

Aanleiding

Aanleiding van de bijeenkomsten is het bezoek van de classispredikant in april 2025. In KR en B is doorgesproken over dit bezoek. Naar aanleiding daarvan is besloten een gemeentebijeenkomst rondom 'toekomst' te organiseren. Doel van de bijeenkomst is om te komen tot een eerste aanzet van de toekomstvisie voor de gemeente. Dit resulteerde in de keuze voor een middag en een avond, gelijkloidend, om zo alle leden een reële mogelijkheid te bieden om naar de bijeenkomst te komen. In overleg met KR en B zijn de bijeenkomsten gepland op 14 april (middag) en 16 april 2026 (avond).

Inhoud

Het woord beleidsplan vind ik, als predikant, niet zo goed passen bij een kerkgemeente. In een gemeente als deze gaat het om meer dan de zakelijkheid die het woord m.i. uitstraalt. Liever zou ik spreken over een reisroute. Als gemeente zijn we altijd onderweg.

Met het opstellen van een reisroute zal inzichtelijk worden hoe we de toekomst gaan zien en tegemoet treden. Een reisroute die zo concreet mogelijk is. Waarin komt te staan hoe we een en ander gaan aanpakken en wie er aan kan bijdragen. Om zo tot een plan te komen waar we als gemeente verder mee op weg kunnen gaan.

Wie wil spreken over de toekomst kan dat niet doen zonder ook naar het verleden te kijken. Als we gaan kijken naar het verleden dan zien we dat de VVH is opgericht en later een eigen kerkgebouw heeft gebouwd. Doop-, trouw-, en rouwdiensten vonden voortaan plaats in het eigen kerkgebouw, evenals de gewone kerkdiensten. Er waren vele en diverse activiteiten die in het verleden in en om de kerk plaatsvonden.

Als we kijken naar het heden zien we dat de VVP (de opvolger van de VVH) negentig jaar bestaat. En het eigen kerkgebouw staat er in 2027 zestig jaar. Doop- en trouwdiensten zijn er de laatste jaren niet geweest. Diverse activiteiten uit het verleden zijn verdwenen. Al met al lijkt de lijst aan activiteiten gekrompen te zijn. Maar niets is minder waar! Er zijn activiteiten bijgekomen die er niet in het verleden waren. Al met al zijn er nog immer vele activiteiten. Daar werd ik wel even stil van.

Fantastisch, en ongelooflijk, wat een kracht zit er in deze gemeente!

Het gaf me ook wel te denken.

Want in het verleden waren er heel veel activiteiten. En heel veel mensen om voor, mee en samen te organiseren.

In het heden zijn er nog steeds heel veel activiteiten. Al zijn er nu minder mensen om het voor, mee en samen te organiseren.

Wat zegt ons dat ten aanzien van de toekomst?

Willen we ons richten op meer mensen? Willen we ons richten op minder activiteiten? Willen we ons richten op andere activiteiten? Wat willen we?

En dan is er nog iets:

Deze gemeente heeft drie entiteiten. De Vereniging van Vrijzinnig Protestant (VVP); begonnen als Vereniging van Vrijzinnig Hervormden om een tegengeluid te laten horen in het kerkelijk orthodoxe landschap.

Dan is er wat kortweg de Stichting wordt genoemd. De Stichting is juridisch eigenaar van het kerkgebouw en opgericht ter instandhouding en beheer van dat kerkgebouw. Dan is er nog de Protestantse Kerk Nederland (PKN); het grote kerkverband waar de Elthetokerk onder ressorteert. Deze drie entiteiten staan op zichzelf en zijn verbonden met elkaar. Ze grijpen op elkaar in en kunnen in zeker opzicht niet zonder elkaar. En te midden van die drie entiteiten zit een kloppend hart: dat van deze gemeente. De Protestantse Gemeente Elthetokerk Alblasterdam. Kortweg de Elthetokerk.

Bovenstaande geldt specifiek voor onze gemeente. Wat ik nu ga vertellen geldt feitelijk voor alle kerkgemeenten. En dan hebben we het over de drie G's: geld, goed en gemeente.

Geld; het 'slijk der aarde', maar wel heel handig om over te beschikken. Goederen; de (on)roerende goederen van een gemeente. En dan hebben we de gezamenlijkheid: of te wel alle mensen die samen de gemeente zijn.

Ook deze drie staan op zichzelf (net als VVP, Stichting en PKN) en zijn eveneens onderling verbonden met elkaar. Zij het in een andere mate dan de entiteiten van de gemeente. Geld en goederen zijn in

zoverre middelen om het hart van de gemeente te laten kloppen. Dat kloppende hart zit in de gezamenlijkheid.

Wat zegt ons dit alles ten aanzien van de toekomst?

Kort samengevat:

- Er zijn vele taken, die met steeds minder mensen worden gedaan;
- het kloppende hart van de gemeente is te vinden in het samenkomen van de entiteiten VVP, Stichting en PKN;
- Het kloppende hart is de gemeente in haar samenzijn waarbij geld en goederen daaraan ondersteunend zijn.

Tegelijk is het pad naar de toekomst al begonnen: de pastorie is verkocht
- er is geïnvesteerd in zonnepanelen en verduurzaming van de kerk

We gaan in groepjes uiteen om met elkaar over 'de toekomst' te praten.

Ik vind het belangrijk om te zeggen dat velen hebben bijgedragen aan het ontstaan van deze gemeente en velen hebben bijgedragen en bijdragen aan het voortbestaan van deze gemeente. Er is bij iedereen een grote liefde voor de kerk en de gemeente.

Ook leeft de vraag of veranderen wel nodig is? Immers: dit huis is mij lief en het is goed zoals het is. Deze kerk is een vertrouwd huis; een thuis. Waar "alles" in de wereld is veranderd, is dat niet in de kerk. Niet in *mijn* kerk. Deze kerk is een vaste plek in mijn leven.

Velen zijn getreden in de voetsporen van familie. Of aangespoeld omdat het goed voelt om hier te zijn. Houdt hier rekening mee als je zo in gesprek gaat met elkaar.

Willen jullie nadenken over hoe je de gemeente ziet in ongeveer drie, vijf en tien jaar. Is verandering perse nodig? Veranderen om het veranderen? Zeker niet! Dat is geenszins de bedoeling. Wel leven er allerlei ideeën. Het idee is om al die 'stippen' bij elkaar te plaatsen en een plan te maken voor een gezamenlijk stip op de horizon.

De vraag om mee te nemen is: wat wil je behouden aan hoe het nu is? Wat is belangrijk voor je ten aanzien van deze gemeente? Tegelijk wordt je ook uitgenodigd om na te denken over de vraag: wat mag er anders?

Ter geruststelling: God is niet gericht op de overleving van het instituut 'kerk'.

Wat telt is: geloof, hoop en liefde. Dat klinkt misschien als een cliché, maar is wel de kern. Gods woord is liefhebben. Liefhebben is de kern van Gods gemeente zijn: doe's lief dus. Dat betekent dat het een blijvende oefening is om in harmonie met elkaar om te gaan. Ieder met zijn en haar eigen hebbelikheden en onhebbelikheden. Ieder met zijn of haar (kerkelijke) achtergrond. De kerk is als een oefenplaats. Een plek waar je levenslang kunt blijven leren. Waar je inzichten van elkaar kunt opdoen. Er is geen goed of fout in denken over de toekomst. Probeer het perspectief van anderen te beluisteren. En de Ander.

Ga luisteren; als de één spreekt dan luisteren de anderen. En spreek zo, dat de anderen ook aan het woord komen.

Slotwoord

In de eerste volgende KR en B vergadering (21 mei) zal de bijeenkomst besproken worden. In het najaar streven we ernaar om wederom een gemeentebijeenkomst te organiseren. Idealiter vaststellen van de reisroute (annex beleidsplan) op de reguliere gemeenteavond van april 2027.

Ds. Sandra van Zeeland – van Cassel

Verslag van de gemeenteavond 2026/de ledenvergadering

Terugblikken op het afgelopen Eltheto-jaar...en vooruit kijken.

Op de kop af 30 Eltheto'ers waren donderdag 23 april 2026 van de partij bij de jaarlijkse gemeenteavond/ledenvergadering VVP in de grote zaal.

Ook onze dominee Sandra van Zeeland was na een reis met hindernissen nog net op tijd aanwezig.

Klokslag 19.45 uur werd de bijeenkomst geopend door Barend Luksen. Daarna werden door Gerda Vaartjes de namen van de overleden gemeenteleden genoemd, werd een korte stilte in acht genomen en een passend gedicht voorgelezen. Vervolgens werd het verslag van de gemeenteavond van vorig jaar behandeld.

Allerlei

Aansluitend kwamen verschillende gemeenteleden aan het woord met betrekking tot uiteenlopende zaken. Gezien het uitgedunde kerkbezoek zou er volgens verschillende aanwezigen wel wat te zeggen zijn om de kerkgangers in een vak - het middenvak - onder te brengen. (Afgelopen zondag is dat meteen voor het eerst geprobeerd. Echter na afloop bleek niet iedereen daar dolenthousiast over te zijn.. Maar kijken hoe zich dat verder gaat ontwikkelen).

Lammy Timmer pleitte in verband met de vergrijzing binnen de gemeente voor verrijdbare en inklapbare tafels en stoelen in de grote zaal.

Iets heel anders. Rineke Stout besteedde aandacht aan de historische vereniging.

Op verzoek bracht Arwin de Taizé-diensten ter sprake. Meditatieve diensten met een afwijkend karakter, die samen met de Brug tot stand worden gebracht. Jammer dat er betrekkelijk weinig Eltheto'ers aan deelnemen.

Einde rommelmarkt

Dini Ressler liet, mede namens Cokkie de Geus en Coby Hartsuiker, haar licht schijnen over de situatie rond de rommel- en kerstmarkt,

De rommelmarkt zal dit jaar niet meer gehouden worden. Stel je het vele werk tegenover de opbrengst, dan moet je concluderen dat het niet meer rendabel is. "Handig kan het zijn om ons te buigen over kleinschalige activiteiten." De kerstmarkt gaat nog wel door.

De koffieochtend

Gerda van der Made belichtte de activiteiten van de koffieochtend. Jaar in, jaar uit een succes. Zo nu en dan met een gastoptreden (lezing) of muziek door Leendert en Gerda. Andere keren met inbreng van koffie/theedrinkers (gedichten). En dan is er natuurlijk het jaarlijkse uitje. Afgelopen jaar naar Zuidland (met varen) en komend jaar naar Nieuwpoort (met lunch in eetcafé De Dam en museum Nieuwpoort). Veelbelovend!

Verder op de agenda: de jaarverslagen en in het bijzonder de financiën.

De diaconie en kerkrentmeesters: Kerkrentmeester Wim Timmer lichtte alle zaken rond collectes en giften toe. De kascommissie heeft de boekhouding en financiële verantwoording nauwkeurig bestudeerd. en goedgekeurd. Complimenten aan en applaus voor Edward Timmer.

Heel veel dank werd uitgesproken richting Inge Nieuwenhuis als afgetreden scriba.

Privacy

Sandra belichtte het agendapunt Privacy. Moeilijk. Moeilijk. Wat kan de ether ingestuurd worden? Voorstel: wie over aankondigingen m.b.t. kerkleden meer wil weten, zou daar na de dienst persoonlijk naar kunnen informeren in de koffieruimte.

De speciale bijeenkomsten

Op 14 april (14.00 uur) en 16 april (20.00) uur werden er twee bijeenkomsten aangaande de toekomst van de Elthetokerk gehouden door Sandra. Op deze vervolgvond (de gemeenteavond) werden een aantal zaken die op de betreffende bijeenkomsten besproken zijn in herinnering gebracht. Hoe willen we de komende jaren Elthetokerk zijn? Suggesties kunnen tot 3 mei aan Sandra worden doorgegeven.

Een heel ander verhaal. Het betreft de Pinksterdienst. Vorig jaar is deze gehouden in Sandra's tweede kerk in Boskoop. Eltheto'ers hebben deze toen in groten getale bijgewoond. Het was een warme dienst. Ook dit jaar vindt de pinksterdienst in Boskoop plaats. Wat zou het fijn zijn als velen van ons daar weer bij aanwezig zouden zijn.

Met dit onderwerp werd - inhoudelijk - een punt gezet achter de gemeenteavond 2026
Tijd voor een hapje en een drankje. Een gezellige afsluiting.

Nico Verloop

Dank je wel Nico

Klokken luiden op woensdag 29 april jl

U zult het wellicht via de nieuwsuitzendingen hebben meegekregen dat op woensdag 29 april jl. in heel Nederland om 16.20 uur gedurende 5 minuten de kerkklokken hebben geluid. Dit is gebeurd voor de 420 gewortelde asielkinderen in ons land, die hier zijn opgegroeid, maar nog altijd in onzekerheid zijn over hun toekomst. Het is vanzelfsprekend dat wij aan deze actie hebben meegewerkt. De informatie bereikte ons op een laat moment zodat wij u niet eerder konden inlichten.

Cor Ressler, scriba

ACTIVITEITEN

AGENDA

KOFFIEOCHTEND



Op **woensdag 13 mei 2026** vanaf 10.00 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie/thee en een gezellig praatje. Kom langs, het wordt van harte aanbevolen!!!
Met vriendelijke groet,
Gerda van der Made.

Komende kerkdiensten

10-05-2026: dhr. dr. A.B.P. van Meeteren uit Sliedrecht.
17-05-2025: mw. ds. H.J.K. van Geerenstein uit Rhoon.

Opmerking redactie:

Het is al langere tijd bekend dat de wekelijkse Eltheto-brief bij een aantal leden c.a. door sommige providers automatisch wordt geplaatst in de "Spam-map" van de ontvanger. Met name de gebruikers van het net.nl en gmail.com ondervinden dit euvel. Het is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat er in de mail waarin de verzending wordt verzorgd woorden worden gebruikt als "nieuwsbrief" of "informatiebrief". Dit is uiteraard niet de bedoeling. Om hieraan een einde te maken zullen de genoemde woorden voortaan achterwege worden gelaten en wordt de naam veranderd in "Weekbrief". Nu maar hopen dat het helpt om van het probleem af te zijn. Het is maar dat u het weet.....

Cor Ressler

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende weekbrief

Woensdag 6 mei 2026 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de weekbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,
predikant@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, pastoraat@elthetokerk.nl

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte: Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com
Website: www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com
Eindredactie Weekbrief: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl