

Kerkdienst zondag 4 januari 2026

Toelichting op de dienst:

We verzamelen ons in de Grote zaal om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden.

Koffie, thee en wat lekkers. Bijpraten, nieuwjaarswensen uitwisselen.

En je mag een lintje kiezen; kies de mooiste, de kleurigste, de kleinste, die je het eerste ziet of bekijk ze even goed. Later in de dienst heb je het lint nodig.

Als de koffie en thee, zo goed als, op is zal ik Sandra een verhaal lezen uit de Vrijzinnige kerstbundel 2025. Hierna verplaatsen we ons naar de Kerkzaal.

Collecten dienst zondag 4 januari 2026

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 4 januari 2026** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor het **eigen diaconale werk (doel: bloemenbekostiging)**.
2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Autodienst

Zondag 4 januari 2026: dhr. L. Groenenboom, tel. 0626031468.

Nieuwjaarswens

Kerkenraad en Bestuur maken van deze gelegenheid gebruik om u alle een goede jaarwisseling toe te wensen. We spreken daarbij ook de wens en hoop uit dat het u allen goed mag gaan in het komende jaar 2026. Laten we ook in het nieuwe jaar open staan voor elkaar en waar nodig en mogelijk een luisterend oor bieden en als hechte gemeente ook voor elkaar open staan.

Verjaardagen

04-01-2028: mw. A.M. Hartog – Lavooi, Kraanbaan 32, 2951 JG Alblasserdam, 79 jaar.

06-01-2026: dhr. W.A. Timmer, Peperstraat 11, 2969 AX Oud-Alblas, 79 jaar.

08-01-2026: mw. C. Verloop – Bakker, Cornelis Smitstraat 57. 2951 AB Alblasserdam, 85 jaar.

Huwelijken

Bericht van de diaconie.

Van 25 januari tot 1 februari 2026 vindt de voedselweek van de PKN voor de voedselbanken plaats. Gemeenten worden opgeroepen voedsel in te zamelen voor de plaatselijke voedselbank.

In januari 2026 krijgen voedselbanken te weinig om alle gezinnen, die afhankelijk zijn van voedsel, te voorzien. In deze periode valt ook de "armoede dag" en het leek ons een waardevolle actie om het jaar mee te beginnen.

Wij hebben mooie tassen gekregen via de PKN en deze zullen vanaf begin januari in de kerk staan. Iedereen mag er één, of meer meenemen. Om zelf te vullen of door een ander te laten vullen.

Deze tassen kunnen tot en met 1 februari 2026 in de kerk worden ingeleverd. Wij zullen daarna zorgen dat alles bij de voedselbank terecht komt.

De tas mag u houden en wie weet nog eens vullen. Natuurlijk zijn wij een kleine gemeente en zullen andere kerken misschien voor veel meer zorgen. Maar elke druppel telt tenslotte. Bent u niet in staat om zelf de tas gevuld mee naar de kerk te nemen, geef dat gerust bij de diaconie aan.

Bij de tas zal een briefje zitten met suggesties wat er in de tas gedaan kan worden. We hopen, en rekenen misschien wel een beetje, op uw hulp.



*Een tas vol meer dan eten, een teken: je staat niet alleen.
In delen groeit waardigheid, en morgen krijgt weer vorm.*

Heleen Dekker

ACTIVITEITEN

AGENDA

Komende kerkdiensten

11-01-2026: mw. L. Bosveld uit Zierikzee.

18-01-2026: mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel.

KOFFIEOCHTEND



De intekenlijst voor de verlengde koffieochtend met erwtensoep **14 januari 2026** ligt elke zondag in de hal van de kerk.

Met vriendelijke groet,
Gerda van der Made.

LEZERSBIJDRAGEN

Van onze columniste Bep van Veenendaal werd het volgende gedicht van Toon Hermans ontvangen:

Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken
voordat de wereld verregent
Mensen die zomervliegers oplaten
als 't ijsig wintert
en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken
die mensen moeten er zijn.

Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van 't kerkhof ijsjes verkopen
en op de puinhopen mondharmonica spelen
Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan staan
om sterren op te hangen in de mist
die lente maken van gevallen bladeren
en van gevallen schaduw licht.

Er moeten mensen zijn die ons verwarmen
en die in een wolkenloze hemel
toch in de wolken zijn
zo hoog
ze springen touwtje langs de regenboog
als iemand heeft gezegd
Kom maar in m'n armen.

Bij dat soort mensen wil in horen
die op het tuinfeest in de regen dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan.

Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt
in grote witte letters 'liefde' verven
mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten
omdat er zoveel anderen zijn die voor vlinders vluchten
en stenen gooien naar 't lenteblaauw
omdat ze bang zijn voor de bloemen
en bang zijn voor 'ik hou van jou'.

Ja er moeten mensen zijn met tranen als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten.

Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst van mooiigheid.

Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder
als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen: nee de wereld gaat niet ten onder
en zij zien in elke einde een begin.

Ze zijn een beetje clown
eerst het hart dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu: 'I love you' in het zand
omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan
en vallen en vallen en vallen en opstaan.

Bij dat soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen blijven dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
de muziek gaat door
de muziek gaat door.

Dank je wel Bep!!

Korte terugblik op de kerstdiensten

Wat kunnen we als Elthetogemeente terugkijken op mooie en geslaagde kerstdiensten! Fijn dat de kerk tijdens de kerstavondbijeenkomst zo goed gevuld was en met elkaar konden zingen en luisteren naar het verhaal van Charles Dickens dat Marinus den Oudsten zo heel mooi voordroeg. Een heel andere dienst dan we gewend zijn maar zeker niet minder boeiend! Sandra van Zeeland verzorgde de dienst op Eerste Kerstdag en die dienst droeg een traditioneler karakter met lezingen, overdenking en zingen. Zeker niet minder geslaagd. Op 28 december 2025 werd de kerstcyclus besloten met een kerstzangdienst waarin een zestiental, meestal bekende liederen werden gezongen en die door gedichten werden afgewisseld.

Conclusie: kort en krachtig: prima en Elthetowaardig!

Heel veel dank aan al degenen die aan de diensten hebben meegewerkt. Aan de voorbereiding en uitvoering is veel tijd besteed, maar het resultaat mocht er zijn!

Cor Resslerer

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 7 januari 2026 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,
predikant@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Resslerer, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl