



## **Wat is Kliederkerk?**

Het fenomeen Kliederkerk is in Alblisserdam, en ook in de Elthetokerk, niet echt nieuw meer. Maar hier dan toch een korte opfrisser. Het eerste uur is het ontdek-uur. Op allerlei manieren verkennen we een bijbelverhaal. Her en der in de Brugkerk zijn verschillende dingen te doen. Loop er langs, kies en ga lekker aan de slag. Alle mensen zijn welkom, of je nu een mens bent met of zonder kinderen. Ga ergens bij zitten en help elkaar iets moois te maken. En help elkaar zo spelenderwijs iets van het thema te ontdekken. Voor families is samen kerken soms lastig; de volwassenen naar de kerkzaal om de kerkdienst bij te wonen en de kinderen naar een nevenruimte voor de kindernevendienst. Bij Kliederkerk blijf je bij elkaar en dat maakt het extra leuk. Ook handig om te weten: een klassieke preek is er bij de Kliederkerk niet. Het volgende uur begint met een korte viering. Het bijbelverhaal wordt verteld, we zingen en bidden. Tot slot wordt de Kliederkerk afgesloten door samen met elkaar te eten. Kliederkerk is open voor iedereen. Of je nu wel of niet bij een kerk hoort of bij welke kerk je hoort, het maakt niet uit. Hoe oud je bent ook niet. En of je alleen komt of met meer ook niet. Weet je welkom! Kliederkerk is gratis, je mag gewoon mee komen doen. Om de kosten van de organisatie te dragen staat er bij de uitgang een spaarpot om iets in te doen. Dat is niet verplicht, maar het helpt ons wel bij het organiseren van een volgende Kliederkerk. De allerbeste manier om meer te weten te komen? Dat is natuurlijk een keer mee komen doen! zondag 16 november 2025 van 16.00-18.00 uur in de Brugkerk aan de Blokweerweg 75.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Corry Heykoop, tel. 06-36121138.

## **KOFFIEOCHTEND**



Op **woensdag 12 november 2025** vanaf 10.00 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie/thee en een gezellig praatje. Kom langs, het wordt van harte aanbevolen!!!

Met vriendelijke groet,  
Gerda van der Made.

## **Komende kerkdiensten**

16-11-2025: mw. Th. Verspuij uit Rhenen.

23-11-2025: mw. ds. S. van Zeeland-van Cassel (gedachtenisdienst).

30-11-2025: dhr. S. de Jong uit Berkenwoude.

## **KERSTMARKT ELTHETOGEMEENTE OP VRIJDAG 12 DECEMBER A.S.**

In dit artikel volgt nadere informatie over de Kerstmarkt die we op vrijdag 12 december a.s. in onze kerk hopen te houden.

Van **13.00 – 17.30 uur** staan onze vrijwilligers klaar om u te ontvangen voor het afhalen van de door u bestelde kerststukken en waar u gezellig koffie/thee met wat lekkers kunt gebruiken en rond kunt kijken bij de diverse tafels met zelfgemaakte jam (en stoofpeertjes) van Leni, zelfgemaakte kerstkaarten, diverse kerstartikelen en puzzels. Ook is er weer de verkoop van lootjes voor de levensmiddelenmanden. Voor het vullen van deze manden kunt u houdbare artikelen inleveren in de kerk (vanaf eind november). Zoals bovenvermeld kunt u, tot uiterlijk 8 december, kerststukken bestellen met vermelding van uw wensen. De prijs vanaf € 15,00 tot plm. € 35,00. Deurhangers vanaf € 25,--. Dini Resslerer noteert graag uw bestelling. Tel. (0184) 64 17 69 of [d.resseler-vink@hccnet.nl](mailto:d.resseler-vink@hccnet.nl) of na de kerkdienst.

Vanaf maandag 1 december gaan de bloemistes aan de slag en vragen u om GROEN aan te leveren, want zonder groen kunnen we niets doen. Dus kijk eens in uw eigen tuin of in de tuin van de burens of er iets geschikt bijstaat. Wij zijn er blij mee! U kunt groen en lege schalen afgeven in de kleine zaal van de kerk vanaf 1 december van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-16.00 uur. Heeft u nog lege deurhangers thuis liggen; Leni Rosloot ontvangt deze graag retour.

Met uw aller belangstelling maken we er weer een gezellige kerstmarkt van met hopelijk een mooi financieel resultaat zodat we de begroting van de kerkrentmeesters enigszins kunnen verlichten !

Met vriendelijke groet: de kerstmarktcommissie  
Coby, Cokkie en Dini.

### **LEZERSBIJDAGEN**

Van onze columniste Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

#### **In spirare**

Vorige week schreef ik er al over. Het gebrek aan inspiratie.

De mijne ligt nog steeds ergens in een warm land met een cocktail op een bedje van het zonnetje te genieten en blijkbaar is ze nog niet van plan om terug te komen.

Wat is inspiratie eigenlijk. In het latijn is het 'in spirare', wat inademen of inblazen betekent. Dat ligt een beetje op het geestelijke vlak. Daar waag ik me niet aan.

Voor mij is het ergens op 'aanslaan' en er iets mee doen. Een 'stukkie' schrijven bijvoorbeeld.

Vaak is het een externe prikkel die aanzet tot actie achter het toetsenbord.

Het verhaal zit op dat moment nog niet panklaar in je hoofd, maar je weet dat het er uit gaat rollen.

Beginnen, door rammelen en klaar. Onderweg komt er in één vloeiende lijn van alles naar boven. Dan hoef je alleen maar door te tikken. Onderweg af en toe een beetje grinniken en uiteindelijk op het goede moment een punt zetten.

Het klinkt heel simpel en soms werkt het ook zo. Met de nadruk op soms.

Maar.....als inspiratie ver weg is, valt het regelmatig stil op het scherm. Dan moet er te veel nagedacht worden. Dat komt het verhaal meestal niet ten goede.

De verkiezingen zijn in ieder geval weer achter de rug. We hebben allemaal ons ei gelegd, dus dat kan rusten. Misschien geeft dat weer wat ruimte.

Even wat anders.

In mijn straat wordt het sowieso anders de komende tijd.

Er komt een nieuw hoofdriool. Dat gaat ongeveer drie maanden in beslag nemen (ik tel er voor de zekerheid maar een maand bij). Dat wordt dus klimmen, manoeuvreren en over planken balanceren. De auto's moeten natuurlijk elders worden geparkeerd. Daar gebruiken we voor het gemak de parkeerplaats van het korfbalveld maar voor en dan maar hopen dat ze het hek niet dichtdoen.

Van alle woningen zijn binnen en buiten foto's gemaakt. Dus al mijn hoekjes en randjes zijn vastgelegd. Gevalletje: 'je weet maar nooit'.

Maandag gaan ze beginnen. Vorig jaar in het voorjaar zouden ze al starten, maar het werd het najaar. Oh nee.....toch niet. Het werd het voorjaar van dit jaar. Oh.....ook niet. Het werd het najaar en dat is nu. Dat geeft vast wel stof tot schrijven.

Ik wens u een inspirerende week toe.

*Dank je wel Bep!*

## **Colofon:**

### **Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief**

**Woensdag 12 november 2025 vóór 12.00 uur.** Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

### **Bereikbaarheid:**

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,  
[predikant@elthetokerk.nl](mailto:predikant@elthetokerk.nl)

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, [gerdavaartjes@msn.com](mailto:gerdavaartjes@msn.com)

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, [marianjongebreur@gmail.com](mailto:marianjongebreur@gmail.com)

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, [scriba@elthetokerk.nl](mailto:scriba@elthetokerk.nl)

Reserveren zaalruimte: Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: [stichtingelthetokerk@gmail.com](mailto:stichtingelthetokerk@gmail.com)

Website: [www.elthetokerk.nl](http://www.elthetokerk.nl)

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, [peterdekker004@gmail.com](mailto:peterdekker004@gmail.com)

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, [c.resseler@hccnet.nl](mailto:c.resseler@hccnet.nl)