



## **Bericht van de stichting**

### **Verduurzaming Elthetokerk (6)**

Inmiddels hebben we een heel stookseizoen (oktober t/m september) achter de rug waarin 39 zonnepanelen en twee warmtepompen in bedrijf waren. Tijd om eens na te gaan of we ons doel bereikt hebben om energieneutraal te worden! Berekeningen tonen aan dat we voor **95% energieneutraal** zijn geweest.

De cijfers:

Elektriciteitsverbruik = 13.940 kWh.

Gasverbruik = 424 m<sup>3</sup>.

In 1 m<sup>3</sup> gas zit 10 kWh energie.

Ons gasverbruik zou aan elektriciteit dus 4240 kWh kosten.

Ons totale energieverbruik was dus 13.940 + 4240 = 18.180 kWh

Met onze zonnepanelen is 17.268 kWh opgewekt.

Dat is 95% van ons totale energieverbruik (elektriciteit en gas).

We zouden op 100% uitgekomen zijn als we 912 kWh elektriciteit of 91,2 m<sup>3</sup> gas minder hadden verbruikt. Dat is eenvoudig te bereiken door minder verhuur en minder kerkelijke activiteiten. Maar wat mij betreft zou het fantastisch zijn als ik volgend jaar kan melden dat we voor maar 80% energieneutraal zijn geweest door een opbloei van kerkelijke activiteiten. Werk aan de winkel dus!!

Evert Wisgerhof

### **Komende kerkdiensten**

19-10-2025: mw. ds. S. van Zeeland – van Cassel.

26-10-2025: dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht.

### **Stilteviering in de Elthetokerk**

Zondag **12 oktober 2025** om **17.00** uur is er weer een Taizé-vesper in

**De Elthetokerk**. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens.

**Iedereen** is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.



**Vragen? [stilteviering@gmail.com](mailto:stilteviering@gmail.com).**

### **Om te noteren:**

Op vrijdag 12 december 2025 wordt van 13.00 uur – 17.30 uur de kerstmarkt gehouden.

Nadere informatie volgt later. Noteert u alvast de datum in uw agenda?

## **LEZERSBIJDAGEN**

Van onze columniste Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

### **Inspiratie**

Als mijn vinger boven de C hangt, komt het mailadres van Cor meteen in beeld. Knap hé. Aan de andere kant.....na bijna vijf jaar weet t'ie ook niet beter.

Mijn nieuwe laptop is trouwens heel gevoelig. Hij weet wat ik wil, maar trekt zich verder weinig van mij aan. Voordat ik er erg in heb, schrijft t'ie ineens acht keer een r in een woordje, terwijl één r meer dan genoeg is.

Bij Cor werkt hij echt mee. Alleen mijn vinger in de buurt van de C is al genoeg.

En huppetee.....druk op de knop en daar gaat mijn 'stukkie' op weg naar het volgende mailadres.

Na een tussenstation belandt ie netjes bij u in de mailbox.  
Sommigen lezen hem goed, anderen minder. Sommigen scrollen meteen naar beneden om te kijken of dat 'mens' weer iets geschreven heeft.  
Dat hoorde ik onlangs. Dat lokt natuurlijk wel een glimlach uit.  
Mijn ego is niet heel groot, maar het is wel fijn als het af en toe gestreeld wordt.  
Soms vraag ik me wel eens af hoe lang ik dit nog ga doen. Vind ik het zelf nog leuk genoeg? Ga ik het missen als ik er mee zou stoppen? Ga ik mijn 5-jarig jubileum halen? Dat soort vragen stel je jezelf soms als de inspiratie op reis is.  
Waarschijnlijk was t'ie aan een andere omgeving toe.  
Maar zolang er nog steeds dingen zijn waar ik op aansla, dan is zo'n toetsenbord ook wel lekker.  
Het mailcontact tussen Cor en mij is niet echt diepgaand. Verder dan: 'hier is mijn stukkie' komt het eigenlijk niet.  
Toch ben ik blij met hem. Uiteindelijk maak ik ook foutjes. Het is bijna niet voor te stellen, maar af en toe kan er ook iets tussendoor sluipen. Het woord 'bosschage' schoot een paar keer verkeerd, maar dat wordt dan keurig gecorrigeerd doorgestuurd.  
En zo levert iedereen een bijdrage. De ene wat groter dan de ander, maar klein is ook goed. Zo houden we het 'cluppie' overeind.  
Oh ja.....tussendoor kerken we ook nog. Het geestelijk welzijn moet ook worden gevoed.

Het is geen makkelijk volkje, die vrijzinnigen. Ze komen ook maar wanneer ze zin hebben. Dan hebben ze ook nog wensen. Ze willen altijd een goed verhaal. Het mag ook weer niet te christelijk zijn en ze stellen vragen waar geen panklaar antwoord op is.  
Aan ons de schone taak om niet alles te willen begrijpen maar vooral om de verwondering niet kwijt te raken.  
Tot zover dan. Mijn inspiratie ligt waarschijnlijk ergens op een wit zonnig strand aan een azuurblauwe zee te niksen. Hopelijk komt ie snel weer terug. Zonder haar is het leven toch lastiger.  
Tottt vollllgende kkkkeerrrr!!!!

*Dank je wel Bep!*

### **Colofon:**

#### **Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief**

**Woensdag 15 oktober 2025 vóór 12.00 uur.** Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

#### **Bereikbaarheid:**

Predikant:	Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553, <a href="mailto:predikant@elthetokerk.nl">predikant@elthetokerk.nl</a>
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, <a href="mailto:gerdavaartjes@msn.com">gerdavaartjes@msn.com</a>
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, <a href="mailto:marianjongebreur@gmail.com">marianjongebreur@gmail.com</a>
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, <a href="mailto:scriba@elthetokerk.nl">scriba@elthetokerk.nl</a>
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	<a href="mailto:stichtingelthetokerk@gmail.com">stichtingelthetokerk@gmail.com</a>
Website:	<a href="http://www.elthetokerk.nl">www.elthetokerk.nl</a>
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, <a href="mailto:peterdekker004@gmail.com">peterdekker004@gmail.com</a>
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, <a href="mailto:c.resseler@hccnet.nl">c.resseler@hccnet.nl</a>