



In de vorige nieuwsbrief werd het woord "FEEST" gebruikt en dat werd het ook! Zo rond 10.30 uur waren (zo schat ik het tenminste in) zo'n 80 personen aanwezig en genoten zij van een heerlijk aangeklede beker koffie of thee. Niet alleen onze leden waren aanwezig, maar omdat het feest werd gecombineerd met de streekdag, waren er ook leden en vertegenwoordigers uit andere gemeenten. De stemming zat er meteen goed in en gingen we vol verwachting naar de kerkzaal waar Kees Postumus en Juul Beerda de voorstelling zouden verzorgen van hun programma "De Bijbel gezongen".

Na het welkomstwoord door Barend Luksen werd het woord gevoerd door burgemeester J.W. Boersma. Hij had zich goed ingelezen in de geschiedenis van de VVP en verwoordde die op smakelijke wijze. Er was veel herkenbaarheid. Hij feliciteerde de VVP en wenste de vereniging een goede toekomst toe. Wat bijzonder geapprecieerd werd was dat hij nog lange tijd in ons midden verbleef, namelijk tot na de lunch! Na het woord van de burgemeester werden de aanwezigen toegesproken door de heer Anton v.d. Graaf uit Sliedrecht. Hij vertegenwoordigde (overigens was hij er niet alleen want er waren meer leden uit Sliedrecht aanwezig) "Onze Roeping Getrouw". In zijn betoog liet hij weten dat de broeder/zustergemeente nog net iets ouder is dan de VVP Alblasserdam. Als ik goed heb geluisterd scheelt het 2 jaar.... Ook hij wenste de VVP nog een goede toekomst toe en liet dit vergezeld gaan van onder andere een envelop met inhoud.

Daarna was het de beurt aan Kees Postumus en Juul Beerda die, zoals de titel van het programma al aangaf, zingend en spelend een groot aantal punten en gebeurtenissen uit de bijbel vertolkten. Dat gebeurde op interactieve wijze want ook de aanwezigen moesten op verschillende manieren en momenten meewerken, hetzij zingend, hetzij lopend en hetzij dansend.....Ik wist niet dat er onder ons mensen zijn die de Sirtaki beheersen. Onvermoede eigenschappen dus, zelfs An de Boer moest eraan geloven en dat ging haar goed af. Het werd een heel geslaagd gebeuren wat veel positieve reacties opleverde! Uiteraard werden Kees en Juul met een daverend applaus beloond voor hun voorstelling.

Na afloop werden we in de grote zaal en de hal getrakteerd op een drankje en een hapje. Voor de inwendige mens was goed gezorgd door middel van een buffet en wat voor één!! Salades te kust en te keur en een prima kwaliteit. Dat droeg allemaal wel bij aan de uitstekende en vrolijke stemming van die dag.

Zo rond 15.00 uur waren alle gasten weer huiswaarts gekeerd en kon tot de opruiming etc. worden overgegaan.

**Conclusie:** kort maar krachtig, zonder meer een geslaagde en voortreffelijk georganiseerde dag!!

Ik wil niet eindigen zonder de organisatoren en de medewerkers in het zonnetje te zetten en hun allemaal bedanken voor hun grote en geslaagde inzet. Het is zeker door hun een dag geworden die niet licht vergeten zal worden.

En nu op naar het 100-jarig bestaan van de VVP!!!

Cor Resslerer

## ACTIVITEITEN

### AGENDA

#### Komende kerkdiensten

05-10-2025: mw. ds. S. van Zeeland - van Cassel.

12-10-2025: dhr. M. Lock uit Giessenburg.

#### Bedankje

Beste mensen,

ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie bloemen en de beterschapskaart die ik onlangs mocht ontvangen!

Helemaal hersteld ben ik nog niet, maar het gaat gelukkig steeds iets vooruit.

Nogmaals heel erg bedankt en hopelijk tot gauw!

Hartelijke groet,

Kitty de Geus

## **INLOOPMIDDAG**

Op **vrijdag 26 september 2025** kan vanaf **15.30 uur** iedereen weer binnenlopen om de maand met een kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de kleine zaal gehouden. Van harte welkom!

## **KOFFIEOCHTEND**



Op **woensdag 8 oktober 2025** vanaf 10.00 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie/thee en een gezellig praatje. Kom langs, het wordt van harte aanbevolen!!!

Op deze koffieochtend komt de heer John Krijgsman een presentatie houden over railvervoer in relatie tot de ( ruime) omgeving van de Alblasserwaard.

John Krijgsman bracht in zijn werkzame leven 42 jaar door bij de NS en heeft daarbij veel gefotografeerd. Hij was onder andere groepchef over de spoorlijn Dordrecht – Geldermalsen (de Betuwelijn) in het begin van de jaren 80.

Nu is hij gepensioneerd en is lid van de NVBS (Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor en tramwegwezen) waarvoor hij regelmatig presentaties verzorgt; daarnaast is hij vrijwilliger bij het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum.

Zijn presentatie heeft hij "Sporen in de Alblasserwaard" genoemd.

Daarnaast wil hij het een en ander vertellen over de activiteiten van het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum.

Met vriendelijke groet,  
Gerda van der Made.

## **LEZERSBIJDAGEN**

Van onze columniste Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

### **Zorgeloos**

De kat ligt languit voor het raam. Hij kijkt naar buiten, rekt zich eens lekker uit en loopt naar zijn kattenbrokjes. Met een goed gevulde maag gaat hij voor de deur staan miauwen en ja hoor.....die wordt opgedaan.

Hij heeft geen weet van Trump. Wat lijkt me dat heerlijk. De man die naar eigen zeggen binnen een week zeven oorlogen heeft beëindigd is hem totaal onbekend. Het kan trouwens ook binnen 24 uur geweest zijn hoor.

Overall waar hij komt zwaait hij met zijn 'tover'stafje.....probleem opgelost.

Alleen in het gebouw van de UN zat het even tegen. Net toen hij zijn voet op de eerste trede van de roltrap wilde zetten, stagneerde de trap. Lopen dus!!

Dat moet sabotage zijn, maar wel een leuke!!

De enige oorlog die de kat kent is die met de kater van twee huizen verder.

Meestal is die snel beëindigd omdat één van de twee de aftocht blaast.

Netanyahu is hem onbekend en ook de Oekraïne is voor hem een blinde vlek.

Boodschappen hoeft hij nooit te doen. De brokjes liggen er gewoon altijd. Hij weet niet beter.

Belastingbrieven vallen niet op zijn mat en een stofzuiger hanteren is ook niet zijn sterkste zijde.

Hij ligt een beetje te luieren, verzorgt zichzelf goed en zoekt af en toe een schoot op om geaaid te worden. Een been vindt hij ook wel lekker.

That's it!!

Dan wij.....we maken ons regelmatig zorgen over hoe het in de wereld toe gaat. We maken ons boos over al dat onrecht, we ergeren ons aan mensen die zich schaamteloos gedragen in de openbare ruimte en voelen ons soms machteloos.

We maken gelukkig ook lol. Er zijn nog genoeg dingen waar we vreugde uit halen. We ontmoeten leuke mensen, vieren feestjes, maaien ons gras of gaan bij vrienden op bezoek. Maar toch komt elke keer die

onrust terug door de beelden die ons voorgeschoteld worden.  
Dat zorgeloze van de kat gaan wij niet bereiken.  
Uiteindelijk is het kattenleven toch niet geschikt voor ons. Nou ja, misschien voor één dag.

*Dank je wel Bep!*

### **Colofon:**

#### **Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief**

**Woensdag 1 oktober 2025 vóór 12.00 uur.** Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

#### **Bereikbaarheid:**

Predikant:	Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553, <a href="mailto:predikant@elthetokerk.nl">predikant@elthetokerk.nl</a>
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, <a href="mailto:gerdavaartjes@msn.com">gerdavaartjes@msn.com</a>
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, <a href="mailto:marianjongebreur@gmail.com">marianjongebreur@gmail.com</a>
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, <a href="mailto:scriba@elthetokerk.nl">scriba@elthetokerk.nl</a>
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	<a href="mailto:stichtingelthetokerk@gmail.com">stichtingelthetokerk@gmail.com</a>
Website:	<a href="http://www.elthetokerk.nl">www.elthetokerk.nl</a>
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, <a href="mailto:peterdekker004@gmail.com">peterdekker004@gmail.com</a>
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, <a href="mailto:c.resseler@hccnet.nl">c.resseler@hccnet.nl</a>