

De VVP-Alblasserdam bestaat dit jaar 90 Jaar. We willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom maken we er op 21 september een speciale dag van. Een FEESTDAG! We willen deze dag combineren met de gebruikelijke streekzondag.

Het programma is als volgt:

We beginnen de dag op 21 september, om 10:30 uur.

Met koffie en wat lekkers. Let op! Dit is dus een half uurtje later dan gebruikelijk.

Om 10:50 gaan we naar de kerkzaal. Er is daar gelegenheid tot spreken.

Daarna is er een optreden van het u waarschijnlijk welbekende duo Kees Posthumus en Juul Beerda, met de voorstelling: "De Bijbel gezongen".

Hierna kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een drankje.

Rond 13:00 uur is er een lunchbuffet. Voor het lunchbuffet dient u zich (in verband met de inkopen) op te geven.

Dat kan door u in te schrijven door middel van de lijst die in de hal op de leestafel ligt. U kunt dit nog doen **tot en met 14 september 2025**.

Kom allemaal, het wordt een hele leuke dag!

Stilteviering in De Brug

Vandaag **14 september 2025** om **19.00** uur is er weer een Taizé-vesper in **De Brug** (Ontmoetingskerk). Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstillig en een zegenwens.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.



Vragen? stilteviering@gmail.com.

ACTIVITEITEN

AGENDA

Komende kerkdiensten

21-09-2025: ELAN en viering 90-jarig jubileum VVP.

28-09-2025: ds. H. Hartogsveld uit 's-Gravendeel.

LEZERSBIJDRAGEN

Van onze columniste Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

Aanleggen

Er komt een kleine zalmschouw met bruine zeilen aanvaren op de lage boezem van de Overwaard.

Hij is van plan om aan te leggen. Dat zag er goed uit. Ondanks de straffe wind kon deze 'landing' wel eens goed aflopen.

Vanuit de boot komt een man het voordek op. Een eind zestiger, grijs haar maar wel.....met een heel jeugdige staartje.

Al fietsend zie ik het gebeuren. Oeps, hij glijdt uit op het voordek, blijft overeind en probeert daarna om

de voorstag heen te lopen. Het zit hem niet mee. Hij blijft achter die stag haken. Hij hield zich knap staande en riep nog even naar de 'stuurman' dat alles controle was. Het enige wat hij nu nog moest doen was van het dek op de vlonder springen. Naar dat onderdeel was ik toch nieuwsgierig. Dus al rijdend even achterstevoren op de fiets.

De man twijfelde, twijfelde nog eens en nam met de lijn in zijn hand een flinke sprong. Hoewel de souplesse er toch een beetje uit was, vond ik dat hij het goed deed. Hij haalde het nipt en ik kon weer met een gerust hart door.

Daarna zag ik hondjes in wandelwagens, achterop de bagagedrager en voorop in een tas.

Oh.....dit was vast niet de bedoeling. Ik zag een hondje aan één pootje op zijn kop hangen. Eigenlijk hoorde hij netjes in de rugzak van zijn baasje te zitten, maar op een of andere manier was het hem gelukt de zak te verlaten en daardoor kwam hij in een zeer onfortuinlijke positie.

De mede-wandelaar zag het gelukkig en duwde hem weer terug in de zak. Een paar minuten later zie ik achter de rug van een fietser een hondenkop verschijnen. Twee 'koppen' dus. Normaal zie je daar een kinderhoofd.

Als je fietst hoef je alleen maar rond te kijken en niet onbelangrijk, goed te anticiperen en vooral heel rustig blijven.

Dat laatste is belangrijk, want voor je het weet, word je in een conflict getrokken, omdat iemand perse even zijn punt moet maken. Je had moeten bellen of je had dat juist niet moeten doen. Je had meer langs het randje moeten fietsen of iemand voorrang moeten geven die dat volgens het verkeersreglement niet had.

Zelfreflectie is voor velen toch een 'dingetje'. We moeten het wegdek nou eenmaal met elkaar gebruiken, dus medeweggebruikers 'Calm Down'.

Dank je wel Bep!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 17 september 2025 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,
predikant@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte: Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl