

Jaargang 6 nr. 9 d.d. 7 maart 2025.

Kerkdiensten

De diensten worden live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: <http://tinyurl.com/2p8amnnx>. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen.

Kerkdienst: aanvang 10.00 uur

De kerkdienst van zondag 9 maart 2025 (eerste zondag van de 40 dagentijd) zal worden geleid door mw. ds. Sandra van Zeeland-van Cassel.

“Mens waar ben je”

Als thema voor de 40 dagentijd hebben we gekozen “mens waar ben je?”. Maar door de weken heen worden daar ook varianten aan toegevoegd. Bijvoorbeeld “wie ben je? ”

Wie ben je in bepaalde situaties en wat doe je in sommige situaties. Ben je er dan en kunnen mensen op je rekenen, op je bouwen of ben je eigenlijk toch “weg” en komt de “waar” vraag weer boven. Hoewel wij mogen hopen en rekenen op Gods steun maakt de oorspronkelijke vraag in Genesis 3 duidelijk dat wij mensen verantwoordelijk zijn voor ons doen en laten. God riep de mens : Waar ben je? Geschapen naar Gods beeld en gelijkenis is geen garantie dat we daar ook in alle situaties op lijken. Waar en wie we zijn hangt van onszelf af: onze beslissingen, onze keuzes, onze manier van leven. De komende weken gaan we hier mee aan de slag. Er komen vermoedelijk geen appels en slangen aan te pas, maar wel een flink aantal zaken om over na te denken!

Elke week zult u iets met betrekking tot het thema, in de nieuwsbrief tegenkomen. Als bron is de veertigdagentijdskalender van de VVP gebruikt. Laat u verrassen!

We gaan op weg

We gaan op weg 40 dagen lang over bergen en door dalen van de werkelijkheid. Hopelijk weten we van elkaar dat we niet alleen zijn op onze tocht. Het beste kunnen we samen zingen op onze tocht. Natuurlijk: soms heb je even geen stem, voel je je terneergeslagen. Gelukkig zijn er dan anderen die doorzingen. En er komt vast een moment dat je weer meezingt. Dus kom.....laten we opstaan en op weg gaan, elkaar vasthouden tot het einde, dat wil zeggen: het nieuwe begin!

Collecten

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 9 maart 2025** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor **Shiva**.
2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Autodienst:

Zondag 9 maart 2025: dhr. N.A. Jongebreur, tel. 06-26338918

Verjaardagen.

06-03-2025: Jan Dirk Hakstege, Zeevaartstraat 42, 2951 AZ Alblasserdam, 10 jaar.

Kerkenraad en Bestuur

Oproep en uitnodiging voor vacatures ambtsdragers en herbevestiging ambtsdragers

Het werk dat binnen en buiten de Elthetokerk wordt verzet, zou onmogelijk zijn zonder sturing, input en uitvoering door ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. En jawel: er zijn vacatures voor een ouderling, een diaken en een kerkrentmeester!

Bent u of kent u iemand die zich als kerkenraadslid wil inzetten voor het reilen en zeilen van de Elthetokerk, dan kunt u dat **tot en met zondag 9 maart a.s.** melden bij de scriba (Inge Nieuwenhuis), de voorzitter van Kerkenraad en Bestuur (Barend Luksen) of de predikant (Sandra van Zeeland-van Cassel). Bij genoemde personen is ook meer informatie te verkrijgen over de taken en de rol van ouderling, diaken of kerkrentmeester. Benoeming geschiedt in principe voor de duur van vier jaar.

De termijnen van mevrouw Jeannette Luksen (ouderling) en de heer Wim Timmer (ouderling-kerkrentmeester) zijn aflopend. Gelukkig stellen zij zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Daar zijn we uiteraard heel blij mee!

Voor zowel de vacaturevervulling als de herbevestiging vragen we u op zondag 23 maart na afloop van de dienst in de grote zaal om toestemming van de gemeente om de betrokkenen te (her)verkiezen. Als er meer gegadigden zijn dan plekken zijn, zal er schriftelijk gestemd worden. In de dienst op 30 maart a.s. zullen de ambtsdragers bevestigd dan wel verbonden worden in hun ambt.

Alle belangrijke informatie nog even op een rij:

- Aanmelden voor de vervulling van het ambt van ouderling, diaken of kerkrentmeester tot en met zondag 9 maart;
- Verkiezingen ten behoeve van de ambten op zondag 23 maart na de dienst in de grote zaal;
- Heugelijke verbintenis in de dienst van zondag 30 maart.

Hartelijke groet,
Inge Nieuwenhuis, scriba

Opmerking redactie: Aanmelden kan nog enkele dagen.....!!!!

ACTIVITEITEN

AGENDA

Stilteviering in De Brug

Zondag **9 maart 2025** om **19.00** uur (let op gewijzigde aanvangstijd) is er weer een Taizé-vesper in **De Brug** (Ontmoetingskerk). Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstillings en een zegenwens.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Vragen? stilteviering@gmail.com.



Komende kerkdiensten

16-03-2025: dhr. G. Barendrecht uit Barendrecht.

23-03-2025: mw. L. van der Plaats uit Dordrecht.

KOFFIEOCHTEND



Op **woensdag 12 maart 2025** vanaf 10.00 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie/thee en een gezellig praatje. Kom langs, het wordt van harte aanbevolen!!!
Met vriendelijke groet,
Gerda van der Made.

ONTSPULLEN.....

Zoals voorganger Herman de Boer onlangs vertelde is hij aan het 'ontspullen'. Het huis eens goed doorlopen en kijken wat er weg kan. Nu de meteorologische lente op 1 maart is. begonnen, is het wellicht voor u ook langzamerhand tijd uw kasten enz. eens te bekijken wat er opgeruimd kan worden. Mocht dat zo zijn, dan hoopt de Marktcommissie dat u deze spullen nog even bewaart tot **3 mei**, want dan hopen we onze traditionele **Elthetomarkt** te houden van 9.00-14.00 uur in en om de kerk en kunnen we (goede) artikelen gebruiken voor de verkoop. Noteert u deze datum alvast in de agenda?

Vriendelijke groet,

Coby Hartsuiker, Cokkie de Geus, Dini Ressler

LEZERSBIJDRAGE

Van Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

Lekker dan!!

Knal!!

Knal? Wat is dat voor een raar begin. Ik leg het even uit.

We waren op weg naar Dordrecht met de nieuwe waterbus. Die met de nieuwe waterbeleving.

Ook goed. Genoeg plaatsen voor de fiets. Dat is belangrijk. Binnen was het opgeleukt met in het midden een bank met lichtblauwe stof. Helemaal niet besmettelijk natuurlijk! Achteruitvaren behoorde nu ook tot de mogelijkheden. Aan de blinden en slechtzienden was ook gedacht. Ribbeltjes!

Nog druk bezig met onze analyse over het interieur voeren we bij de volgende stop weer van de kant. En ja hoor, daar was de nieuwe waterbeleving. Voor het raam doemde ineens een grote steven van een zwart schip op, die van plan was om ons vanaf de zijkant te torpederen. Dat moest fout gaan. Een botsing was onontkoombaar.

In een reflex schoten we beiden door de deur naar buiten. Toen kwam de klap.

Op zo'n moment komt de adrenaline nog net je neusgaten niet uit. Een beetje versuft van wat er in een kort tijdstip kan gebeuren, stond ik in ieder geval nog even na te suizen. Een soort verdoofd eigenlijk en voor we het wisten stonden we op het ponton van H.I.Ambacht met zijn allen.

Niet dat we daar moesten zijn, maar ja we werden er gedropt met de tekst 'kan weleens gebeuren' nog in ons hoofd. De veroorzaker liet zich niet zien, terwijl een korte uitleg met zijn verontschuldigen wel op zijn plaats was geweest.

Niet dus.

We zijn maar vanaf daar gaan fietsen in de hoop het onaangename gevoel een beetje kwijt te raken.

Dat lukte slecht, maar eenmaal in Zwijndrecht leek het langzaam naar de achtergrond te verdwijnen.

Een broodje en een kop koffie onderweg maakte veel goed.

Bij thuiskomst was het gevoel toch niet verdwenen, omdat ik die steven weer op me af zag komen.

Sjonge, sjonge als dit de nieuwe koers is, dan geef ik mijn portie wel aan Fikkie.

Volgende keer graag een waterbus met minder waterbeleving. Volgens mij zijn er ook andere manieren om van de kant weg te varen en eigenlijk weet ik dat wel zeker.

Bedankt Bep

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 12 maart 2025 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,
predikant@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte: Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl