

Jaargang 6 nr. 4 d.d. 30 januari 2025.

Kerkdiensten

De diensten worden live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: <http://tinyurl.com/2p8amnnx>. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen.

Mededeling van de redactie

Met ingang van heden is het mailadres van ds. Sandra van Zeeland – van Cassel gewijzigd in: predikant@elthetokerk.nl. De wijziging is ook in de colofon vermeld. Wilt u met deze wijziging rekening houden?

Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur

De kerkdienst van zondag 2 februari 2025 zal worden geleid door mw. ds. A. van Geerenstein uit Rhoon.

Collecten

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 2 februari 2025** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor de **Ronald Mac Donaldhuizen**.
2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Autodiensten

Zondag 2 februari 2025: mw. B. Hofstede, tel. 06-23531462.

Verjaardagen

31-01-2025: Sabine de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL Papendrecht, 14 jaar.

05-02-2025: dhr. J.W. Verhagen, Jupiterstraat 55, 2957 HA Nieuw-Lekkerland, 81 jaar.

06-02-2025: mw. B. de Roode – de Ruyter, Zwanebloem 39, 2954 NH Alblasserdam, 81 jaar.

08-02-2025: dhr. F. Hartog, Kraanbaan 32, 2951 JG Alblasserdam, 80 jaar.

Huwelijken

BIJDRAGE PREDIKANT

Hoort zegt het voort:

Zondag 16 februari is er ter afsluiting van de Kerk en Schoolweken een dienst voor een peuters, kleuters en overige mensen in de Elthetokerk.

Het thema zal zijn 'alles wordt nieuw'. Centraal in de dienst zal staan het verhaal van Noach en zijn ark.

Wie graag met zijn of haar (klein)kinderen aanwezig wil zijn, noteer de datum alvast!

Wees welkom, ongeacht je leeftijd. lees ook het artikel elders in de nieuwsbrief.



Kerk&Schooldienst

Zondag 16 februari
 De Grote kerk - 9.30 uur
 Ichthuskerk - 9.30 uur
 De Brug (Ontmoetingskerk) - 9.30 uur
 Evangelische gemeente
 Jozua Alblasterdam - 10.00 uur
 Elthetokerk - 10.00 uur
 Peuterdienst (thema Noach)

Deelnemende scholen:
 IKC De Schalm
 IKC De Twijn
 School met de Bijbel Het Kompas
 & Kinderopvang Wasko

KERK/SCHOOL WEKEN

Van 4 tot en met 16 februari zijn er in Alblasterdam de Kerk/School weken. Twee weken lang wordt er aandacht besteed aan bepaalde bijbelverhalen, kerken en alles wat daarbij komt kijken.

De oudste kinderen bezoeken onder schooltijd kerken en horen en zien daar van alles. Waardevol, omdat blijkt dat ook op Christelijke scholen het merendeel van de kinderen nooit of zelden in een kerk komt. De onderbouw kinderen krijgen bezoek van een predikant in die weken. Die komt vertellen, vragen beantwoorden enz.

Sandra, onze eigen predikant, zal bezoeken brengen, samen met "dominee Beer", aan 6 peutergroepen.

Op 16 februari is er in 4 kerken een afsluitende kerkdienst.

Bij ons zal de dienst voor de allerjongste kinderen zijn met als thema "de ark van Noach"

De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft weer een leuke, ongedwongen, vrolijke dienst te worden samen met, hopelijk, veel kinderen vanuit de scholen.

Maar.....deze dienst is natuurlijk leuk voor Iedereen. Daarom hopen we dat u er allen bij bent en wie weet ook kinderen uit onze eigen gemeente.

Het zal een korte dienst worden met aandacht voor alle leeftijden.

Kinderen....., als je komt neem dan een knuffeldier mee naar de kerk!

Wij hopen op weer een mooie dienst en zijn blij dat we door de inzet van Sandra weer onze bijdrage kunnen leveren aan de Kerk/School weken.

Heleen Dekker

ACTIVITEITEN

AGENDA

Komende kerkdiensten

09-02-2025: dhr. drs. Herman de Boer uit Barneveld.

16-02-2025: mw. ds. S. van Zeeland-van Cassel.

Stilteviering in de Elthetokerk

Zondag **9 februari 2025** om **17.00** uur is er weer een Taizé-vesper in **de Elthetokerk**. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Vragen? stilteviering@gmail.com.



ONTMOETINGSMIDDAG

Op **vrijdag 31 januari 2025** kan vanaf **15.30 uur** iedereen weer binnenlopen om de maand met een kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de kleine zaal gehouden. Van harte welkom!

OPROEP SCHOONMAAKOCHTEND

Op **zaterdag 1 februari aanstaande** hebben we weer een schoonmaakochtend. We nodigen u graag uit om mee te werken. Vele handen maken licht werk....., dus wees welkom!

KOFFIEOCHTEND



Op **woensdag 12 februari 2025** vanaf 10 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee en een gezellig praatje. Kom langs, het wordt van harte aanbevolen!!!

Met vriendelijk groet,
Gerda van der Made.

LEZERSBIJDRAGE

Van Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

Van zwemsokken naar kikkers

Had ik al verteld van de zwemsokken? Ik heb ze. Nog niet veel gedragen, maar wel uitgeprobeerd. Dat aantrekken is wel een beetje een probleem. Je moet ze namelijk een maatje kleiner kopen om ze lekker strak te laten zitten. Ze zijn ook een beetje hoog en erg nauw, waardoor het heel moeilijk is om bij de hiel de bocht te nemen.

Je voet moet eerst verticaal, dan moet ie daarna 't hoekie' om en ook nog helemaal naar het puntje. Alles is stroef. De sokken zijn van surfpakmateriaal. Als ze dan nat worden, dan vraagt dat veel geduld en souplesse om je voet er weer uit te krijgen. Na vijf minuten ben je er uiteindelijk eentje uitgeklimmen. Poeh, poeh en als dan die tweede ook is gelukt, heb je je eigen voeten weer terug.

Nu het water nog in. Bij nader inzien vind ik het toch iets te koud. De temperatuur is in deze tijd rond de 3 of 4 graden. Eind november was het nog 11 en dat was al behoorlijk fris. Ik wacht wel tot maart, april om weer aan te haken.

Sokken zijn van nature heel geduldig, dus die vinden het niet erg om nog even in de tas te blijven zitten.

Wist u trouwens dat sommige scholen een hele lijst laten ondertekenen alvorens hun kind toegelaten wordt. Ik wist dat niet. Wat ben ik toch een eenvoudige ziel.

Ik heb dan ook nooit moeten beloven om geen televisie neer te zetten of om mezelf te verplichten alleen de oude statenbijbelvertaling te lezen. Zover zijn ze bij mij nooit achter de voordeur gekomen.

Het is wel een manier om alle kikkers in de vijver te houden.

Ik moet zeggen dat ik niet wist dat het zo ver ging. Het schokte me een beetje. Aan de andere kant gaan mensen ermee akkoord, dus wat is het probleem.

Dit was zomaar even een tussendoortje. Vanmorgen ga ik een beetje 'hap-snapperig' te werk. En omdat dit me toch even bezig hield, heb ik het maar achter de sokken geplakt. Logische keus toch.

Dank je wel Bep!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 5 februari 2025 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant: Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553,
predikant@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte: Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl