

Jaargang 5 nr.49 d.d. 5 december 2024.

## Kerkdiensten

De diensten worden live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: <http://tinyurl.com/2p8amnnx>. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen.

### Kerkdiensten: aanvang 10.00 uur

De kerkdienst van aanstaande zondag (Tweede Advent) zal worden geleid door ds. Sandra van Zeeland – van Cassel.

### Collecten

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 8 december 2024** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor **de Voedselbank**.
2. Kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

### Autodiensten

Zondag 8 december 2024: dhr. C. Bezemer, tel. 06-2677036.

## **Van onze predikant**

### **Tweede advent**

Het piept en het kraakt, zo zei ze. En hoewel ze doelde op een andere situatie moest ik er gelijk weer aan denken bij het schrijven van dit stukje. Het piept en het kraakt, ik vind het een toepasselijke en bondige samenvatting van wat die tweede adventszondag kan zijn.

Het is een beetje zoals het lopen van een wandelvierdaagse. Bij velen staat de tweede dag bekend als de zwaarste. De top van de eerste spanning is er af (de eerste dag), de finish ligt nog net niet in het verschiet (de derde dag) en aan de vreugde en ontlasting van het uitlopen (de vierde dag) denkt nog helemaal niemand. Die tweede is de dag waarop je je gaat afvragen waarom je het ook al weer een goed idee vond om aan zo'n wandelvierdaagse mee te doen. En dan is het zaak daar niet al te lang bij stil te staan. Figuurlijk niet en letterlijk al helemaal niet. Gewoon doorgaan is het devies.

De tweede advent is zo bezien de lastigste van advent. Het is donker en de vraag naar het waarom kan extra scherp naar voren komen. Er rest niets anders dan volhouden, uithouden tot het lichter wordt. Want dat wordt het, al zien we het nu nog niet.

ds. Sandra van Zeeland – van Cassel.

### **Bericht van de Kerkrentmeesters: Begroting 2025.**

In de vergadering van Kerkenraad en Bestuur van 21 november jl. is de begroting 2025 van de kerk vastgesteld.

Zoals dat hoort ligt deze ook komende zondag nog voor een ieder ter inzage in de kerk U kunt ook een exemplaar aanvragen bij Wim Timmer. Mail: [wa.timmer@hetnet.nl](mailto:wa.timmer@hetnet.nl).

## Bloemstuk adventsperiode: "Het licht verwachten"

Ook dit jaar zal ik proberen een bloemstuk te maken dat groeit/verandert. De symboliek die ik probeer te verbeelden gaat over de grote lijn. Niet alles vraagt een verklaring, Hopelijk zorgt de symboliek voor een zintuiglijke ervaring en roept het een emotie op (mooi, lelijk, verwondering, vragen) Het grondidee van de schikkingen is "het licht verwachten", geloven in de toekomst. U zult een "ontvangende lijn" zien met daarboven het licht. De lijn alsof het armen zijn om het licht te mogen ontvangen. Nu u dit leest hoop ik dat u nieuwsgierig wordt wat er elke week weer voor nieuws te zien is en u er van kunt genieten.

### Tweede Advent:

Er zitten rechte en kronkelige takken aan de ontvangende lijn bevestigd en er staat water. Er boven is het licht te zien, de paarse kaars.

*Water om te dopen, nieuw leven dat gaat komen.*

*Snel of langzaam, rechtstreeks of*

*via omwegen....we weten dat het komt*

Heleen Dekker



### Stilteviering in de Elthetokerk

Zondag **8 december 2024** om **17.00** uur is er weer een Taizé-vesper in de **Elthetokerk**. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens.

**Iedereen** is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

**Vragen? stilteviering@gmail.co**



Deze week zijn er geen bijzonderheden te melden.

### Ontvangen berichten/mededelingen/oproep

#### KERSTWANDELING 14 DECEMBER 2024

Hallo allemaal,

Zoals bekend is 14 december aanstaande de kerstwandeling en hebben we net de 'laatste puntjes' op de i gezet. Alles staat 'in de startblokken' en is de voorbereiding 'op een haartje na' volledig ingevuld.

Om het 'totaalplaatje' rond te krijgen heb we nog 2 vragen en wel:

Wie hebben er een '**buitenlichtjes-snoer**' voorzien van naam) die we die zaterdag mogen lenen?

Hiermee gaan we de route bij/in onze kerk bepalen en zijn dus van harte welkom.

Wie heeft een '**vuurschaal**' waaraan de herders (op het parkeerterrein) zich mogen warmen?

Met belangstelling zien we jullie reacties tegemoet, een hartelijke groet,

Petra, Heleen en Gerda

## ACTIVITEITEN

### AGENDA

#### Komende kerkdiensten

15-12-2024: dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld.

# KERSTMARKT ELTHETOEGEMEENTE OP VRIJDAG 6 DECEMBER A.S.

Op **vrijdag 6 december a.s.** is het zover. Van **14.00 – 18.00 uur** staan onze vrijwilligers klaar om u te ontvangen voor het afhalen van de door u bestelde kerststukken. Ook zijn er kerststukken voor de "vrije verkoop" beschikbaar. **"O, kom er eens kijken (en kopen)", want op is op!!!** U kunt gezellig koffie/thee en warme appelsap komen drinken en rondkijken bij de diverse tafels met o.a. zelfgemaakte jam van Leni, cakejes en heel veel leuke kerstartikelen. U komt toch ook?

Met vriendelijke groet: de kerstmarktcommissie  
Coby, Leni, Cokkie, Ria en Dini

## **KOFFIEOCHTEND**



Op **woensdag 11 december 2024** vanaf 10 uur is er weer een koffieochtend met een **feestelijk kersttintje** waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij en een gezellig praatje. Kom langs, het wordt van harte aanbevolen!!!

Ook kan er al worden ingetekend voor de verlengde koffieochtend met erwtensoep en meer....Dat meer houdt o.a. in dat Evert Wisgerhof een presentatie over IJsland houdt. Dat is dus op 8 januari 2025. Die intekenlijst zal ook vanaf 15 december in de hal van de kerk liggen. Mensen kunnen mij natuurlijk ook even bellen 078 6151049.

Met vriendelijk groet,  
Gerda van der Made.

## **LEZERSBIJDRAGE**

Van Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

### **'Heilige Boontjes'**

'Heb je die tekst gelezen', vraagt mijn vriendin, terwijl we het dubbele slot van onze fiets afhalen.  
'Nee niet gezien'.

'Als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van'.

Nou vond ik vroeger een salto al moeilijk, dus dat is er door de jaren heen niet makkelijker op geworden. Los dáárvan . . . het is een prachtige tekst.

Maar goed, het is dinsdag, dus broodje-en fietsdag.

Dit keer was de route naar Rotterdam, naar 'Heilige Boontjes'.

Het is gevestigd in een oud gebouw, waarin 70 jaar lang een politiepost was gehuisvest.

Toevallig kwam het een keer langs op de televisie en het concept sprak me wel aan namelijk: 'Mensen een kans geven om weer te re-integreren'.

Twee mannen, een oud agent en een 'ouwe boef', besluiten op een dag dat re-integratie beter en vooral leuker kan. Beiden weten hoe moeilijk het is om het leven weer op de rails te krijgen. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond.

Zo ontstond het initiatief om jongeren weer een kans te geven in het bedrijf. De start was in 2015 en de afgelopen jaren hielpen ze meer dan 200 kwetsbare jongeren om hun leven weer inhoud en zin te geven. Daar gingen we dus heen en daar stond ook die tekst op de muur. We hebben er heerlijk gegeten en ook de 'boontjes' waren prima.

Allebei vinden we het heerlijk om in Rotterdam te fietsen, alleen als er een tingelende tram aankomt, dan blijken we toch behoorlijk provinciaals.

'Waar is tie, waar gaat ie heen? Van rails worden wij een beetje onrustig, maar ook lacherig.

Huppettee en door naar Krimpen aan de Lek. Lekker even 'dijkfietsen'. Dat kunnen wij provinciaaltjes dan weer heel goed.

Alleen liep dat iets anders, want mijn accu viel onaangekondigd in de slaapstand en werd niet meer wakker. Dus weer terug naar de waterbus. Wel een beetje 'armhangen' bij mijn vriendin natuurlijk. De waterbus haalden we gelukkig op het nippertje, dus dat scheelde weer een half uur in de kou zitten. Aan inchecken waren we niet meer toegekomen, maar dat leverde geen probleem op. Nu nog even een verhaaltje tikken en dan sluit ik de dinsdag heel tevreden af, ware het niet dat de computer opeens uitviel en ik dus mijn 'stukkje' kwijt was. Als hij nou iets tevoren getingeld had, dan was dat wel fijn geweest. Dat kan ie niet, dat is de specialiteit van de tram. Wij zijn beiden echte dorpelingen en schrikken al van een pingelende tram.

*Dank je wel Bep!*

### **Colofon:**

#### **Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief**

**Woensdag 11 december 2024 vóór 12.00 uur.** Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

#### **Bereikbaarheid:**

Predikant:	Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553, <a href="mailto:sandra@zeeland.org">sandra@zeeland.org</a>
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, <a href="mailto:gerdavaartjes@msn.com">gerdavaartjes@msn.com</a>
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, <a href="mailto:marianjongebreur@gmail.com">marianjongebreur@gmail.com</a>
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, <a href="mailto:scriba@elthetokerk.nl">scriba@elthetokerk.nl</a>
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	<a href="mailto:stichtingelthetokerk@gmail.com">stichtingelthetokerk@gmail.com</a>
Website:	<a href="http://www.elthetokerk.nl">www.elthetokerk.nl</a>
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, <a href="mailto:peterdekker004@gmail.com">peterdekker004@gmail.com</a>
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, <a href="mailto:c.resseler@hccnet.nl">c.resseler@hccnet.nl</a>