

Website

Afgelopen weken is er hard gewerkt om de website te migreren naar een andere Host. (Met dank aan Marco Janse!) Reden was dat de website erg traag werd, de kosten steeds meer opliepen en de opslagruimte te wensen over liet. U merkt aan het uiterlijk van de website niets maar u kunt wel snelheid ervaren. Een stukje gebruikersgemak dus. Ik heb wel even een opmerking voor het gebruik van de website. Ik kreeg afgelopen zondag de opmerking dat als je op je smartphone de fotogalerij wilt openen, je dan een reeks oude foto's te zien krijgt uit 2018. Dat klopt. Als je echter op het kleine plusje tikt achter foto's, krijg je het keuzemenu.

Veel kijkplezier.

Peter Dekker

OPROEP SCHOONMAAKOCHTEND

Lieve mensen,

Op **zaterdag 7 december** hebben we weer een schoonmaakochtend. We nodigen u allen uit om mee te werken. De dames van de kerststukjes zijn dan een paar weken bezig geweest, dus die hebben mogelijk wat extra rommel gemaakt, want waar gewerkt wordt, vallen spaanders.

Extra handen zijn dus welkom. Het is werk, maar ook gezelligheid met elkaar. Tijdens deze werkzaamheden drinken we ook gezellig koffie met elkaar met iets lekkers erbij, dus wees van harte welkom.

Doet u ook mee?

Marian Jongebreur

ACTIVITEITEN

AGENDA

Komende kerkdiensten

01-12-2024: mw. ds. Marijke Kwant uit Bodegraven (eerste Advent).

ONTMOETINGSMIDDAG

Op **vrijdag 29 november 2024** kan vanaf **15.30 uur** iedereen weer binnenlopen om de maand met een kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de **grote** zaal gehouden (in de kleine zaal worden kerststukken gemaakt). Van harte welkom!

KERSTMARKT ELTHETOGEMEENTE OP VRIJDAG 6 DECEMBER A.S.

Op **vrijdag 6 december a.s.** is het zover. Van **14.00 – 18.00 uur** staan onze vrijwilligers klaar om u te ontvangen voor het afhalen van de door u bestelde kerststukken. Ook kunt u gezellig koffie/thee en warme appelsap komen drinken en rondkijken bij de diverse tafels met o.a. zelfgemaakte jam van Leni, kaarten, cakejes en heel veel leuke kerstartikelen. Heeft u nog bruikbare kerstartikelen in huis, dan kunt u deze op donderdag 5 december afgeven in de kerk.

Tot uiterlijk **3 december** kunt u kerststukken bestellen met vermelding van gewenste kleur, rond ovaal/langwerpig, kaars of waxinelichtje. Prijs vanaf € 12,50 tot plm. € 35,00. Deurhangers vanaf € 25,- Dini Ressler noteert graag uw wensen. Tel. (0184) 64 17 69 of d.resseler-vink@hccnet.nl of na de kerkdienst.

Vanaf 25 november gaan de bloemistes aan de slag en vragen u om **GROEN** aan te leveren, want zonder groen kunnen we niets doen!! Dus kijk in uw eigen tuin of in de tuin van de burens of er iets geschikts bij staat. Wij zijn er blij mee! U kunt groen afgeven in de kleine zaal van de kerk vanaf 25 november van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-16.00 uur. Heeft u nog houders voor deurhangers of schalen; bij Leni Rosloot thuis of in de kerk kunt u deze afgeven.

De verkoop van lootjes voor de levensmiddelenmanden gaat ook weer van start. Vanaf 24 november zijn deze na de kerkdienst verkrijgbaar bij Coby Hartsuiker. Om deze manden te vullen vragen we u om weer houdbare producten beschikbaar te stellen en in te leveren (let u op de datum!).

Met uw aller hulp maken we er weer een gezellige kerstmarkt van met hopelijk een mooi financieel resultaat zodat we de begroting van de kerkrentmeesters enigszins kunnen verlichten !

Met vriendelijke groet: de kerstmarktcommissie
Coby, Leni, Cokkie, Ria en Dini

LEZERSBIJDAGEN

Van Bep van Veenendaal werd de volgende bijdrage ontvangen:

Van verleden naar heden.

Oh!! Dat wist ik niet. Het is niet echt belangrijk, maar wel grappig.

De Eiffeltoren is aan het krimpen. In de zomer is hij 15 tot 20 centimeter langer dan in de winter. Dat komt omdat hij van smeedijzer is opgebouwd.

Krimpen doen wij ook, alleen worden wij niet langer in de zomer.

Bij mijn leeftijdgenoten is de groei er al een poosje uit.

De toren had trouwens bijna in Barcelona gestaan, maar daar vonden ze hem te lelijk voor de stad.

Nog een weetje. Wist u dat er 2.500.000 miljoen klinknagels gebruikt zijn om het geheel te bevestigen en dat er 7.300.000 kilo ijzer nodig was om het tot het gebouw te maken dat het nu nog steeds is. Je mag het meteen weer vergeten hoor!

Meneer Gustave Eiffel kan wel heel trots zijn op zijn ontwerp. Het Vrijheidsbeeld kwam ook van zijn tekentafel. Wist ik ook niet. Ome Google wel.

Genoeg geschiedenis. Terug naar het heden.

Waar vallen we over en waar lopen we tegenaan.

Struikelen kan je overal over. Een stoeptegels kan al voldoende zijn. Ergens tegenaan lopen is ook niet echt moeilijk.

Ikzelf val meestal over een krantenartikel. Twee weken geleden las ik er één waar ik rood van uitsloeg, mét vlekken natuurlijk. Sint-Nicolaas bestaat niet!! Dat moeten we onze kleintjes voortaan vertellen want, aldus een psycholoog, kinderen kunnen zich bedrogen voelen door hun ouders omdat ze de waarheid verzwegen hebben. Dan leren ze al op jonge leeftijd liegen. Echt waar!!!

Oho, daar zit ik wel een beetje mee in mijn maag. Heb ik mijn kinderen met een trauma opgezaald?

Dat moeten ze later allemaal verwerken, maar ja.....ik had er zelf ook één. Mijn ouders hè.

Toch heb ik één priemende vraag voor die psycholoog: 'Zit je te vervelen of zo, of loopt je praktijk niet lekker'.

Er zijn mensen die echt een probleem hebben, lijkt me. Stort je daar op. Ik heb nog nooit gehoord dat een kind zijn ouders afrekende op Sinterklaas.

Hoe help je een leuk kinderfeest naar de gloria. En Sinterklaas.....die wordt straks genderneutraal. Of is ie dat al? Soms ontgaat me wel eens iets.

Gekleurd kan trouwens ook nog. Of.....heet dat getint tegenwoordig. Hoe dan ook, er zijn nog mogelijkheden genoeg!! Je moet wel mee met de tijd natuurlijk.

Wordt vervolgd!

Dank je wel Bep voor deze bijdrage!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 27 november 2024 vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant:	Ds. Sandra van Zeeland-van Cassel, 06-13157553, sandra@zeeland.org
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, peterdekker004@gmail.com
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl