

Maar de vraag kwam nu ook: wat wensen mensen dan voor een jaar? Dat loop echt uiteen van kleine tot grote wensen. Gezondheid, vrede voor de wereld, geluk voor onszelf of een naaste, een nieuwe predikant, een goed werkende kerkenraad en bestuur, rust in ons leven enz. Allemaal wensen waarvan we hopen in elk geval in 2024 iets van terug te zien. Binnenkort zullen alle wensen op een andere boom komen en komen dan te hangen op het witte bord in de kerk.



Een bericht van de kerkrentmeesters.

De afgelopen weken is door vele vrijwilligers bij bijna alle leden en belangstellenden de envelop voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage in het kader van de landelijke Kerkbalansactie bezorgd en ook weer opgehaald.

Wij zijn ondanks het afvallen van enkele "grote" bijdragers blij verrast met het resultaat.

Van een aantal leden moet de toezegging nog worden ontvangen, maar van de tot op heden ontvangen kaartjes kan worden opgemaakt dat er een stijging is ten opzichte van de leden die vorig jaar ook meededen van bijna 2,5%.

Wij zijn daar heel dankbaar voor en willen iedereen hiervoor bedanken.

Mocht u uw kaartje nog niet hebben ingeleverd dan kan dit uiteraard alsnog. U kunt het ook mailen naar wa.timmer@hetnet.nl.

Rekening houdend met de afvallers is er een lichte daling ten opzichte van 2023 op dit moment van ruim 5%.

Later komen we nog wel terug op de werkelijke opbrengst en de opbouw van de bijdragen.

We willen ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet om deze actie tot een goed einde te brengen.

De kerkrentmeesters Ernst, Addy en Wim

Thema "SPEEL JE MEE?" (herhaald bericht)

Zoals gezegd verandert het jaarthema steeds met een ander werkwoord. We hebben als hoofdthema "ga je mee" en hebben deze maanden er naast ook "speel je mee?"

Wat gaan we doen?

Op zondagmorgen 18 februari organiseren we een spelletjesuur. Na de kerkdienst drinken we zoals gebruikelijk een kopje koffie, praten wat na over de dienst en dan gaan we met elkaar spelletjes doen. Wie weet zijn er mensen in uw omgeving die dit ook leuk vinden, of kinderen, kleinkinderen. Iedereen is natuurlijk welkom.

Er zullen allerlei ouderwetse gezelschapsspelletjes klaar staan, die we met elkaar kunnen gaan spelen. We serveren er een hapje en een drankje bij en hopen zo op een gezellige "ouderwetse" zondagmorgen. Rond 12.00 uur sluiten we de ochtend dan weer af.

Vanaf zondag ligt er een lijst waarop u uw naam kunt zetten, als u van plan bent om te blijven. Dit in verband met de inkoop van iets lekkers. Maar denkt u op zondagmorgen, wat gezellig, ik wil toch wel graag blijven...dan kan dat ook.

Marian Jongebreuer en Heleen Dekker



ACTIVITEITEN

AGENDA

Kerkdiensten februari 2024:

18-02-2024: mw. Nel Verburg uit Den Haag.

25-02-2024: mw. ds. Marijke Kwant uit Bodegraven.

Stilteviering in de Ontmoetingskerk (wijkgemeente De Brug)

Zondag 11 februari 2024 om **17.00** uur is er weer een Taizé-vesper in de **Ontmoetingskerk**. Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstillen en een zegenwens.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Vragen? stilteviering@gmail.com.



Meditatieve Vespers in de Veertigdagentijd (Ontmoetingskerk)

Ook dit jaar is er in de Veertigdagentijd weer een serie meditatieve vespers.

Steeds op de **woensdagavond, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk**.

Een klein half uur van stilte, inkeer en meditatie, aan de hand van (bijbel)teksten en pianomuziek. We proberen stil te worden, en dat is meer dan alleen onze mond houden... Verstillen, stilstaan bij het lijden, het ongeluk, het verdriet van onze wereld, onze eigen onmacht, ons tekort.

Kostbare momenten van bezinning midden in de week! Kom ook!

Data: de woensdagen 14, 21 en 28 februari, 6, 13 (Biddagdienst) en 20 maart. In de Ontmoetingskerk. Welkom!



KOFFIEOCHTEND

Op **woensdag 14 februari aanstaande** vanaf 10 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij en een gezellig praatje.

Tijdens de koffieochtend wordt, zij het onder voorbehoud een lezing/presentatie verzorgd door Leendert van der Made over "het spel".

Kom langs, het wordt van harte aanbevolen!!

ELTHETOTAFEL

Op zaterdag 24 februari aanstaande is er weer een Elthetotafel. Het thema dit keer is : oer-Hollands. We gaan dus lekkere Hollandse pot eten. Wat, is nog een verrassing. U bent weer van harte welkom vanaf 17.00 uur voor een drankje en een hapje en rond 18.30 uur gaan we weer aan tafel.

Vanaf zondag kunt u zich in de kerk opgeven en ligt er een lijst klaar. De kosten voor deze maaltijd zijn € 12,00 (meer mag altijd).

Lezersbijdrage(n)

Columns

Dit was het dan. Iets wat in de coronatijd ontstond, stopt. Na meer dan 150 columns geef ik er de brui aan.

Mijn visie op het Van Rijn-rapport bespaar ik u dus. Hoewel, er is eigenlijk maar één woord voor: schandalig.

Wel meld ik nog even dat het profiel van mijn vingertoppen gesleten is.

Hoe ik dat weet? Dat komt door mijn paspoort. Na ongeveer 18 vingerafdrukken was er gelukkig één die aangaf dat het echt om één van mijn vingers ging.

Het is een weetje waar je niks mee hoeft te doen. Een zogenaamd non-weetje.

Ook stond ik van de week te wachten voor een deur die niet openging. De eerste deur opende zich als 'vanzelve'. Daar zijn we inmiddels aan gewend geraakt. Alleen in dit geval wachtte ik tot de volgende hetzelfde deed. Nee dus! Ik keek nog eens achterom of de deur gesloten was en richtte mij weer op de tweede.

Oh.....opeens viel het kwartje. Deze moest ik helemaal zelf openduwen!!

Hoezo blasé. Als zoiets gebeurt kun je maar één ding doen en dat is in de lach schieten. Het meisje aan de andere kant van de deur deed dat ook.

Een pretje tussendoor is altijd heel fijn. Het geeft in ieder geval lucht in een tijd die behoorlijk turbulent en onzeker is.

En verder?

Niet veel eigenlijk en daarom stop ik er ook mee. Alle wetenswaardigheden, gedachtecronkels, hersenspinsels en dingen waar ik mijn wenkbrauwen over heb opgetrokken of me aan geërgerd heb, zijn wel voorbij gekomen. Ik zou het nog een jaar vol kunnen houden maar dan is de kans op herhalingen wel erg groot. Daar ga ik u geen plezier mee doen en mezelf ook niet. Vandaar!

Misschien 'ploept' er op een dag weer iets omhoog. Een mens weet het maar nooit. En als variant op de tekst van Paulien Cornelisse 'taal is zeg maar echt mijn ding', blijft: 'schrijven zeg maar toch echt **mijn** ding'.

Mijn dank gaat uit naar de redactie van de Eltheto-nieuwsbrief voor het plaatsen van al mijn columns. Anders hadden ze ongelezen door mijn computer gezworven. Dat zou toch een beetje jammer geweest zijn. Nu zitten ze in ieder geval in het zogenaamde Eltheto-mapje (deel 3).

Oeps.....ik zou het bijna vergeten. Dank aan mijn vaste 'leesfans'.

Bep, zeer bedankt weer voor deze bijdrage! Veel dank ook voor jouw artikelen voor de wekelijkse nieuwsbrief. Het was en is uiterst plezierig om deze te lezen. In het redactie-archief worden ze met zorg bewaard! We zullen je bijdrage missen!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag **14 februari 2024 vóór 12.00 uur**. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant:	Vacant
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl