

Thema "SPEEL JE MEE?"

Zoals gezegd verandert het jaarthema steeds met een ander werkwoord. We hebben als hoofdthema "ga je mee" en hebben deze maanden er naast ook "speel je mee?"

Wat gaan we doen?

Op zondagmorgen 18 februari organiseren we een spelletjesuur. Na de kerkdienst drinken we zoals gebruikelijk een kopje koffie, praten wat na over de dienst en dan gaan we met elkaar spelletjes doen. Wie weet zijn er mensen in uw omgeving die dit ook leuk vinden, of kinderen, kleinkinderen. Iedereen is natuurlijk welkom.

Er zullen allerlei ouderwetse gezelschapsspelletjes klaar staan, die we met elkaar kunnen gaan spelen. We serveren er een hapje en een drankje bij en hopen zo op een gezellige "ouderwetse" zondagmorgen. Rond 12.00 uur sluiten we de ochtend dan weer af.

Vanaf zondag ligt er een lijst waarop u uw naam kunt zetten, als u van plan bent om te blijven. Dit in verband met de inkoop van iets lekkers. Maar denkt u op zondagmorgen, wat gezellig, ik wil toch wel graag blijven...dan kan dat ook.

Marian Jongebreuer en Heleen Dekker

Kerk/school weken Alblasserdam

Op 31 januari zullen basisschoolkinderen van De Schalm een bezoek brengen aan onze kerk. Elk jaar bezoeken bovenbouwkinderen een kerkgebouw. Ook dit jaar zullen zo'n 100 kinderen komen en hebben we voor hen een speurtocht door het kerkgebouw georganiseerd. Het thema van deze weken is "waar woont God?" Er is geprobeerd om door middel van een fotospeurtocht de kinderen een kerk van binnen te laten zien en vooral te leren dat de kerk iets van mensen is, niets engs, niets heiligs. Vorig jaar hadden we wat soortgelijks gemaakt en kinderen vonden het heel verrassend dat het niet "saai" was. We moeten bedenken dat meer dan de helft van deze kinderen nooit in een kerk komen of alleen maar in een andere...

Op 11 februari is er een afsluitende kerkdienst in alle meewerkende kerken. En of er kinderen de weg naar onze kerk zullen vinden....geen idee. Toch zal er extra aandacht voor dat thema zijn en voor eventuele kinderen die komen. Hopelijk is de inzet en voorbereiding niet voor niets en kunnen we laten zien dat ook in de vrijzinnige kerk een stukje van God woont. De voorgaande predikant van deze zondag, ds. H Hartogsveld, heeft toegezegd ook zich wel in te willen zetten. Wie weet kunnen we toch wat kinderen verwelkomen. En blijven we ons gezicht wel laten zien binnen Alblasserdam, waar Hester Radstake zich zo voor heeft ingezet!

Heleen Dekker



Geen berichten en/of mededelingen.

ACTIVITEITEN

AGENDA

Kerkdiensten februari 2024:

04-02-2024: mw. Thea Verspui uit Rhenen.

11-02-2024: ds. Henk Hartogsveld uit 's-Gravendeel.

18-02-2024: mw. Nel Verburg uit Den Haag.

25-02-2024: mw. ds. Marijke Kwant uit Bodegraven.

ONTMOETINGSMIDDAG

Op **vrijdag 26 januari 2024** kan vanaf **15.30 uur** iedereen weer binnenlopen om de maand met een kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de **kleine** zaal gehouden. Van harte welkom!

Schoonmaak

Bij ons in de gemeente is het vaak zo dat mensen wel te porren zijn voor "gezellige" momenten. Maar helaas valt de twee maandelijkse schoonmaakmorgen blijkbaar nog niet onder deze noemer. En u moet eens weten hoe gezellig het dan altijd is! Natuurlijk zijn er velen onder ons die zeggen "ik kan dat niet, de kerkvloer dweilen, grote ruimtes stofzuigen, enorme ramen lappen". Maar....er moet ook meer gebeuren en voor eerder genoemde klussen zijn er altijd vrijwilligers, een vast groepje mensen die er bijna altijd zijn. Er wordt altijd wat af gekletst op die ochtenden en....er is altijd voldoende koffie met wat lekkers. In een paar uurtjes wordt dan veel werk verzet en ik kan u verzekeren als u er de schoonmaakmorgen bij was.....valt het de dag er na nog meer op!

Op **zaterdag 3 februari** gaan we weer aan de slag en een ieder is van harte uitgenodigd om er tussen 9.00 uur en uiterlijk 12.00 uur. bij te zijn en een hand/handje uit te steken Want hoe meer zielen hoe meer vreugd en vele handen maken het werk lichter. Wie weet tot dan!!

Heleen Dekker

Lezersbijdrage(n)

Van Bep van Veenendaal ontvingen we deze week de volgende bijdrage:

Lijnenspel

Achter mijn huis hangen draden. Gele. Het is een raar gezicht.

Zoals ik al eerder schreef ligt er achter mijn tuin een slootje en aansluitend een bossage en het korfbalveld.

Over de hele lengte van het veld is vorig jaar een strookje beschikbaar gesteld om te parkeren. Het gras is daar vervangen door groentegels.

In de avond is het daar behoorlijk donker voor de mensen die in de sporthal moeten zijn. En dat moeten de meesten.

Op een dag zag ik mannen met palen lopen. Lantaarnpalen. Achter ons gehele huizenblok zijn er in totaal vier geplaatst. Op het dwarse verbindingsstuk tussen de twee wijken staan er nu ook een paar en de route het dichtst bij de sporthal is ook voorzien. Op zich heel begrijpelijk omdat het er echt stikdonker is.

Tot zover was het logisch allemaal.

Toen kwam er een hoogwerker met een man die al die palen bovenin met elkaar verbond met een gele draad. Geen rode of groene. Met de politiek had het dus niks te maken.

Alleen.....nu ziet het er heel merkwaardig uit. Het is net een soort waslijn, die van noord naar zuid en van west naar oost hangt. De dekbedhoezen zouden er lekker aan kunnen wapperen. Vlaggetjes zouden trouwens ook niet misstaan en als je het een beetje kunstzinnig bekijkt zou het '**lijnenspel**' kunnen heten.

Aan fantasie geen gebrek. En toch kriebelt het een beetje. Hoezo en waarom deze bovenaardse constructie?

Ik heb er geen antwoord op, tenminste.....nog niet.

Dan maar mijn jas aan om mijn prangende vraag opgelost te krijgen. Op het kunstgrasveld wordt 'gejeudebouled'. Senioren zijn daar fanatiek bezig hun bal op de juiste plaats te krijgen.

In de hal zelf is een klas kinderen aan het sporten. In de kantine zit een man voor zich uit te staren. Hij is niet de beheerder maar weet wel het antwoord op mijn vraag.

Opgelucht loop ik weer naar huis. Het is altijd fijn om te weten waarom iets is wat het is.

Tot zover.

Mocht u het ook willen weten, vragen mag altijd!!

Bep, weer bedankt voor je bijdrage!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag **7 februari 2024 vóór 12.00 uur**. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant:	Vacant
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl