

ACTIVITEITEN

AGENDA

Kerkdiensten januari 2024:

Zondag 28 januari 2024: mw. M. Pieterse uit Krimpen uit den IJssel.

ONTMOETINGSMIDDAG

Op **vrijdag 26 januari 2024** kan vanaf **15.30 uur** iedereen weer binnenlopen om de maand met een kop koffie/thee en een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de **kleine** zaal gehouden. Van harte welkom!

Vanuit de gemeente werden de volgende artikelen ontvangen:

Ervaringen Taizévesper

Met dank aan Heleen, Arwin, Ronald en Gerda.

Na een lange tijd heb ik weer een Taizé-vesper bijgewoond en eerlijk is eerlijk ik vond het bijzonder. Zang, muziek, korte teksten en stille momenten voor retrospectie.

Onderweg dwaal ik altijd wel even weg. Dan gaat er een boodschappenlijstje door mijn hoofd, maar dat is ook snel weer verdwenen. Dan ben ik, zoals dat heet, 'weer in het moment'. Af en toe kijk ik ook even naar schoenen. Dat is niet vervelend bedoeld hé, maar dat is wat er soms gebeurt.

Het eerste lied greep me meteen aan en ik had het met gemak een kwartier kunnen zingen. 'Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur dat nooit meer dooft'. Die herhaling is echt geweldig. Die blijft de rest van de avond wel hangen. Het is een kwetsbaar maar ook heel krachtig lied.

Omdat mijn fantasie toch snel aangaat, zie ik een grote groep mensen met een kaars aan lopend dit lied zingen. Dat lijkt me echt fantastisch. Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren, maar ik denk dat dit lied er nog sterker van wordt.

Dit epistel is alleen maar bedoeld om mijn complimenten voor deze Taizé-vesper te etaleren. Meer niet! En dat lied.....dat neuriet nog door.

Bep van Veenendaal

Verslag van een heerlijke snertdag

We hadden geen mooiere verlengde koffieochtend kunnen hebben dan woensdag 10 januari. Qua weer. Qua sfeer. Qua nog zoveel meer.

Na nieuwjaarswensen met terugwerkende kracht ging de ochtend van start met koffie en thee plus overheerlijke koeken. Dat laatste had alles te maken met twee verjaardagviersters: Annemarie Hartog en Corry Verloop. Natuurlijk werden zij beiden toegezongen.

Na volop gezellig gebabbel en applaus voor degenen die het onderste uit de kan hebben gehaald om de dag te laten slagen, kreeg Jacques Verhagen het woord. Met een boeiende presentatie over de groene wereld waarin we leven, gaf hij de ochtend inhoud. Centraal in zijn verhaal stonden bomen- en heesterfamilies, variërend van wilgen tot eiken. We hoorden en zagen hoe het knotten daarvan het best kan worden uitgevoerd voor een goede instandhouding van het natuurlijk leven.

Aansluitend werd het begrip "'koffieochtend' nog een keer eer aan gedaan. Er werd nog eens ingeschonken.

Daarna was het tijd voor de lunch in de hal. Heerlijk in het zonnetje lieten we ons de meest verrukkelijke hapjes en drankjes smaken, met dank aan de onvermoeibare vrijwilligsters.

Inmiddels was in de grote zaal de erwtensoep klaar gezet. Behalve een scala aan ingrediënten hadden de makers (m/v) er heel hun hart ingelegd. Na een gedicht van Annemarie konden we aanvallen.

Een half uurtje later zat de snertdag in de meest positieve zin erop. Alle aanwezigen hebben er plezier aan beleefd. Zeker is zeker. Nogmaals dank aan de organisatoren. En zeker ook aan hen die voor vervoer hebben gezorgd.

Nico Verloop

Lezersbijdrage(n)

Van Bep van Veenendaal ontvingen we deze week de volgende bijdrage:

De monoloog

Het is stil in de bibliotheek. Ik pak een tijdschrift en nestel mij aan de leestafel. In de glazen aanbouw naast mij zit een man met een petje. Een pensionado. De bibliothecaresse loopt naar de man toe met het verzoek om even ergens anders plaats te nemen in verband met de aanstaande knutselmiddag voor kinderen. Omdat ik snel afgeleid ben, hoor ik het gesprek aan. De man vindt het verzoek heel vriendelijk gesteld en legt uit waarom hij de vraag zo prettig vindt. Dat duurt ongeveer een minuut of tien.

In mijn optiek kan dat korter en een stuk minder vermoeiend.

Vervolgens gaat hij tegenover mij zitten, kijkt mij aan en zet het gesprek voort over de vriendelijke manier van vragen. Ik voel iets aankomen, waar ik waarschijnlijk geen trek in heb. Een eindeloze, interessante monoloog van een heel 'bijzondere' man.

Mijn bladzijde gaat om, maar de zijne nog niet. Hij kwam net terug uit Haïti. 'Ik geef seminars en coach mensen'.

Oké! Ik vraag niks! Dat was ook niet nodig want het verhaal was nog niet uit. Hij weidt breedvoerig uit over hoe hij met mensen omgaat. Altijd met respect.

Niks bijzonders eigenlijk, maar hij vond zijn manier bijzonder boeiend. Blijkbaar keek ik geïnteresseerd, wat niet mijn bedoeling was, want ik hoor hem ineens zeggen: 'Begrijpt u het nu'.

Oh?!?! . Nou zo ingewikkeld was het niet.

Ik wil hier weg. De crew van de bibliotheek biedt hulp met het verzoek om even een kop koffie mee te drinken.

De man praatte door, herhaalde nog even dat hij seminars gaf en lifecoach was en net uit Haïti terug kwam.

Langzaam sta ik op en probeer 'ons gesprek' netjes af te ronden.

'Ik ben hier vrijwilliger en ga nu even naar mijn collega's.

'Wat goed van u dat u vrijwilligerswerk doet.'

'Oh,dat doe ik mijn hele leven al'. En om toch even een puntje te maken, meld ik hem dat ik er zelfs een koninklijke onderscheiding voor heb gekregen.

'Waar is uw lintje dan?' Dat minzame lachje stond me niet helemaal aan.

'Zoals u ongetwijfeld weet is dat voor speciale gelegenheden, maar het gaat natuurlijk om de waardering en daar zit geen speldje aan. Dat draag je met je mee'.

Hoor mij lekker wijsneuzerig doen. Normaal zou ik dit mijn mond niet uit krijgen, maar bij deze man kon ik geen andere tekst bedenken.

Onaardig hè. Weet je wat trouwens echt onaardig is, een monoloog beginnen en dan ook nog denken dat je een gesprek voert.

En weg.....op naar de koffie!! Gezellig met mensen een praatje maken.

Hij bleef alleen achter. Ik ben de beroerdste niet en gun hem natuurlijk nog een paar goede toehoorders.

Bep, weer bedankt voor je bijdrage!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag **24 januari 2024 vóór 12.00 uur**. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant:	Vacant
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl