



BEWEGING VOOR EIGENTIJD'S GELOVEN

ACTIVITEITEN

AGENDA (

Kerkdiensten januari 2024:

Zondag 21 januari 2024: mw. N. Verburg uit Den Haag.

Zondag 28 januari 2024: mw. M. Pieterse uit Krimpen uit den IJssel.

Stilteviering in de Elthetokerk

Op zondag **14 januari 2024** om **17:00** uur is er weer een Taizé-vesper in de **Elthetokerk** (Blokweerweg 22, Alblasterdam).

Het is een korte viering bij het vallen van de avond in de oecumenische traditie van de gemeenschap van Taizé.

Vertrouwde elementen in de vesper zijn meditatieve liederen, gebeden, een gedeelte uit de bijbel, veel ruimte voor verstilling en een zegenwens.

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Er is gelegenheid om afstand te houden.

Vragen? → stilteviering@gmail.com



Lezersbijdrage(n)

Van Bep van Veenendaal ontvingen we deze week de volgende bijdrage:

Zo.....dat is lang!

Mijn centimeter gaat er langs. Als je zelfs de steel van je amaryllisbol op gaat meten dan is je leven wel heel spannend. Hij heeft inmiddels de halve meter gehaald. De knop er boven is nog niet echt aan zijn trekken gekomen.

Ik spreek hem toe. 'Stop nou maar, groter hoef je niet te worden. Je knop mag nu ontluiken'. Er schuilt ook een poët in mij. De amaryllisbol verroert zich niet en blijft stoïcijns staan.

Ik draai me om, pak de stofzuiger (weg poët) en laat hem zuigend en zingend over mijn vloer dwalen. Dag vlokjes.....dag kruimeltjes!

Het verhaal gaat verder. De volgende dag loop ik even naar mijn 'bol'.

En.....het is niet te geloven. De knop heeft zich heel voorzichtig geopend. Ik bekijk hem nauwkeurig en neem iets van roze/rood waar. Denk niet dat ik over magische krachten beschik, want mijn 'bol' had natuurlijk al plannen in die richting. Ik draai hem weer om, want hij heeft de neiging tot scheef trekken. Uiteindelijk richt iedereen zich tot het licht.

Ik blijf hem volgen. Dat is ook het verrassende van iets wat op een dag opeens zichtbaar wordt. Het begint met een bol of een zaadje en dan op een dag zie je een heel klein sprietje. Dat kijk ik dan de daaropvolgende weken bijna uit de grond.

Of dat helpt? Geen idee, maar ik vind het mooi om het proces te volgen.

Mijn tuin geeft het zelfde effect. Na mijn laatste inspectie zag ik al knopjes in mijn seringenboom verschijnen. Ook de peer is langzaam begonnen aan zijn reis naar de lente. Iets te vroeg misschien, maar als de koude toeslaat, trekt hij zich ongetwijfeld wel weer even terug in zijn eigen bubbel.

De rest van de tuin ziet er nog behoorlijk mistroostig uit. Niet echt een tuin waarvan je gaat juichen. Een beetje grauw en doods, maar ik weet dat hij er op een dag weer fleurig bij komt te staan. Dan bloeien en geuren de bloemen en zitten mijn boompjes weer in fris blad. Daar verheug ik me nu al op. En met die Amaryllisbol komt het wel goed, ook als ik niet tegen hem praat. Hij kan het helemaal op eigen kracht.

Bep, weer bedankt voor je bijdrage!

Colofon:

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag **17 januari 2024 vóór 12.00 uur**. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Bereikbaarheid:

Predikant:	Vacant
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl