



## Huwelijken

16-12-2023: dhr. en mw. P. van den Berg, Kerklaan 1, 2959 BR Streefkerk, 58 jaar.

18-12-2023: dhr. en mw. N.A. Jongebreur, Bilderdijkstraat 54, 2951 TD Alblasserdam, 54 jaar.



---

## **ACTIVITEITEN**

### **AGENDA (december 2023)**

#### **Kerkdiensten:**

24-12-2023: mw. Th. Verspui uit Rhenen (4<sup>e</sup> Advent).

24-12-2023: mw. ds. H.J.K. van Geerenstein uit Rhooon (Kerstnachtsdienst aanvang 22.00 uur).

25-12-2023: (kinder)kerkdienst in eigen beheer (Eerste Kerstdag).

31-12-2023: dhr. L.J. Stout uit Alblasserdam.

#### **Kerstzangdienst maandag 18 december om 19.00 uur**

Op maandagavond 18 december houden we een kerstzangavond.

Dit in het kader van het thema van de maand december: Zing je mee?

Op die avond zullen we kerstliederen, op verzoek, zingen.

Dit afgewisseld met enkele korte teksten.

We hopen op uw komst en dat we met elkaar in kerstsfeer kunnen genieten van een uurtje samen zingen.

Laat vooral het tijdstip, het donker zijn enz. u niet belemmeren.

Voor vervoer kunnen we altijd zorgen!

Zoals al is aangegeven verzorgt mw. B. Hofstede (06-23531462) de autodienst.



#### **Verlengde koffieochtend 10 januari 2024**



Op woensdag 10 januari 2024 wordt weer de verlengde koffieochtend met erwtensoep en meer gehouden.

Jacques Verhagen komt vertellen over "de knotwilg".

Inschrijven kan vanaf 13 december 2023 tijdens de koffieochtend. De inschrijvingslijst ligt vanaf 17 december 2023 en op 7 januari 2024 in de hal van de kerk. Ook kunt u bellen naar Gerda v.d. Made, 078-6151049, Corry Heykoop, 06-36121138 of Bep Hofstede, tel. 06-23531462.

U komt toch ook?

### **Lezersbijdrage(n)**

Van Bep van Veenendaal verscheen deze week de volgende bijdrage:

#### **Binnen zonder kloppen**

'Veel heil en zegen in het nieuwe jaar'. Dat was de zin die in het geboortedorp van mijn ouders, Brakel, altijd gebezigd werd.

Als kind ging ik met mijn nichtje meestal even een rondje doen langs de bewoners die zij goed kende en eigenlijk kende zij het hele dorp en vice versa.

Zij gebruikte die tekst en de mijne bleef steken bij 'een gelukkig nieuwjaar'. Zij kreeg een kwartje en ik een dubbeltje en misschien had dat wel met die tekst te maken. Ik vond het in ieder geval niet eerlijk. Altijd wilden de mensen weten van wie ik er één was. 'Van wie zij de gij der één?' Mijn antwoord leverde steevast de opmerking op 'oh van Jo van Franse, of van zus van Keesse'. Het kan maar duidelijk zijn.

Mijn moeder was het enige meisje, dus kreeg zij de naam Zus. Later werd dat voor mijn nichtjes en neefjes tante Zus. Mijn vader had twee broers en de jongste noemde ze broer en later voor mij ome Broer. Simpel hè.

We waren altijd welkom, ook op de meest rare tijden. Dat maakte niks uit. Daar werd gewoon tijd voor vrij gemaakt. Als we vertrokken, ging er altijd iets mee: appels, peren, een vers geplukte krop sla, tomaten en alles wat het seizoen op dat moment te bieden had.

Ik ben er nooit door voordeuren naar binnen gegaan. Ik weet niet eens hoe die eruit zagen. Soms moesten we eerst door de kas, de werkplaats of door de stal met koeien. Die lucht doet me nog steeds aan vroeger denken. Oh.....lekker! Daar had ik wel op kunnen groeien. Daarom kwam ik er ook zo graag. Dan stonden we ineens binnen. 'Ta, ta, hier zijn we'.

Bij mijn ouders ging het precies hetzelfde. Niemand kwam door de voordeur en als ze daar al doorkwamen dan hadden ze zelf het smalle raampje geopend, hun hand naar binnen gestoken, de grendel gevonden en de deur geopend. en ja hoor.....ta, ta, binnen! Sommigen riepen dan in de gang nog even: 'Goed volk'. En niemand vond dat raar. Er was altijd koffie, thee en mee-eten kon ook.

Gastvrijheid zat diep verankerd in mijn moeders systeem.

Dat is voor een kind een heel prettige omgeving om op te groeien. Ik doe het zelf ook nog steeds. Onaangekondigd ergens aankloppen. Dat dorpse zit ook in dit meisje en ik laat het lekker zitten. Tegenwoordig vraag ik wel eerst of het uitkomt. Dat heb ik mijn ouders nooit horen vragen. Blijkbaar kwam het altijd uit. Op dat punt hebben we flink ingeleverd.

Hoe ik op dit verhaal kom? Het zal de tijd wel zijn. De donkere dagen voor kerst en de op handen zijnde jaarwisseling zullen daar ongetwijfeld mee te maken hebben.

Nou ja.....voor één keer is dat wel toegestaan.

*Bep, weer bedankt voor je bijdrage!*

### **Mededeling redactie:**

De laatste nieuwsbrief van 2023 verschijnt 21 december 2023. Deze nieuwsbrief geldt dus voor **twee weken**. Wilt u daarmee rekening houden bij het aanleveren van kopij?

### Colofon:

#### **Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief**

Woensdag **20 december 2023** vóór 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

#### **Bereikbaarheid:**

Predikant:	Vacant
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, <a href="mailto:gerdavaartjes@msn.com">gerdavaartjes@msn.com</a>
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, <a href="mailto:marianjongebreur@gmail.com">marianjongebreur@gmail.com</a>
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, <a href="mailto:scriba@elthetokerk.nl">scriba@elthetokerk.nl</a>
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	<a href="mailto:stichtingelthetokerk@gmail.com">stichtingelthetokerk@gmail.com</a>
Website:	<a href="http://www.elthetokerk.nl">www.elthetokerk.nl</a>
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, <a href="mailto:p.dekker004@online.nl">p.dekker004@online.nl</a>
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, <a href="mailto:c.resseler@hccnet.nl">c.resseler@hccnet.nl</a>

