

*Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.*

Dietrich Bonhoeffer

Dankbaar voor het mooie leven en met liefdevolle herinneringen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa

Leendert Jan Stout

Alblasserdam, 22 november 1943

Dordrecht, 25 december 2023

Rineke

Jacqueline en Gert
Patrick en Lotte

Leo en Carin
Mark en Lois
Lars

Plantageweg 35C
2951 GN Alblasserdam

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op vrijdag 29 december om 11.30 uur in de Elthetokerk, Blokweerweg 22 te Alblasserdam.

Na de dienst is er gelegenheid tot condoleren en informeel samenzijn met de familie in de vermelde kerk.

Daarna zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden op de begraafplaats te Alblasserdam.

De familie zorgt zelf voor bloemen.

Aanvullende mededeling

In verband met bovenstaande mededeling vervalt de geplande ontmoetingsmiddag van vrijdag aanstaande.