



Jaargang 4: nr. 43 d.d. 12 oktober 2023

Kerkdiensten

De diensten worden om 10 uur live uitgezonden via You Tube. U klikt de volgende link aan: <http://tinyurl.com/2p8amnnx>. Via deze link kunt u de dienst ook later volgen.

Kerkdienst zondag 15 oktober 2023

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door pastor mw. L. Kromhout uit Rijswijk.

Kinderkring:

Zondag 15 oktober 2023 is er Kinderkring.

Collecten.

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 15 oktober 2023** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor de **Noodopvang Papendrecht**;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Autodiensten

Zondag 15 oktober 2023: dhr. C. Bezemer, tel. 06-26770364.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Verjaardagen

13-10-2023: mw. F. Huttinga – Boxem, App. 320, De Waard, Alblashof 1B, 2951 XR Alblasserdam, 83 jaar.

19-10-2023: mw. A.H. de Klerk – Labrijn, Lijsterweg 27, 3362 BB Sliedrecht, 96 jaar.

Huwelijken

20-10-2023: dhr. en mw. G.J. van Zoest, West Kinderdijk 239, 2953 XS Alblasserdam, 40 jaar

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 18 oktober 2023 **vóór** 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Pastoraat

Mij is gevraagd door de familie om weer een update te geven over het "ziekzijn" van Gerdine: Het was een spannende tijd afgelopen weken. Er zouden twee scans gemaakt worden en afhankelijk daarvan werd bekeken of en hoe er verder behandeld zou worden. Gerdine en haar gezin, maar zeker ook Jan en Henneke, waren bang....bang voor de keiharde waarheid waar ze niet op hoopten, maar die

wel op de loer lag...Maar het nieuws was: Alles is goed. De scan gaf aan dat de kanker minder is geworden. De bloedwaardes waren weer beter en de artsen zijn positief gestemd!

Het is niet weg...het gaat niet weg....maar positief nieuws!

Nu nog 1 x chemo en dan elke drie weken immunotherapie. En pas weer chemo als de kanker weer gaat groeien.

Gerdine zei vaak: ik hoop op een wonder....het lijkt er bijna op.

Voorzichtig kan er weer een beetje verder vooruit gekeken worden. Dit geeft een blij gevoel, maar het is ook weer wennen aan deze situatie voor allen. Maar met hen, zijn we zo blij dat er meer tijd aan hen gegund wordt. De familie geeft aan zich zo gedragen te voelen door alle aandacht in welke vorm dan ook, kaarsjes, kaartjes, briefjes, appjes, denken aan, enz.

En zijn daar u allen dan ook zeer dankbaar voor!

Heleen Dekker



ACTIVITEITEN

Agenda oktober 2023

22 oktober 2023: mw. ds. L. Bosveld uit Zierikzee;

29 oktober 2023: ds. H. Hartogsveld uit 's - Gravendeel (oogstdienst).

Thema oktober en november 2023: EET JE MEE?

Weet u het nog, het thema voor deze maanden is "eet je mee".

Zaterdag 21 oktober om 17.00 uur is er weer een ELTHETOTAFEL.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij aan tafel, komt u ook? U kunt zich aanmelden via [h.dekker004@online](mailto:h.dekker004@online.nl) .nl of a.s. zondag in de kerk.

Maar ook willen we u, zoals al eerder gezegd, vragen om eens iemand uit te nodigen, die u misschien niet eens zo vaak spreekt in de kerk of daarbuiten. Drink eens samen koffie en eet er een taartje bij, geniet samen van een lunch, thuis of ergens anders, of gebruik samen een warme maaltijd bij één van u thuis. Denk niet dat u een driegangendiner op tafel moet zetten. Want met een broodje kaas en een kopje koffie kan het ook al heel gezellig zijn. U zult zien dat er verrassende gesprekken komen en u elkaar op een andere manier leert kennen.

Misschien is het een drempel over....maar hij is echt niet erg hoog. En natuurlijk zijn we heel benieuwd naar de ervaring achteraf.

Lezersbijdrage(n)

Van Bep van Veenendaal werd onlangs de volgende bijdrage ontvangen:

Een onverwachte knoop

Het is zaterdag 7 oktober. Opeens is er een knoop in mijn maag gekomen. Die zat er vanmorgen nog niet. Het was eigenlijk een gezellige dag. Alblasserdam ging Cultureel. Op verschillende locaties was kunst te bewonderen en ook sommige oude gebouwen waren open voor het publiek.

Mijn rondje zat er op en om vier uur kijk ik even op mijn telefoon. Er staat een berichtje op van mijn oudste zoon. 'Lekker dan, nu zitten er drie zusjes in oorlogsgebied'. Einde bericht.

Ik lees het met verbazing en ga meteen even 'googelen'. Wat heb ik gemist?

Nou, dat werd snel duidelijk. Raketaanvallen op Israël!

Mijn zoon is telefonisch even niet bereikbaar. Ook altijd fijn als je niet bij elkaar in de buurt woont en lang autorijden nog niet tot de mogelijkheden behoort. Gelukkig belt hij twee uur later. De ene schoonzoon en schoonmoeder zijn inmiddels gelokaliseerd. Zij hebben schietende mensen door de straten gezien, maar tot dusver zijn ze redelijk 'veilig'.

Het andere zusje, vlakbij de Gazastrook, is op zondag nog steeds niet opgespoord. Waar zit ze, hoe is het met haar en haar gezin? Zij heeft een zoon van 18, dus die zal wel opgeroepen worden. Daar zet je je kinderen toch niet voor op de wereld. Mijn kleinzoon is 17 en ik moet er niet aan denken dat hij op een oorlogsmissie wordt gestuurd.

Mijn zoon spettert door de telefoon van onmacht, van woede, van frustratie en alle onrust die deze aanval binnen zijn gezin teweeg brengt. Ik voel met hem mee en toen kwam die knoop. Niet zo'n los knoopje, maar echt zo'n wirwar-ding en dan ook nog stevig aangetrokken.

Bij het derde zusje hadden we een jaar geleden een soortgelijke situatie gehad. Die woont namelijk met haar man in Charkov, een stad dicht langs de grens met Rusland en zij hadden het zeker in het begin zwaar te verduren en nog steeds is het daar onrustig.

Van het nieuws om 18.00 uur word ik zeker niet vrolijk. "Wat zijn we allemaal aan het doen" is de eerste vraag die bij me opkomt.

Zondag bracht de fiets enige verlichting en zittend op een terrasje met een goede kennis dreef de narigheid toch even naar de achtergrond. Bij thuiskomst voelde ik de knoop weer zitten. Ik dacht dat ik hem eruit gefietst had.

Toen 's avonds de aardbeving in Afghanistan voorbij kwam, haakte ik af. Potje empathie was helemaal leeg.

En het jongste zusje? Daar hebben ze zondagavond contact mee gekregen. Ook zij is met haar gezin een soort van 'veilig'.

Wordt vervolgd, maar ik merk dat de knoop iets minder vast is gaan zitten. Uiteindelijk moet ik hem er zelf weer uit zien te halen. De krant even met rust laten, de radio de radio laten en me richten op de alledaagse dingen, die in het licht van alle problemen in de wereld zo belangrijk zijn om de focus op te kunnen leggen.

Als positieve afsluiting nog even één opmerking. Meer zusjes zijn er niet!!

Bedankt Bep voor deze beklemmende bijdrage!

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Vacant
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl