

Liturgie zondag 24 september 2023
Elthetokerk Alblasserdam
thema: vriendschap (met God)

Orgelspel
Welkom ambtsdrager
Welkom, votum en groet voorganger
Samenzang: Lied 215: 1, 3 en 4
Ontwaak, o mens, de dag breekt aan

Inleiding dienst
Samenzang: Lied 313: 1
Een rijke schat van wijsheid

Eerste lezing: Genesis 18: 16-33
Samenzang: Lied 91a: 1
Wie in de schaduw Gods mag wonen

Tweede lezing: 1 Samuel 18, 2 Samuel 1
Samenzang Lied 91a: 3
Geen duister zal je overvallen

Derde lezing: Johannes 15: 9 - 17
Samenzang: Lied 838: 1 en 3
O grote God die liefde zijt

Overdenking over vriendschap (met God)
Muziek: *Een vriend zien huilen*,
Herman van Veen

Voorbeden – Stil Gebed- Onze Vader

Mededelingen

Collecten

Slotlied: Lied 425
Vervuld van uw zegen

Zegenbede



Een vriend zien huilen

*Natuurlijk wordt alom gestreden
en zwijgt voor velen de muziek,
de tederheid is overleden
en de illusies zijn doodziek.
Natuurlijk laat zich alles kopen
voor wie er maar het meeste biedt
en worden bloemen stukgelopen
maar een vriend zien huilen
... kan ik niet.*

*Natuurlijk hebben wij verloren
en wacht de dood ons aan het eind,
met onze schouders ver naar voren
staan wij nog amper overeind.
Natuurlijk zijn we vaak bedrogen
en liggen vogels in het riet
die voor het laatst hebben gevlogen
maar een vriend zien huilen
... kan ik niet.*

*Worden er steden stukgesmeten
door kinderen van vijftig jaar
dan wordt 't leed weer gauw
vergeten
voor nieuw verdriet of nieuw gevaar.
En de stations vol met verdwaalden,
al te ver heen voor elk verdriet,
geen enk'le waarheid die het haalde,
maar een vriend zien huilen
... kan ik niet.*

*Natuurlijk spiegels zijn integer:
geen moed genoeg om jood te zijn,
niet elegant genoeg voor neger,
geen licht, alleen maar valse schijn.
In eigen kilheid zo gevangen
dat men voor liefde zich verschuilt,
zo aan het eind van elk verlangen,
maar dan een vriend te zien... die
huilt.*

Herman van Veen
(Oorsprong: Jacques Brel)