

Uiterste inleverdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief

Woensdag 9 augustus 2023 **vóór** 12.00 uur. Wanneer berichten etc. na het genoemde tijdstip worden aangeleverd is het niet zeker dat deze in de nieuwsbrief van die week geplaatst kunnen worden. Dank voor uw medewerking!

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Verjaardagen

04-08-2023: Joris van den Oudenhoven, p/a Suite 7, 3335 EA Zwijndrecht, 9 jaar.

Huwelijken

08-08-2023: dhr. en mw. C. Bezemer, Haven 71, 2951 GC Alblasterdam, 61 jaar.

Nieuws van de VVP



Provinciale ontmoetingsdag 2023 (herhaald bericht)

De jaarlijkse ontmoetingszondag van de Provinciale afdeling van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland vindt plaats in Alblasterdam op 27 augustus in de Elthetokerk.

Een unicum, want voor zover ik weet is dit bij ons nog nooit gebeurd. Afgelopen jaar werd deze dag gehouden in Lekkerkerk, waarover we vorig jaar nog verslag gedaan hebben. Het is altijd leuk om geloofsgenoten uit andere delen van de provincie te ontmoeten. Dat willen we dus nu organiseren met een dienst geleid door drs. Zandrie Albada uit Gorinchem, daarna koffie en een lunch om elkaar gezellig te ontmoeten, waarna we richting Werelderfgoed gaan in Kinderdijk, (de molens) waar we een vaartocht gaan maken als onderdeel van het programma "scheprad" met een bezoek aan de enige contramolens. Het plan is om daarna voordat we naar huis gaan, nog even gezellig bijpraten onder het genot van een drankje.

U wordt over deze dag nog verder geïnformeerd, dus houd de nieuwsbrief goed in de gaten. De datum 27 augustus kunt u wel alvast in uw agenda zetten.

Wordt vervolgd.

Namens het bestuur van de V.V.P. Alblasterdam, Nieuw-Lekkerland en omstreken.
Peter Dekker.

ACTIVITEITEN

Agenda 2023.

13 augustus 2023:	mw. ds. N. Verburg uit Den Haag.
20 augustus 2023:	dhr. A. Meiresonne uit Sommelsdijk.
27 augustus 2023:	dhr. drs. Z. Albada uit Gorinchem.



KOFFIEOCHTEND

Op **woensdag 9 augustus aanstaande** vanaf 10 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is in de grote zaal voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij en een gezellig praatje. Kom langs, het wordt van harte aanbevolen. Vanaf deze koffieochtend kunt u intekenen voor het jaarlijkse uitje, dat op **13 september 2023** zal plaatsvinden.

Dit keer gaan we naar het Biesboschmuseumeiland in Werkendam. Daar bezoeken we het museum, gebruiken een lunch en maken daarna een rondvaart door de Biesbosch.

We hopen, dat er voldoende chauffeurs zijn waardoor we met eigen vervoer naar Werkendam kunnen gaan.

We beginnen de ochtend dan om 9.30 uur in de kerk, zodat we genoeg tijd hebben om koffie met taart te drinken c.q. te eten en bijtijds op weg te kunnen gaan.

Men verwacht ons daar rond 11 uur.

De kosten bedragen € 25,00 en mensen, die een museumjaarkaart hebben, moeten deze meenemen en zij ontvangen € 7,25 retour op 13 september.

De intekelijst zal elke zondag tot en met 3 september in de hal van de kerk liggen.



Schoonmaak gebouw (nog maar even herhalen!)



De volgende **grote** schoonmaak vindt plaats op zaterdag 5 augustus a.s. We beginnen om 09.00 uur en willen uiterlijk 11.30 uur klaar zijn.

Een paar extra helpende handen blijven altijd zeer welkom, want vele handen.....

Evert Wisgerhof

Lezersbijdrage(n)

Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende lezersbijdrage ontvangen:

Hoekig enapart!

Over de Torenbrug loopt een hoekige man van een jaar of 50. Ik rijd hem fietsend achterop.

Hij ziet er komisch uit. Niet dat hij vreemd gekleed is of zo, maar hij doet aan snelwandelen en snelwandelen blinkt niet uit door elegantie. Alles hoekt, heupen klappen een beetje wild heen en weer, waardoor de soepele beweging ver te zoeken is. Het was lang geleden dat ik deze manier van lopen had gezien. Ik dacht dat deze tak van sport uitgestorven was, maar blijkbaar heeft deze man de techniek weer ontdekt en durft hij hem zelfs te etaleren!

Ik moet er altijd een beetje om lachen. Waarom? Omdat het een heel onnatuurlijke manier van voortbewegen is. Het is vast heel knap, maar zo komt het op mij niet over. Heupgewrichten hebben volgens mij heel wat te verduren, maar misschien ben ik wel helemaal abuis. Ik vul ook maar mijn eigen gedachten in.

Na googelen blijkt het een olympische sport te zijn.

