

Zondag a.s.
ZOMERTIJD!!

Jaargang 4: nr. 12 d.d. 23 maart 2023

Kerkdiensten

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebelevan.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Kerkdienst zondag 26 maart 2023

De dienst van aanstaande zondag wordt geleid door ds. Henk Hartogsveld uit 's-Gravendeel. (5e zondag 40 dagentijd).

Autodienst: dhr. N.J. Jongebreuer, tel. 6914011/06-28419159.

Kinderkring: zondag aanstaande is er kinderkring o.l.v. Bea v.d. Zouw.

Collecte .

Naast de gebruikelijke rondgang met de collectezakken kunt u uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 26 maart** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk. De collecteopbrengst is bestemd voor Kerk in Actie voor het **Werelddiaconaat Bangladesh: kansen creëren voor jongeren**;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

OP WEG NAAR PASEN

In deze periode zijn er onder ons ook mensen die vasten, ofwel een beetje minder snoepen of helemaal niet, geen alcohol, een beetje soberder leven....soms blijft het daarbij, soms zijn mensen daar best heel streng in.

Deze week gaat de Ramadan beginnen, Ramadan de islamitische term voor vasten. En dat is heel wat anders. Van zonsopgang tot zonsondergang niet eten, niet drinken. Dat klinkt een stuk strenger dan het Christelijk vasten. Maar als je het formuleert als: het zuiveren van je ziel en gehoorzaamheid aan Allah, dan komen ze al wat dichterbij elkaar. Naast een maand van bezinning is de Ramadan ook een maand waarin extra aandacht wordt geschonken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid.

Ofwel, "bemin elkaar" wie je ook bent, waar je vandaan komt en wat je ook maar gelooft.

Meer is het niet!

Meer is het niet dan dit:
het wit onder de woorden
alleen maar de akkoorden van het lied: bemin elkaar.

Meer is het niet dan dit:
het zwart wordt weggezongen, het duister wordt bedwongen
door het lied: bemin elkaar.

Meer is het niet dan dit:
de rijkdom van het leven om niet aan ons gegeven
in het lied: bemin elkaar.

Op **zondag 26 maart 2023**, om **15:30 uur** zingt het Alblasserwaards Vocaal Ensemble in de **Elthetkerk, Blokweerweg 22 te Alblasserdam** een **Choral Evensong**.

De liturgie van deze vesperdienst wordt samengesteld aan de hand van het kerkelijk jaar en het leesrooster van de Anglicaanse Kerk. De bijbellezingen, een gesproken gebed en een zegenbede worden gedaan door één of meer leden van de kerk.

De **Choral Evensong** ontstond bijna 500 jaar geleden toen de Engelse koning Henry VIII in 1534 de Anglicaanse Kerk stichtte, na een hoogoplopend conflict met de paus in Rome. Er werd een nieuwe liturgie ontwikkeld met een nadruk op de landstaal, het Engels i.p.v. het Latijn. Hierbij werden onder meer delen uit de afgezworen katholieke vespers en complete tenen samengevoegd tot een nieuwe dienst: de Choral Evensong. Net als de mis kent de Evensong een vaste orde van dienst, waarbij steeds dezelfde liturgische teksten en gebeden worden gebruikt. Op enkele korte gesproken bijdragen na wordt een Choral Evensong nagenoeg in zijn geheel gezongen. Daarmee kent deze namiddagdienst een hoog gehalte aan meerstemmige Engelse koormuziek.

In de loop der eeuwen is er ontzettend veel muziek voor deze Engelse koortraditie geschreven. Hierdoor klinkt de vaste orde van dienst elke keer weer totaal anders: van gregoriaans tot modern, soms a capella, soms met orgelbegeleiding. In Britse kathedralen en universiteitscolleges wordt de Choral Evensong nog steeds dagelijks gezongen. "Bent u niet in de gelegenheid om te komen, dan is de dienst ook te volgen via kerkdienstmeebelevan.nu. Bij de uitgang zal ter bestrijding van de kosten een vrijwillige gift worden gevraagd.



*AVE tijdens een
Choral Evensong
in Sliedrecht in
2022.*



Zinzondag **VVP** afdeling Lekkerkerk en omstreken met "Wie is de Boeddha uit het tuincentrum?"

Op zondagmiddag 2 april verzorgt historicus Hans Luiten op uitnodiging van de VVP in Lekkerkerk een lezing over de Boeddha in het tuincentrum. In ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen.

Duizenden Nederlanders mediteren. De Dalai Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme is nog nooit zo populair geweest. Maar wie was de Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er historische bewijzen voor zijn bestaan? Wat heeft dat geloof te maken met het hindoeïsme? Hoe heeft het boeddhisme zich verspreid? En is het nou een filosofie of een godsdienst? In de lezing behandelt hij al deze vragen. Maar nog veel meer: Alexander de Grote, de enorme Boeddhabeelden die in Afghanistan zijn opgeblazen, prachtige muurschilderingen in de Chinese woestijn, Tibetaanse kloosters en de herontdekking van de Borobudur.

Hans Luiten groeide op in de Zaanstreek. Volgde verschillende studies geschiedenis. Interessegebieden zijn onder meer Amsterdam, de Zaanstreek, het Midden-Oosten, Rusland, Centraal-Europa en kunstgeschiedenis. De zinzondag vindt plaats in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 15.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop een open schaalcollecte.

Meer informatie via telefoon 0180-662721 of via: www.pkn-lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp

Wel en wee uit de gemeente

Verjaardagen:

26-03-2023: Nynke Janse, Bark 2, 2951 JB Alblasserdam, 12 jaar

30-03-2023: mw. C. Snel – Mudde, Plantageweg 126D 2951 VH Alblasserdam, 80 jaar.

01-04-2023: Annemieke v.d. Eenden, Blokweersingel 58, 2953 XA Alblasserdam, 12 jaar.

Huwelijken:

--

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

ACTIVITEITEN

Agenda 2023.

02 april 2023: ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven (Palmzondag).

09 april 2023: dhr. S.C. de Jong uit Berkenwoude (1^{ste} Paasdag).

16 april 2023: ds. M. van Roekel uit Etten-Leur.

23 april 2023: ds. G. Olde uit Brandwijk.

30-04-2023: ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven.

In de volgende nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de paaswake en eerste Paasdag.

ONTMOETINGSMIDDAG

Op **vrijdag 31 maart 2023** kan vanaf **15.30 uur** iedereen weer binnenlopen om de maand met een praatje af te sluiten. De bijeenkomst wordt in de **kleine zaal** gehouden. Van harte welkom!

Oproep I: Grote schoonmaak op 1 april 2023 ('s middags!!)

Omdat de zaal 's morgens verhuurd is, gaan we op 1 april 's middags schoonmaken van 13.00- 15.00 uur. Extra helpende handen zijn altijd welkom!

Evert Wisgerhof

Oproep II:

GEZOCHT!!!

Opvouwbaar papaplu's in vrolijke kleuren. Opvouwbaar, want deze zijn niet zwaar en kunnen opgehangen worden en moeten ook een touwtje hebben. Maar dat hebben de meesten.

Als we ze een paar weken, tot na Pasen mogen lenen.....heel graag! We zullen hopen op veel mooi weer zodat u de plu niet mist.

Oproep III:

EXTRA HANDJES



Op **woensdag 29 maart 2023** wordt er een speciale **KLIEDERKERK** gehouden. Deze wordt georganiseerd door Wijkgemeente De Brug en de Elthetokerk. Er wordt een oproep gedaan voor "extra handjes". U kunt zich opgeven bij de medewerkers van de Kinderkring. Helpt u mee??

Op de getoonde poster treft u meer informatie aan.

KINDERPAASMIDDAG

WIE? WAT? WAAR?

Wie is Jezus? Wat denken de mensen over hem? Wat is Waar?

- Wie:** kinderen van groep 1 t/m 8
peuters (onder begeleiding van ouder)
- Wat:** verhaal, palmpaasstok maken en eten (patat)
- Waar:** wijkgemeente 'De Brug'
Locatie Ontmoetingskerk
- Wanneer:** woensdag 29 maart 2023
15.00 - 17.15 uur (incl eten)

NEEM GEZELLIG JE VRIEND(IN) MEE!

Lezersbijdrage(n)

Deze week werd van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage voor de (wekelijkse) column ontvangen:

Punt!!!!

Al een paar weken zit ik opgehokt. Hoe dat komt? Kwestie van een verkeerde beweging maken en knal..... toen schoot het erin. Waarin blijft dan een beetje onduidelijk, maar dat het erin zit, is meteen merkbaar.

Schuifelen door het huis en "oe" en "ah" roepen bij iets te veel enthousiasme. Een beetje kreunen hoort er ook bij.

Mijn lijf kan dan behoorlijk opstandig reageren. Zelfs mijn schouders ontdekten een nieuwe stand, namelijk: omhoog. Verkrampt noemen we dat maar voor het gemak.

Niet alleen de schouders maar ook de manier van lopen zag er opeens heel anders uit.

Beetje voorover, kleine stapjes en natuurlijk gedwongen zitten en liggen.

Na een paar weken krijg ik de kriebel. Ik wil de wind door mijn haren voelen. Mijn fiets wordt trouwens ook ongeduldig. Die wil rollen, maar wel met mij erop.

Alleen eh, nu... even... niet!

Geduld en nog eens geduld en wachten op betere tijden, dat is het motto.

Oh, daar ben ik zo goed in! Vooral dat opgehokt zitten, dat is echt mijn 'ding'.

Zet mij binnen, laat me niet bewegen en dan sprankel ik. Dan vliegen de verhaaltjes over het scherm.

Om eerlijk te zijn, dan komt er geen letter tevoorschijn.

Dan is er maar één mogelijkheid en dat is een duik nemen in de hoop dat ik wat positiviteit op kan vissen en dat er ergens nog iets van een sprankel tevoorschijn komt.

Na al deze zinnen wil het nog niet echt lukken, maar ik ga gewoon door. Ik leuter een beetje, ik wauwel wat en dan komt die laatste zin vanzelf.

Hoe die eruit gaat zien, weet ik nu ook nog niet.

Misschien moet ik nog een wereldprobleem bespreken, een crisisje doornemen of de politieke aardverschuiving na de verkiezingen even met u doorlopen. Het zou allemaal kunnen.

Maar ja..... daar kan dan weer iemand aanstoot aan nemen, omdat kerk en politiek gescheiden moeten blijven, zelfs in een wekelijkse column.

Ik kies nu even voor veilig. Ik schuifel door, ik hang, ik zit, kijk voor me uit, zit achter de computer en zet mijn laatste PUNT!!!!

Dank je wel Bep!

BELANGRIJK!!

Bij deze nieuwsbrief is als bijlage een brief van Kerkenraad en Bestuur gevoegd. Deze brief handelt over de vacaturetijd.

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Vacant per 1 februari 2023
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl