



Jaargang 4: nr. 5 d.d. 2 februari 2023

Kerkdiensten

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Kerkdienst zondag 5 februari 2023

De dienst van aanstaande zondag wordt geleid door de heer G. Barendrecht uit Barendrecht.

Kinderkring

Aanstaande zondag is er **geen** kinderkring.

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 5 februari** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.

De collecteopbrengst is bestemd voor het **Werelddiaconaat voor het project Pakistan, vaktraining voor jongeren;**

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

U kunt uw bijdrage digitaal op de gebruikelijke wijze overmaken.

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken.

Mededelingen Kerkenraad en Bestuur

Pastorale aangelegenheden.

Met ingang van deze week is Gerda Vaartjes het aanspreekpunt voor pastorale aangelegenheden. Haar telefoonnummer is 06-40574756. Haar mailadres is gerdavaartjes@msn.com. Verdere informatie is via de website (www.elthetokerk.nl) te raadplegen.

Koffie en/of thee na de dienst.

Besloten is om weer terug te gaan naar de oude situatie en dat houdt in dat bij de tafels bij de keuken de koffie en/of thee wordt ingeschonken door de koffiedames. Mocht u dit lastig vinden dan ontvangt u de koffie en/of thee aan tafel.

Wel en wee uit de gemeente

Verjaardagen:

Huwelijken:

Autodienst 5 februari 2023

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met:

Dhr. C. Bezemer, tel. 6912256.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Gerda Vaartjes, tel. 06-40574756 of bij Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2023.

12 februari 2023: dhr. A. Meiresonne uit Sommelsdijk;

19 februari 2023: dhr. drs. Z. Albada uit Gorinchem;

26 februari 2023: mw. M. Pieterse uit Krimpen aan den IJssel.

Afscheid ds. Hester Radstake

Afgelopen weekend bent u misschien aanwezig geweest bij het afscheid van Hester (en gezin).

Kon u er niet bij zijn, of wilt u nog even terugkijken, de foto's zijn te zien op de website onder het tabblad Foto's, rechts boven aan de homepage. U kunt daar kiezen uit Afscheidsdienst Hester 29-1-2023 of Afscheidsfeestje 28-1-2023.

De foto's zijn gemaakt door Els Beugelink en Arwin Hordijk.

Veel kijkplezier.

Peter Dekker

Van Nico Verloop werd het volgende verslag ontvangen:

Over een warme samenkomst na zeven jaar samen zijn...

Afgelopen zaterdagmiddag was het zover...met ruim 50 gemeenteleden

namen we in de grote zaal van onze kerk afscheid van Hester, Coen, Jochem en Janna.

Vooruitlopend op de officiële "losmakingsdienst" van de zondag erna was dit een gezellige bijeenkomst, waar we naar hartenlust herinneringen ophaalden aan zeven mooie jaren.

Rond 14.00 uur ging de informele middag van start met koffie, thee en wat lekkers. Spreekstalmeester Barend, zoals hij zondag genoemd zou worden, opende de bijeenkomst en heette Hester, Coen en de kinderen hartelijk welkom. Net als de vele aanwezigen. Niet alleen de harde kern. Maar ook de meer incidentele kerkgangers.

Het programma begon met de "grote Elthetoquiz", ludiek gepresenteerd -hoe kan het anders - door Inge. Hester, Coen, Jochem en Janna moesten antwoorden geven op allerlei vragen met een Eltheto-tintje. De vragen moesten allemaal goed beantwoord worden. Anders zou met Woerden gebeld worden over een verlate komst. Serieus? Nou nee, natuurlijk.

Om er een paar vragen uit te lichten:

. Wanneer was de eerste steenlegging van de Elthetokerk?

. Wie van vier genoemde kinderen is nooit kindeke Jezus geweest in het kerstspel?

. Wat is dominee Beer voor soort beer?

. Wie zijn de jongste en de oudste gemeenteleden?

. Hoeveel jaar bestaat Eltheto-taal?

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar hoe moeilijk sommige vragen ook waren, de quizspelers bleken alles te weten.

Volgende programmapunt: Overhandiging cadeaus. Heleen verraste Hester en Coen namens de gemeente met een geldboom. Aan de takken: bankbiljetten als bloemen en rondfladderende vlinders. om iets moois te kopen voor het nieuwe huis in Woerden. Ook aan Jochem en Janna was gedacht. Als laatste surprise bood Heleen een fotoboek aan dat bij Hester en Coen ongetwijfeld veel "oh ja-momenten" ging oproepen.

Toen was het tijd voor drankjes en allerlei heerlijke hapjes.

De volgende spreekster was "Nieuwsbrief-Bep". Zij verraste Hester met haar verzamelde columns. Aansluitend bracht Arwin een "Ode aan Hester". Ter sprake kwamen o.a. de "Open gemeente die we als Elthetokerk zijn", de gespreksgroepen, de Taizé Vespers en Coens rol daarin plus de vele "optredens" van Jochem en Janna. "Kinderarbeid willen we het niet noemen," werd plagend opgemerkt.

De aandacht ging vervolgens uit naar de Kinderkring. Met tromgeroffel kreeg Bea de aandacht en het woord. Zij bood Hester een door Lammy gemaakt hart met een letterlijke "kinderkring" aan. Een attentie die vergezeld ging van goede wensen. Een trommel met kaarten en boekjes maakte er deel van uit.

De laatste afscheidsspeech nam Leendert voor zijn rekening. Hij ging met humor in op wat er nu gaat gebeuren. Het beroepingswerk. En stelde daarbij dat de beroepingscommissie zeven jaar geleden onmiskenbaar een goede keus heeft gemaakt. Tot slot bood Leendert Hester een kopie aan van het glas-in-loodraam dat jaar in, jaar uit in de kerk hing en nog steeds hangt.

Wat ontbrak er nog deze middag? Natuurlijk: een afscheidslied. Ondergetekende schreef het op de wijs van "Wonen overal..." En Cor wist de aanwezigen tot enthousiast meezingen te bewegen. Het begon met:

Hester en Coen, na zeven jaar
nemen we afscheid van elkaar.

Jullie op weg naar een nieuwe start.

Maar zeker is zeker, 't gaat ons aan het hart.

Ieder alle goeds

Met nog zes coupletten gingen we in alle opzichten naar het eind van het lied.

Het laatste woord was vervolgens aan Hester.

Zij gaf aan dat als thema voor de officiële afscheidsdienst was gekozen voor de volgende tekst: dat het licht in ons mag blijven branden.

Reden waarom bij de uitgang lichtjes klaar stonden die de aanwezigen mee konden nemen.

Wat Hester nog apart belichtte was het plezier met de kinderen. Niet in de laatste plaats met Kerk op Schoot, waar de laatste keer maar liefst 31 kinderen aanwezig waren.

Aan Bea bood Hester een tweede Dominee Beer aan. Waarna ze alle aanwezigen bedankte voor alles..

Het slotwoord was aan Barend. Dank ging uit naar de organisatie voor alle activiteiten waardoor de middag zo'n succes is geworden.

Dank je wel Nico voor je bijdrage!

De tekst van alle coupletten van het afscheidslied treft u hieronder aan:

1. Hester en Coen, na zeven jaar
nemen we afscheid van elkaar.
Jullie op weg naar een nie-uwe start.
Maar zéker is zéker: 't gaat ons aan 't hart.
Ieder alle goeds.

3. Kerkmuziek, dat is samenspel.
Rónd Paas en Kerst merk je dat wel.
Méér instrumenten worden bespeeld.
En zingend komen solisten in beeld.
Ieder wel bedankt.

5. Kerken kleuren steeds vaker grijs.
Maar Hester die bracht ons van de wijs.
Mét Kerk op Schoot en met Dominee Beer
zien we de jeugd weer meer en meer.
Jullie wel bedankt.

2. Al die tijd in de Elthetokerk
Hester liturgisch aan het werk.
En Cón achter 't orgel, om beurten met Cor.
Zo zat het spelenderwijs wel snor.
Ieder wel bedankt.

4. Ruimte geven we aan elkaar.
In déze kerk blijkt dat zéker waar.
Ben je vrijzinnig of ben je dat niet,
iedereen zingt hier zijn eigen lied.
Ieder alle goeds.

6. Kerken licht en kerken zwaar
kwamen geleidelijk tot elkaar.
Passend in deze ontwikkeling
was Hesters rol in de lezerskring.
Ieder alle goeds.

7. Afscheid nemen van Hester en Coen,
dat kun je niet zonder de jonkies doen.
Dag Jochem, dag Janna, 't is-wat-het-is.
niets minder d-án een groot gemis.
Ieder veel geluk.

Aan Hester is het laatste woord:

Lieve gemeenteleden,

Heel veel dank voor het geweldige afscheidsweekeind dat jullie mij (en ons) gegeven hebben afgelopen weekeind. Dank voor de vele mooie woorden, de cadeaus, de ongelofelijk gulle giften aan de boom (we gaan eens goed erover nadenken wat voor moois we zullen gaan kopen voor onze nieuwe woning), de leuke quiz, het mooie lied, het prachtige bloemstuk! Fijn dat velen van u gekomen waren zaterdag en/of zondag om dit afscheid mee te maken. Een afscheid met een lach en een traan. Maar ik blijf hopen en geloven dat het licht zal blijven branden!

De komende maanden zullen voor ons als gezin wat vreemd zijn. Ik begin in Woerden na 12 februari en zal met regelmaat daar zijn. Een deel van de werkzaamheden voor daar, kunnen vanuit huis en dat zal dus voorlopig nog Alblasserdam zijn. We zijn blij dat we nog voor een tijdje de pastorie kunnen blijven huren! De kinderen hebben hun leven gewoon nog hier in Alblasserdam tot de zomer. Coen zal ook nog met regelmaat orgelspelen. We zullen er een modus in moeten vinden wanneer iedereen meegaat naar de dienst in Woerden en wanneer we in de Elthetokerk zullen zijn. Het ziet ernaar uit dat we pas in augustus zullen verhuizen.

De komende tijd zal voor de Elthetogemeente ook vreemd zijn. Een periode zonder predikant is altijd weer even wennen en schakelen. Wie gaat nu wat doen, hoe verloopt de communicatie, wat pakken we wel op en wat niet. En dan ook nog: hoe willen én kunnen we als gemeente verder, wat voor nieuwe predikant zoeken we eigenlijk? Er zal veel op jullie af komen. Ik wens jullie daar alle kracht en zegen voor.

Voor nu is dit mijn laatste stukje in de nieuwsbrief. Nogmaals veel dank voor de afgelopen zeven jaren én voor het prachtige afscheidsweekeind.

Hartelijke groet, ook namens Coen, Jochem en Janna,
Hester

Achter de schermen van Beeld en Geluid.

Afgelopen maandag werd ik (peter Dekker) onaangenaam verrast door een berichtje van Hester Radstake. Ze vertelde dat de afscheidsdienst van zondag 29 januari niet (meer) te zien was op Kerkdienstmeebelevan.nu. (De site waar we altijd inloggen om de kerkdienst live te volgen of nog eens terug kunnen kijken als we de dienst gemist hebben of het nog eens willen zien.)

Uiteraard heb ik het meteen zelf gecheckt en ook even bij de diensten van de andere kerken gekeken. Bij geen enkele kerk was er nog iets te zien, Mijn vermoeden dat de server van kerkdienstmeebelevan er uit lag werd bevestigd nadat ik de beheerder gebeld had. De server was stuk en men was al (het was toen rond 21:00 uur) de hele avond bezig om te proberen de storing op te lossen. Ook vroeg de beheerder zich af of hij wel alle data weer terug zou krijgen. Dan zijn alle kerken hun opnames kwijt. Gelukkig maakt Ernst Hartsuiker altijd een kopie van de opnames, dus waren wij ingedekt. Maar hoe nu verder? Als het niet gerepareerd kon worden op korte termijn zouden we geen digitale uitzending en opname meer hebben van de komende zondag. Gelukkig kreeg ik een dag later een e-mail van de beheerder dat men bezig geweest was tot kwart voor één in de nacht, maar dat de server weer beschikbaar was. Gelukkig. Zo zie je maar, je gaat zo'n digitale uitzending heel normaal vinden, maar achter de schermen gebeurt er van alles waar u niet aan denkt als u relaxed weer eens een dienst digitaal bekijkt.

Kerkdienstmeebelevan.nu

Nog even een ander inkijkje achter de schermen, we kregen een aantal weken geleden de melding dat kerkdienstmeebelevan per 1 juli gaat stoppen met de dienstverlening. We moeten dus op zoek naar een andere mogelijkheid om de dienst te streamen. We gaan daar dan ook hard mee aan de slag en komen binnenkort met een groepje bij elkaar om te kijken welke weg we nu in moeten slaan.

We houden u op de hoogte.

Peter Dekker.

Grote schoonmaak op 4 februari 2023

Het gebouw is weer toe aan de schoonmaakbeurt. **Aanstaande zaterdag, 4 februari**, gaan we aan de slag! De vaste groep krijgt apart een uitnodiging, maar een paar extra handen zijn meer dan welkom. We zijn daar heel blij mee.

Evert Wisgerhof

ACTIVITEITEN

Koffieochtend

Op **woensdag 8 februari** vanaf 10 uur is er weer een koffieochtend waarop iedereen van harte welkom is voor een kopje koffie of thee met iets erbij en een gezellig praatje. Aanbevolen!!

Lezersbijdrage(n)

Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende column ontvangen:

Beleving

Er is een nieuwe waterbus. Geen elektrische, want die moet nog komen.

Een krantenartikel gaf duidelijkheid over het ontwerp van het vervoermiddel. Het zou de waterbeleving ten goede komen. Oké. Dat kan!

De indeling was veranderd, dat had ikzelf ook gezien. Er waren minder binnenplaatsen en meer overdekte buitenzitjes (klapstoeltjes). Misschien waren die buitenzitjes wel speciaal ontworpen voor de extra waterbeleving. Dat kan!

Meestal is mijn eerste blik gericht op: waar laat ik mijn fiets.

Daar was echt ruimte voor gecreëerd. Die beleving was echt fantastisch.

Voor de rest was het hetzelfde gebleven. Die veranderde niet door die paar wijzigingen. We lagen nog steeds op het water, we voeren weg, legden aan bij de volgende halte en weer los. Óp naar de volgende op- en afstap. Er was niet voor een andere route gekozen, dwars varen was er ook niet bij en we legden gewoon bij de eindhalte aan. Nou, nou, nou, mij zie je niet glimlachen hè. Dit is een heel serieuze kwestie. Waterbeleving!

Als ik een nieuwe douchekop heb dan is de straal lekkerder of hetzelfde gebleven. Ik zeg echt niet tegen mijn vriendin: 'Mijn badkamerbeleving is zo veranderd. Veel intenser geworden door die straal!'

Alles is een stukje beleving geworden. Waar je ook gaat, de beleving moet altijd anders.

Zo'n woord gaat er bij mij niet meer in. Soms kan ik van een verandering genieten en een andere keer vind ik het geen verbetering. Zo simpel is het.

Beleving, het is wel een mooi woord, maar je kunt het ook overdrijven. Ik krijg het mijn mond in ieder geval niet uit. Meestal is een verandering ook gewoon een kwestie van praktisch denken.

Ik kom nog wel even terug op het afgelopen weekend. De meesten van ons hebben het wel meegekregen. Het afscheid van Hester en haar gezin.

Die twee bijeenkomsten kan ik maar op één manier omschrijven en daar heb ik dat woord niet voor nodig, het was 'WARM'.

Daar is alles mee gezegd en meer tekst hoeft ik hier niet aan toe te voegen.

Dank je wel Bep voor je bijdrage aan deze nieuwsbrief.

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Vacant per 1 februari 2023
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl