



Jaargang 4: nr. 2 d.d. 12 januari 2023

Kerkdiensten

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebelevan.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Kerkdienst zondag 15 januari 2023

De kerkdienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. Hester Radstake.

Kinderkring

Aanstaande zondag is er kinderkring.

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 15 januari** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.

De collecteopbrengst is bestemd voor het **Diaconaal Noodfonds Alblasserdam**.

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

U kunt uw bijdrage digitaal op de gebruikelijke wijze overmaken.

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken.

Wel en wee uit de gemeente

Verjaardagen:

11-01-2023: Mw. A.W. Idzes – Lamme, Elshoutstraat 4, 2957 KK Alblasserdam, 80 jaar.

Opm. redactie: deze verjaardagmelding had natuurlijk geplaatst moeten worden in de vorige nieuwsbrief. Abusievelijk is dat niet gebeurd, waarvoor excuses. Alsnog van harte gefeliciteerd!

Huwelijken:

Autodienst 15 januari 2023

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met:

Dhr. C. Bezemer, tel. 6912256.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Hester Radstake en/of Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704.

Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2023.

22 januari 2022: pastor Mw. L. Kromhout uit Rijswijk.

29 januari 2022: ds. Hester Radstake, afscheidsdienst. **Aanvang: 14.00 uur**. De ochtenddienst van 10.00 uur **vervalt!**

Kerk op Schoot



Zondag 15 januari om 12.00 uur is er een Kerk op Schootviering in de Elthetokerk, bedoeld voor kinderen van 0-ongeveer 5 jaar met hun (groot)ouders/verzorgers. Bea, Hester, Coen én dominee Beer zullen samen met de kinderen het verhaal van het verloren schaap 'ontdekken'. We zingen veel en er is veel te beleven voor de kinderen. Het zal helaas de laatste keer Kerk op Schoot zijn in de Elthetokerk door het vertrek van Hester en Coen.

Het is een mooie periode geweest waarin we met veel plezier voor de jongste kinderen dit georganiseerd hebben. Het was ook fijn dat er uit de andere kerken én van buitenaf ook kinderen kwamen. Goed voor de verbondenheid in het dorp!

Week van Gebed

Van 15 tot 22 januari 2023 vindt de Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen plaats. Dit initiatief gaat al ver terug en kent een geschiedenis van vele decennia. Deze gebedsbeweging bestaat al [ruim 175 jaar](#). De wereldwijde kerk kent veel uitingen en kleuren. Tijdens de jaarlijkse gebedsweek vieren we dat we ondanks deze verschillen verbonden zijn. We erkennen dat eenheid niet vanzelfsprekend is en zien daarom het belang van gebed hiervoor.. In Nederland werken netwerk [MissieNederland](#), de [Raad van Kerken](#) in Nederland en de internationale kerken van [SKIN](#) nauw samen.

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.

In Alblasserdam werkt een aantal kerken samen om aan deze week gestalte te geven. De deelnemende kerken zijn Grote Kerk, Ichthuskerk, De Brug, Elthetokerk, Jozuagemeente, Gereformeerd Vrijgemaakte kerk, De Pion. Elke deelnemende kerk vult het gebedsmoment naar eigen stijl en traditie in en op donderdag is er een gezamenlijke dienst van samenzang en gebed. U bent van harte uitgenodigd een of meerdere gebedsbijeenkomsten bij te wonen.

Maandag 16 januari: Grote Kerk, 19.00 uur.

Dinsdag 17 januari: Jozuagemeente, 19.00 uur.

Woensdag 18 januari: Ichthuskerk, 19.00 uur.

Donderdag 19 januari: Gezamenlijke dienst van samenzang en gebed; Levensbron: 19.30 uur.

Vrijdag 20 januari: Elthetokerk, 19.00 uur.

Kliederkerk

Op zondag 22 januari is er van 16.00-18.00 uur weer een Kliederkerk in de Ontmoetingskerk (vanaf 15.45 welkom!).

We zullen allemaal activiteiten doen die te maken hebben met 'het lichaam van Christus' (n.a.v. 1 Korintiërs 12).

Na de diverse 'ontdek'- activiteiten, hebben we samen een korte viering en daarna zullen we met elkaar eten.

De activiteiten van kliederkerk zijn gericht op kinderen, maar het idee achter het concept is dat ook hun ouders of andere familieleden én mensen zonder kinderen van harte welkom zijn én mee te doen.

Het gaat om ontmoeting met verschillende generaties via samen ontdekken, samen vieren, samen eten.



Afscheid ds. Hester Radstake

Zoals u inmiddels weet, gaat Hester met haar gezin afscheid van ons nemen. Maar dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan! Op **zaterdagmiddag 28 januari van 14.00 – 16.30 uur** is er een gezellig samenzijn voor gemeenteleden om met elkaar afscheid te nemen, herinneringen op te halen, een hapje en een drankje met elkaar te nuttigen. **Op 29 januari om 14.00 uur** zal er een kerkdienst zijn, met genodigden, en zal de 'losmaking' plaatsvinden. U bent op beide dagen van harte welkom!

Mededeling van onze kerkrentmeesters



Aanstaande week start de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Ook wij doen uiteraard mee met deze actie, waarbij wordt gevraagd wat u als lid bereid bent te betalen als vrijwillige bijdrage aan de Elthetokerk.

Volgende week wordt door een vrijwilliger een envelop bij u afgegeven met alle informatie over Kerkbalans en onze gemeente.

Deze envelop wordt ook weer bij u opgehaald.

De kerkrentmeesters hopen dat u bereid bent in 2023 ook onze kerk weer te steunen.

ACTIVITEITEN

De komende week zijn er geen activiteiten anders dan in deze nieuwsbrief is vermeld.

Lezersbijdrage(n)

Van Bep van Veenendaal werd deze week de volgende column ontvangen:

Oh.....goh.....hè!!!

Van sommige appjes schiet je in de lach. Zo kwamen er in het nieuwe jaar heel wat goede wensen binnen. Niet alleen hele vuurwerkshows maar ook ingetogen wensen.

Het is maandagavond rond 21 uur. Er klinkt een ping en een ping betekent toch vaak opstaan, richting mobiel lopen en kijken wie mij heeft 'aangeropen.'

Dit bericht was bijzonder, maar eigenlijk is bijzonder niet het goede woord. Dit sloeg me lam, zorgde voor verwarring en deed me een beetje stuiten.

'Morgen ben ik jarig. Ik vier het 's middags en neem dan meteen afscheid van de meeste mensen.

Volgende week stap ik uit het leven. Ik bedank je dat ik al die jaren jouw vriendin mocht zijn'.

Einde bericht.

Eh, hè.....en verder kwam ik niet.

Ik voelde me een konijn dat in de koplampen keek, maar om eerlijk te zijn wist ik eigenlijk niet wat ik voelde. Het was in ieder geval verwarring, ook begrip maar het besef van deze boodschap kon nog niet tot me doordringen.

Een heerlijke nacht gehad natuurlijk!!!

De volgende dag was haar verjaardag. Wat neem je dan mee, wat ga je zeggen? Hoe ga je er instaan?

Geen idee. Sommige dingen kun je ook niet weten, gewoon omdat het de eerste keer is dat dit je zo van nabij treft.

Natuurlijk hebben we die middag nog gesproken met elkaar, maar het moment van afscheid naderde.

Een keer moet je weg.

De laatste zinnen moeten eruit. We kijken elkaar aan en ik spreek de meest eenvoudige, onhandige tekst uit: 'Wat gaan we nu zeggen. Tot later.....of zo'.

Ze schiet in de lach. Gelukkig! Toch een beetje luchtigheid in de ernst van de situatie. Na de lach volgt natuurlijk de snik.

'Mijn brief lees je later maar op je gemak en als je er geen zin in hebt, is dat ook goed'.

Ik sta op, draai me om en loop naar de deur.

Mijn fiets wacht en niet alleen mijn fiets, maar ook een soort leegheid gecombineerd met een tevreden gevoel dat we op een goede manier afscheid hebben genomen van elkaar. Pffft!! Ze was een sterke vrouw tot op het laatste. Moedig ook!

Wat nog wel een poosje zal blijven is de verwarring, maar de ervaring heeft me inmiddels geleerd dat alles zijn tijd kent. Op een gegeven moment zegt de tijd: 'Joh. het is goed zo'. Alleen daar is het nu nog te vroeg voor.

Dank je wel Bep!

't Was weer een Nieuwjaars Koffieochtend om van te smullen...

Woensdag 11 januari j.l. vond in onze kerk weer de jaarlijkse verlengde koffieochtend plaats. Maar liefst om-en-nabij de 40 bezoek(st)ers druppelden rond 10.00 uur binnen. En tijdens de eerste gesprekken werden de koffiekopjes al meteen volgeschonken. Lekkerrr.... Dat gold ook voor de verjaardagstraktatie van Corry Verloop. Zij werd op haar beurt zingend getrakteerd op "Er is er één jarig, hoera, hoera".

Aansluitend werden de kaarten geschreven waarmee afwezigen betrokken werden bij de ochtend.

Nadat een tweede kop koffie was ingeschonken, kreeg Leendert van der Made het woord. Hij hield naast een scherm met beelden een boeiende presentatie over de Charante Maritime. Niet alleen belichtte hij het gebied en de camping waar hij en Gerda al tientallen jaren hun vakanties doorbrengen, ook vertelde hij met de nodige humor over allerlei interessante aspecten rond het reizen en verblijven in Frankrijk in z'n algemeenheid.

Na dit "Made by Van der Made-verhaal" dat duidelijk in de smaak viel, was het tijd voor een hapje en een drankje. Daarvoor verhuisden we naar de hal, waar de zon van geen energiecrisis wilde weten. Heerlijk waren de lekkernijen die de organisatie en andere Eltheto-vrijwilligers klaar hadden gemaakt.

Na een tijdje gezellig met elkaar aan de praat te zijn geweest, was het tijd voor het hoofdgerecht in de grote zaal: de erwtensoep. Duidelijk, daar was door menigeen niet alleen spek en erwten, maar ook werk en enthousiasme ingestopt. Tot slot kregen we nog ijs met slagroommmm... voorgeschoteld. Toen de Verlengde koffieochtend er rond 14.00 uur op zat, klonken er alom complimenten aan de organisatie.

Met dit "naproefje" van de ochtend zeg ook ik iedereen dank.

Nico Verloop



Enige sfeerbeelden

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant: Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909,
radstake@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte: Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl