

Elthetokerk Alblasserdam

Orde van dienst voor zondag 22 januari

Voorganger: Pastor mw. L. Kromhout uit Rijswijk.

Organist: Coen van den Brom.

Welkom en mededelingen

Kaarsen worden aangestoken

‘Als God ons thuisbrengt, uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn!’

Bemoediging

Ons samenzijn dragen wij op aan de levende God
die liefde is en de grond van ons bestaan.
Die ons stelt in het licht en roept tot de dienst
die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.
Vrede zij u - de wereld zij vrede.

Aanvangslied: 601, 1 + 2

Gebed van inkeer en stilte

Overal zijt Gij
onzichtbaar gegeven
sprekend nabij
de stilte verwacht U
mensen bestaan U
zien en beleven U.

Mensen van vlees
van licht en gesteente
hard en van bloed
een vloed niet te stelpen
mensen uw volk
uw stad hier op aarde.

Aarde is al wat wij zijn,
wat wij maken.
Adem ons open
maak ons uw aarde
uw nieuwe hemel
vrede op aarde. *Jesaja 65, 17*

Zingen: Lied 601, 3

Inleiding thema: *‘mijn Gods-tent is bij hen’.*

In de periode waarin het licht verschijnt, wij willen nadenken
over mensen die van bijzondere betekenis zijn geweest in de geschiedenis. In de
Oertijd, in Genesis, bij de psalmen, bij Jesaja en in onze tijd.

Eerste Schriftlezing: Genesis 36, 2 t/m 8 nbv 2004

Zingen: lied 84 : 1, 2 en 6

We horen een gedicht van Juut Meijer - naar psalm 84.

Tweede schriftlezing: *Jesaja 62, 1 t/m 5 nbv 2004*

Zingen: Lied 550 *'Verheug u, gij dochter van Sion en jonkvrouw Jeruzalem, juich!'*

Overdenking

Muziek

Diaconaal moment

Gebeden: voorbeden - stilte moment en

we zingen: Lied 370: 'Vader, die woont in hemels licht'.

Slotlied 910, 1 + 2 + 3 *staande* 'Soms groet een licht van vreugde...'

Zending: Laat ons maar van liefde zingen, laat ons maar de dood weerstaan,
Laat ons maar elkaar omringen met de moed om door te gaan.

Zegenbede: De Levende God zegene ons en behoede ons
de Levende verheffe haar aanschijn over ons, en geve vrede

Amen.

Orgelspel