



Jaargang 3: nr. 53 d.d. 29 december 2022

Kerkdiensten

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

1 januari 2023

Om 10 uur bent u van harte welkom voor koffie, thee, limonade en iets lekkers in de grote zaal. Er is dan gelegenheid elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.

Om 10.30 uur is er een korte viering. Muzikale medewerking aan deze viering zal verleend worden door Jacques Verhagen (klarinet) en Coen van den Brom (orgel/piano). Zij zullen een stuk van Astor Piazzolla spelen en samen met Hester (zang) een lied uit Psalm 95 van Felix Mendelssohn-Barthold.

Er is **geen** kinderkring, maar wel aandacht voor de kinderen tijdens de viering. Zij zijn dus van harte welkom!

Vanuit de pastorie

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een jaar met grote veranderingen, voor ons als gezin én voor jullie als Elthetokerk, omdat wij – na bijna zeven jaar - afscheid van elkaar gaan nemen. In mijn basisschool afscheidsmusical zat een liedje met de zin 'Partir c'est mourir un peu', 'weggaan is een beetje sterven'. Nu is dat misschien ietwat overdreven, maar afscheid nemen is wel loslaten. Afscheid nemen is verdriet hebben om wat – en vooral ook wie! – je achterlaat. Maar afscheid is ook een nieuw begin. Voor mij in de Lutherse kerk Woerden vanaf 12 februari. Voor ons als gezin rond de zomervakantie in Woerden als woonplek, met het daar weer opbouwen van nieuwe contacten en nieuwe bezigheden. Voor u als gemeente door na te denken over hoe u verder op een mooie en goede manier Elthetogemeente kunt zijn en blijven.

In januari ben ik nog in uw midden. Ik probeer nog mensen te bezoeken. Ik rond dingen af en draag dingen over. Nog een laatste keer Kerk op Schoot hier (als er mensen zijn die dit over willen nemen, samen met wat anderen??), een laatste keer Kliederkerk. Allemaal laatste keren. Als u nog graag met mij afspreekt deze maand, laat dat dan ook weten, dan proberen we nog een afspraak te maken.

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Voor elk van u een nieuw jaar, we weten niet wat het jaar zal brengen, we weten niet hoe het met onze gezondheid zal gaan, we weten niet wat er aan mooie en aan verdrietige dingen op onze weg komt.

Maar ik hoop en wens u toe dat het een goed en gezegend jaar zal zijn!

Ds Hester Radstake

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 1 januari** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.

De collecteopbrengst is bestemd voor het **Nationaal Fonds Kinderhulp**.

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

U kunt uw bijdrage digitaal op de gebruikelijke wijze overmaken.

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken.

Wel en wee uit de gemeente

Verjaardagen:

04-01-2023: Mw. A.M. Hartog - Lavooi, Kraanbaan 32, 2951 JG Alblasserdam, 76 jaar.

06-01-2023: Dhr. W.A. Timmer, Peperstraat 11, 2969 AX Oud-Alblas, 76 jaar.

08-01-2023: Mw. C. Verloop – Bakker, Cornelis Smitstraat 57, 2951 AB Alblasserdam, 82 jaar.

Huwelijken:

Autodiensten 1 januari 2023

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met:

Dhr. C. Bezemer, tel. 6912256.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Hester Radstake en/of Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704.

Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2023

8 januari 2023: ds. J. Klijnsma uit Brouwershaven.

15 januari 2023: ds. Hester Radstake.

22 januari 2022: pastor Mw. L. Kromhout uit Rijswijk.

29 januari 2022: ds. Hester Radstake, afscheidsdienst. **Aanvang: 14.00 uur.**

Bedankje

Op 8 december werd ik plotseling ogenomen in het ziekenhuis vanwege een hele pittige dubbele longontsteking. Ik had eerder gedacht om bij de huisartsenpost een antibioticakuur op te kunnen halen. Nadat ik me bij de huisartsenpost had gemeld mocht ik echter onder geen beding meer naar huis. Inmiddels ben ik dat wel en ga ik heel langzaam weer wat kleine dingetjes oppakken. Snel gaat het dus niet, maar dat hadden ze me in het ziekenhuis al voorspeld. Bijgevolg ben ik dus nog niet zo actief in de kerk. Ik hoop dat ik begin volgend jaar weer wat dingetjes op kan gaan pakken.

Ik wil iedereen bedanken voor de telefoontjes, kaarten, berichtjes, mailtjes enz. die ik de afgelopen tijd mocht krijgen. Het heeft me goed gedaan.

Verder iedereen bedankt die "vanzelfsprekend" de taken overgenomen heeft die wij hebben laten liggen.

Peter Dekker.

OPROEP

In de kerk staan nog verschillende (geleende) spullen die we hebben gebruikt rondom de kerstdagen. Is er iets van u bij? Dan geven we dat graag aan u terug!

Bel daarvoor met Inge Nieuwenhuis (078-6912704) dan maken we een afspraak om het op te halen of neem het mee na de zondagsdienst.

ACTIVITEITEN

Verlengde koffieochtend 11 januari 2023

U kunt zich weer inschrijven voor de verlengde koffieochtend op 11 januari 2023. Er is dan weer erwtensoep en allerlei andere dingen waaronder een presentatie van Leendert van der Made over de Charente Maritime.

De inschrijvingslijst ligt komende zondag en de week daarna in de hal van de kerk. Natuurlijk kunt u zich ook telefonisch opgeven bij Gerda van der Made, tel. 078-6151049.

U komt toch ook?

Oproep: Grote schoonmaak op 7 januari 2023

Na een aantal mooie en goed bezochte vieringen rond kerst is het gebouw wel toe aan een schoonmaakbeurt. Volgende week zaterdag, 7 januari, gaan we aan de slag! De vaste groep krijgt apart een uitnodiging, maar een paar extra handen zijn meer dan welkom. Aan de vorige oproep gaven twee gemeenteleden gehoor en daar waren we heel blij mee.

Evert Wisgerhof



Sfeerbeeldjes Kinderkerstdienst 25 december 2023

De bijdrage van Bep van Veenendaal

De glazen bol.

Mijn tafel is bijna leeg. De laatste kruimels van 2022 heb ik opgezogen of onder het kleed geschoven. Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden.

Mijn glazen bol, die een heel jaar boven in de kast heeft gestaan, is tevoorschijn gekomen. Wat o wat gaat 2023 brengen. Dat wordt een vraagteken natuurlijk.

Mijn blik is gericht op de bol, die niks prijs wenst te geven en eigenlijk ben ik daar wel blij om.

Wie wil nou echt weten wat er in het verschiet ligt. Stel je voor dat die bol ineens besluit om vervelend nieuws te brengen, dan zitten we daar misschien wel een heel jaar op te wachten en vergeten we te genieten van wat zich dag voor dag aandient.

Hij gaat weer in de doos, die bol. Ik zet gewoon stippen en dan zie ik wel of ze haalbaar blijken te zijn of niet. En zijn ze dat niet, dan ben ik in ieder geval in beweging gebleven.

Weg bol! Wat moet ik ermee.

Goede voornemens heb ik ook niet. Misschien ergens diep van binnen een kleine maar wel een belangrijke. **Verbinding!!**

Dat wordt dus mijn motto. En hoe ik dat in ga vullen dat blijft een verrassing, ook voor mezelf, maar als je weet dat dit punt belangrijk voor je is, dan wordt dat onbewust de route. Klinkt apart hè, maar in dit soort dingen geloof ik echt.

In het geloof zelf ben ik minder stellig, maar dat rekenen mijn 'collega-gemeenteleden' mij niet echt aan, tenminste.....dat mag ik hopen.

Zet vooral uw eigen stippen, kleur ze in, besteedt er aandacht aan en ga op weg; 2023 is coming!

In de gemeente Brakel waar mijn ouders vandaan komen, zeggen ze dan: "Veel heil en zegen in het nieuwe jaar".

Laat ik het anders formuleren: ik wens u en allen die u dierbaar zijn een gezond, sprankelend, liefdevol, avontuurlijk, warm, hoopvol, initiatiefrijk en mooi 2023.

Tot volgend jaar!

Dank je wel Bep!

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant: Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909,
radstake@elthetokerk.nl

Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com

Diaconale zaken: Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com

Scriba: Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl

Reserveren zaalruimte: Evert Wisgerhof, 06-14864658

Elthetokerk: stichtingelthetokerk@gmail.com

Website: www.elthetokerk.nl

Contactpersoon media: Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl

Eindredactie Nieuwsbrief: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl