



Jaargang 3: nr. 46 d.d. 10 november 2022

Kerkdiensten

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Dienst aanstaande zondag

De dienst van zondag 13 november 2022 zal worden geleid door drs. Zandrie Albada uit Gorinchem.

Kinderkring

Aanstaande zondag is er **geen** kinderkring.

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 13 november 2022** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.

De collecteopbrengst is bestemd voor **het Ronald Mc. Donaldhuis**.

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

U kunt uw bijdrage digitaal op de gebruikelijke wijze overmaken.

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken.

Wel en wee uit de gemeente

Huwelijken:

Verjaardagen:

21 november 2022: Janna van den Brom, Van Lennepstraat 3, 2951 TK Alblasserdam, 6 jaar.

Autodienst

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met:

Zondag 13 november 2022: dhr. Nico Jongebreur, tel. 06-28419159.



Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Hester Radstake en/of Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704.

Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2022

20 november 2022: ds. Hester Radstake (gedachtenisdienst).

27 november 2022: ds. Hester Radstake.

04 december 2022: dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld.

11 december 2022: ds. Hester Radstake.

'Eltheto open podium'

Op 27 november, 1^e advent, bent u tijdens de koffie welkom voor het 'Eltheto Open Podium'. U pakt wat te drinken en te eten in de grote zaal en neemt daarna plaats in de kerkbanken (waar ondertussen de kleine tafeltjes die op de banken passen klaargezet zijn voor uw kopjes). En dan kunt u (hooguit een uur) genieten van muziek, zang en voordracht door verschillende gemeenteleden. Na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd, de opbrengst is voor de Elthetogemeente.

Tijdens deze bijeenkomst wordt er ook lekkers verloot, dus neemt u wat kleingeld mee om lootjes te kopen!

Wilt u ook wat spelen, zingen, voordragen: meld u dan aan bij Gerda, Heleen of Hester!

Heel Alblasserdam op weg naar KERST (herhaald bericht)

Ja u leest het goed: Kerst! Na drie jaar afwezigheid zal er in Alblasserdam weer een Kersttocht worden georganiseerd. Met een grote groep enthousiaste mensen willen we heel Alblasserdam weer meenemen langs het mooie Kerstverhaal. Met een vernieuwde route en nieuwe uitwerking van de kerstthema's. Ook onze kerk zal weer meedoen.

Wilt u met uw gezin het kerstverhaal ook beleven? Reserveer dan alvast zaterdagavond 17 december in uw agenda!

Naast de mooie tocht, zal ook Gospelkoor His Voice weer de dorpskerstzang ten gehore brengen. Dit keer in 3 shifts, zodat nog meer mensen van de kerstliederen kunnen genieten.

Om deze kersttocht helemaal te laten slagen, hebben wij ook uw hulp nodig:

- Zou u ons financieel willen helpen? Om de route te sponsoren is elke bijdrage welkom. Deze kunt u de komende zondagen deponeren in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk.
- Olvaritpotjes (klein of groot). Deze kunt u de komende zondagen op de grote tafel in de hal van de kerk zetten (gelieve geen andere potjes).

Wij hebben de ervaring dat veel mensen die tocht bezoeken!

Wij hebben er in ieder geval weer zin in. U toch ook?

Mocht u nog vragen hebben, spreek ons gerust aan!

Addy Groenenboom (06-10361396) en Gerda Vaartjes (06-40574756)



AANKONDIGING KERSTMARKT

Helaas kunnen wij ook dit jaar geen echte kerstmarkt houden. Corona is nog niet het land uit. Dat dit niet alleen jammer is voor onze leden, maar ook voor de penningmeester, kan iedereen begrijpen. We willen echter met kerst graag iets moois op tafel hebben staan en onze kerststukken zijn daardoor heel geliefd. Onze trouwe bloemistes hebben samen besloten om ook dit jaar weer kerststukken te maken die u van te voren kunt bestellen. U kunt opgeven hoe duur uw kerststuk mag zijn beginnend bij € 12,50 oplopend tot € 30,00 á € 35,00. U kunt aangeven naar welke kleur uw voorkeur uitgaat en of u iets in het rond of langwerpig wilt en met of zonder kaarsen (lichtjes). Ook worden er deurhangers gemaakt van € 25,00 - € 35,00. (zolang de voorraad strekt).

Het bestellen van kerststukken kan tot uiterlijk 1 december. Dit kan door te mailen naar Dini Ressler. Haar mailadres is d.resseler-vink@hccnet.nl of bellen naar 0184-641769.

Ophalen kan op **vrijdag 9 december**. U krijgt dan van ons een tijd op, zodat we niet alle ophalers tegelijk in de kerk hebben.

Nadere informatie over verdere activiteiten voor de kerstmarkt zal binnenkort gepubliceerd worden in de wekelijkse Nieuwsbrief en in het kerstnummer van Eltheto-taal.

Vraag: heeft u nog schalen en/of houders voor deurhangers over, dan kunt u die inleveren bij Leni Rosloot of op zondag meebrengen naar de kerk. Ook kerstgroen is vanaf 25 november van harte welkom, want: "zonder groen kunnen we niets doen".

Ook willen we weer levensmiddelenmanden verloten. Houdbare levensmiddelen kunt u hiervoor inleveren in de kerk. Loten zijn binnenkort te koop bij Coby Hartsuiker en kosten € 0,50 per stuk.

Leni Rosloot heeft weer heerlijke jam gemaakt; ook deze kunt u vooraf bestellen bij Leni: 078-6915771.

ACTIVITEITEN

ELTHETOTAFEL 10 DECEMBER 2022

Op 10 december is er weer een Elthetotafel. Op deze avond kunt u een beetje kerstsfeer proeven. Gezelligheid, lekker eten en vooral samen aan tafel. En dat voor een klein bedrag.

Wilt u aan dit diner deelnemen, geeft u dat even door via de mail h.dekker004@online.nl of in de kerk aan Gerda, Marian of Heleen.

We weten van vorige keer dat de belangstelling best groot is. We hebben voor 25 mensen plaats aan tafel dus... wees er snel bij!

Maandag 14 november aanstaande komt de kring Tijdnoo(d)t bijeen: een gespreksavond rondom een thema.

Lezersbijdragen

Deze week leverde Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aan:

Niet aankomen!!!

'Niet aankomen'!

Dat hoor je ouders vaak tegen hun kinderen zeggen. Mijn eigen kroost heeft dat ook regelmatig moeten aanhoren. 'Alleen maar kijken'!

Dat is best een lastige opdracht zelfs voor volwassenen.

Wij zitten overal aan. Aan de kiwi's bij de groenteboer. Daar hebben waarschijnlijk al twintig mensen zachtjes in geknepen om te voelen of ze eetbaar zijn. De eenentwintigste knijpt uiteindelijk in een zachte in de veronderstelling dat hij rijp is.

Hoe vaak is een blouse in een modezaak al niet betast alvorens hij de winkel verlaat.

Alleen maar kijken is blijkbaar niet genoeg.

Als de ober in een restaurant zegt: 'het bord is warm', gaan we toch even voorzichtig voelen. Dat kunnen twee gedachtes oproepen: 'mwah dat valt wel mee' of 'ja het is inderdaad warm'.

Als ergens 'nat' staat, betekent dat 'niet aankomen'. 'Afblijven'!

Eigenlijk zou ik even willen voelen **hóe** nat het is. Ik doe het niet omdat ik weet hoe vervelend het is als er iemand aan je verwerk komt. Het gevolg is namelijk dat er een vingerafdruk achterblijft, die niet meer weg te werken is.

Vorige keer zag ik een bordje staan. 'Net geschilderd'. Het rare is dat dan de neiging om even te voelen achterwege blijft. Dus is dit een veel betere tekst.

Kom je in een museum dan mag je een beeld niet aanraken. Regelmatig staat er ook een bordje bij.

Ja..... dat vind ik dan wel een dingetje. Dan kijk ik om me heen, raak het beeld voorzichtig aan, voel de structuur en laat mijn handen mee gaan met de rondingen.

Daarna heb ik het beeld pas echt 'gezien'. Gelukkig heeft niet iedereen dat.

Naar een beeld moet je niet alleen kijken, dat moet je ook voelen.

Over goede teksten gesproken. Vorige week kwam er een man op de televisie. Hij ruimde in zijn vrije tijd rommel op wat badgasten achteloos hadden achtergelaten.

Er zat een groepje mensen bij elkaar die het nodige afval rondom zich heen hadden verzameld.

De man loopt op hen af, zet zijn vriendelijke gezicht op en vraagt: 'Mag ik de rommel even voor jullie opruimen'?

Misschien raadt u het al. Dat gingen ze daarna meteen zelf doen.

'Niet aankomen' maakt iets in ons wakker. We willen het soms even checken.

Bij schrikdraad heb ik dat dan weer niet. Naar het effect daarvan ben ik niet nieuwsgierig.

Hoeveel waarschuwingen krijgen we niet in ons leven. Pas op, kijk uit, niet aankomen. Doe dit, laat dat en uiteindelijk vinden we daar een acceptabele, sociaal/maatschappelijke balans in.

'Niet aankomen'!

Voor kinderen is dat geen gemakkelijke opgave en sommige volwassenen leren het ook nooit. In elke volwassene huist gelukkig ook nog een nieuwsgierig kind dat af en toe keihard roept: 'Wel aankomen'.

Ik schreef het al in vorige Nieuwsbrief: het is voorlopig de laatste bijdrage van Bep. Dat vervult je toch wel met enige weemoed!. Maar wie weet duurt het niet zo lang. Niettemin Bep hartelijk bedankt voor je bijdragen aan onze Nieuwsbrief. Redactie CR

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909, radstake@elthetokerk.nl
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, scriba@elthetokerk.nl
Reserveren zaalruimte	Evert Wisgerhof, 06-14864658
Elthetokerk:	stichtingelthetokerk@gmail.com
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl