

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat bij Hester Radstake en/of Inge Nieuwenhuis, tel. 6912704. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2022

25 september 2022: ds. Hester Radstake tevens Streekzondag.



Kliederkerk Alblasserdam

Op zondag 25 september vanaf 16.00 tot 18.00 uur (15.45 inloop) is er in de Ontmoetingskerk (Blokweerweg 75) weer een Kliederkerk Alblasserdam (samenwerking tussen de Elthetokerk en wijkgemeente De Brug)!

Kliederkerk is voor kinderen van 0-12 jaar met hun ouders/verzorgers én alle anderen die het leuk vinden om mee te doen, van jong tot oud! Ook mensen zonder kinderen of opa's en oma's zijn dus van harte welkom om mee te doen, mee te kijken, mee te knutselen, te praten, te eten en te vieren!

Het thema is 'In het begin' naar aanleiding van het scheppingsverhaal.

We beginnen dit keer met keuze uit allerlei leuke activiteiten rondom het thema, daarna hebben we een korte viering en we sluiten af met samen eten!

Je bent van harte welkom!

Mocht je vragen hebben: je kunt mailen of appen/bellen naar ds. Hester Radstake, radstake@elthetokerk.nl 06 82322909

De allerbeste manier om meer te weten te komen is natuurlijk een keer mee komen doen. Tot dan!



BEWEGING VOOR EIGENTIJD'S GELOVEN

V.V.P.-nieuws(HERHAALD BERICHT)!!

U hebt het wellicht al in de onlangs verschenen Eltheto-taal gelezen: op **zondag 25 september 2022** wordt het 85-jarig jubileum van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Omstreken gevierd. Binnen het bestuur van de VVP is besloten om ook de streekgenoten uit de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden er bij te betrekken. Kortom, een traditionele streekzondag! In de **hal van de kerk** ligt een intekenlijst voor deelname aan deze streekzondag. Wilt u zich per mail aanmelden, dan kan dat ook: b.mluksen@freeler.nl en dan ook aangeven of u gebruik maakt van de lunch en ook de film in Landvast wilt bijwonen.

Meer informatie treft u aan in het artikel in de Eltheto-taal.

Hint: Tot nu toe is het aantal aanmeldingen gering en daar kunt u wat aan doen.....!!

U vergeet het toch niet?

ACTIVITEITEN

Groothuisbezoek

In oktober willen we groothuisbezoeken houden. Thema is 'Aan tafel!' Hoe denken wij als vrijzinnig-liberale geloofsgemeenschap over het vieren van het Avondmaal? Wat vinden we belangrijk? Hoe vieren

we de Maaltijd het liefst? Groothuisbezoeken zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en ervaringen met elkaar te delen en zo elkaar op een andere manier te leren kennen.

U kunt zich opgeven voor één van de volgende groothuisbezoeken. Heeft u vervoer nodig, geef dat dan ook aan! Voor elke plek buiten Alblasterdam geldt dat in elk geval drie mensen mee kunnen rijden met Hester.

We willen groepen van maximaal acht personen, als er meer mensen zich aanmelden op één moment, zullen we overleggen en eventueel een extra moment plannen.

Aanmelden kan bij Hester: radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690, 06 82322909 of via de lijst op de tafel in de hal (liefst voor 1 oktober)

11 oktober	20.00-21.30	Heleen en Peter Dekker, Dr.Rietveldplein 45, Papendrecht
13 oktober	15.00-16.30	Leen en Rineke Stout, Plantageweg 35c, Alblasterdam
14 oktober	10.00-11.30	Dini en Cor Ressler, Waterlinie 31, Nieuwpoort
18 oktober	20.00-21.30	Gerda Vaartjes, Roemer Visscherstraat 3, Alblasterdam
20 oktober	10.00-11.30	Bep Hofstede, De Wervel 29, Alblasterdam
20 oktober	15.00-16.30	Corry Heykoop, Stellingmolen 486, Papendrecht

Lezersbijdragen

Deze week leverde Bep van Veenendaal de volgende bijdrage aan:

Wel fris!

Het is negen uur in de ochtend. De thermometer geeft vijftien graden aan. Niet echt warm, maar mijn schoondochter en ik hebben afgesproken bij de Lammetjeswiel. We gaan zwemmen. Zij vindt dat ik niet alleen mag. Deze zomer ben ik al verschillende keren zelf geweest, alleen waren de nachten toen rond de negentien en twintig graden.

Over de vraag of het druk is op dit tijdstip kan ik kort zijn. Nee, er is niemand. Niet dat het wat uitmaakt, want achter de gele lijn is het normaal ook niet echt bevolkt. Het hele Wiel is nu van ons. Geen groter genoeg dan een leeg Wiel.

Er zwemmen wat eenden, een paar zwanen en een fuut die boven en dan weer onder water schiet.

Doordat het zonlicht op een speciale manier door het water breekt is de bodem ondanks de kleine golfjes goed te zien. Het water oogt kraakhelder. Dat verandert als we onder de lijn door gaan. Dan verdwijnt de bodem en als we nog even doorlopen zit er niets anders op dan zwemmen.

Het kost altijd even moeite om door te komen. Niet dat we er extreem lang overdoen, maar wij horen niet tot de categorie van rennen en plons.

Wij doen het behoedzaam.

Dan zijn we los en lijkt de temperatuur van het water bij elke paar slagen minder koud te worden.

Het gevoel van ruimte in combinatie met de koude Wiel is elke keer weer fantastisch. Vlak voor ons danst een libelle. Het kan ook een waterjuffer zijn. Heel af en toe hangt er een waterplant aan mijn arm. Niet iets om van in paniek te raken. Het is gewoon een waterplant. Even schudden en weg is tie. Mijn schoondochter praat, want als ze niet praat, gaat ze nadenken over hoe diep de Wiel eigenlijk is. Heel diep!

Haar gedachten gaan dan ook uit naar wat er onder water allemaal kan zwemmen. Van alles! Toch gaat ze mee.

Ik vind het heerlijk om stil te zijn en de omgeving in me op te zuigen, maar je kunt niet alles hebben. Het verkeer op de dijk gaat door, terwijl wij alleen de rust en de koude van het water ervaren. Het silhouet van een groep fietsers tekent zich af tegen een prachtige wolkenlucht. Als ik kon schilderen zou dat mijn schilderij worden.

Na een minuut of twintig zijn we rond gezwommen en als we daarna bij het bankje aankomen, gaan we nog even op ons gemakje zitten. Wonderlijk genoeg voel je dan geen kou. Speciaal voor ons breekt het zonnetje door. Aardig toch?

Het zomerseizoen komt tot een einde, maar zolang het nog redelijk weer is zijn we van plan om volgende week weer te gaan en wie weet kan het de week erna ook nog.
We gaan het zien.

Dank je wel Bep!

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909, radstake@elthetokerk.nl
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06-40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, marianjongebreur@gmail.com
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, inge.nieuwenhuis@hetnet.nl
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	www.elthetokerk.nl
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, p.dekker004@online.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl