

ELTHETO kerk - zondag 26 juni 2022

Aanvang 10.00 uur - Blokweerweg 22 Alblasterdam

Voorganger: pastor Liesbeth Kromhout

Orgel: Cor Ressler

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 825, 1 + 2

Votum en groet

Zingen: Lied 825, 3 + 5

Gebed van inkeer, stilte

Eeuwige,

Een land in onweer verward,
een stad verdwaald in zijn stegen,
twee mensen wachtend op wie,
een kind dat huilend ontwaakt.

Er komen dagen aan
dat wij de nacht zullen prijzen,
dat wij vergeten het licht,
dat wij verspelen elkaar.

Er zal geen huis meer zijn
dat niet weeklaagt om zijn dode.
Dan zal er stilte zijn
zo hard en koud als de dood.

Dan zal er stilte zijn
zo licht als zee in de verte –
er zal vermoeden zijn,
een waas van ander weer.

Er zullen woorden zijn,
oeroude stenen die spreken.
Er zal nog weten zijn,
een kind dat lacht in zijn droom.

Lezing: Ballade van de mens →

Lied 220, 1 'Zoals een bloem
Zijn kelk heft naar de zon'

Inleiding thema:

'Het lied van Debora'

Zingen: Lied 220, 4

Tekst Votum en groet

V: Ons samenzijn dragen wij op aan de levende God

G: die liefde is en de grond van ons bestaan.

V: Die ons stelt in het licht en roept tot de dienst

G: die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

V: Vrede zij u –

G: de wereld zij vrede.

Schriftlezing

naar Genesis 2: 4b - 25

Ballade van de mens

Ten dage dat Hij maakte
hemel en aarde –
er waren geen bomen,
geen halmen van grassen
op aarde
er viel nog geen regen
die dag dat Hij maakte
de mens.

Die dag
boetseerde Hij
niet uit het licht van de hemel,
boetseerde Hij
uit het stof van de aarde
mij,
stof van de aarde
blies adem van leven
in mijn neusgaten,
werd ik een levende ziel,
een mensje, -
wie zijn wij
dat Gij ons gedenkt

Hij plantte vlakbij zonsopgang
een tuin,
Hij nam de mens in zijn hand,
Hij plaatste de mens in de tuin

Hij sprak tot mij:
Het is niet goed
als jij alleen blijft, mensenkind.
Zou ik niet iemand
die jou zoekt
en vindt voor je maken?
Die mij aanziet?
Die jou roept en
antwoord geeft,
die jou aanziet.

Tamme dieren, wilde beesten,
hoge vogels die Hij maakte.
Alle namen die ik riep,
die zij dragen als een lichtglans.
Maar geen, die mij riep. –

Breng mij in een diepe slaap.
Neem de sterkste van mijn
ribben.
Maak daaruit een die mij roept
en zoekt en vindt en antwoord
geeft,
been van mijn gebeente.
Iemand die mij aanziet
dat wij leven.

Tweede schriftlezing:

Rechters 5, 1- 12 nbv 2004

Verkondiging

Zingen: Lied 223, 1+3

Orgelspel

Voorbeden (boek), stil gebed en we sluiten de gebeden af met het gebed op blz. 541:

'Hij komt uitgerekend bij mij terecht?'

Diaconaal moment

Zingen: Lied 657, 1



Debora

*In: Bijbelse vrouwen
geschreven door Foekje Dijk
geposeerd portret van
Marcel Minnee naar Rechters 5, 2*



DEBORA, met Jaël en Barak
Salomon de Bray, een paneel uit 1635.
Catharijne Convent.

*

Groet

Zending en Zegen

Laat ons maar van liefde zingen,
laat ons maar de dood weerstaan,
laat ons maar elkaar omringen
met de moed om door te gaan.

De Levende God zegene ons
en behoede ons
de Levende
verheffe haar aanschijn over ons
en geve vrede.

Beantwoord met lied 657, 3.