



Jaargang 3: nr. 18

## Algemeen

### Bijwonen kerkdiensten en Coronamaatregelen

Voor het bijwonen van de kerkdiensten gelden onderstaande richtlijnen:

- Iedereen is welkom, tenzij u klachten heeft. We komen binnen via de hoofdingang en houden de jassen bij ons.
- Mondkapjes zijn niet verplicht (maar voelt u zich daar veiliger bij, voelt u zich dan vrij om ze wel te gebruiken).
- Middenvak is vrij zonder afstandsregels, in beide zijvakken liggen hartjes op afstand voor de mensen die dat prettiger of veiliger vinden.
- Er worden nog geen handen geschud.
- We verlaten de dienst via de ingang naar de hal. **Na afloop van de dienst mag er daar weer koffie/thee gedronken worden, in principe zittend aan tafels.**
- **De koffie/thee wordt aan de tafels ingeschonken.**
- Voelt u zich hier nog niet veilig bij, voelt u zich dan alstublieft vrij om (nog) niet naar de koffie te gaan.
- Respecteer dat mensen nog wel afstand willen houden.
- Ventilatie blijft belangrijk, de kerk zal dus van te voren goed geventileerd worden.

## Kerkdiensten

De diensten worden om 10 uur ook live uitgezonden via [www.kerkdienstmeebeleven.nu](http://www.kerkdienstmeebeleven.nu).

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

Er wordt weer gebruik gemaakt van de liederenborden in de kerk. Dat betekent dat de teksten van de liederen niet meer in de liturgie opgenomen worden.

### Kerkdienst zondag 8 mei 2022

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. R. Philipp uit Den Haag.

### Kinderkring

Aanstaande zondag is er **geen** kinderkring.

### Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 8 mei 2022** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.

De collecteopbrengst is bestemd voor **Kerk in Actie voor het project Zending Rwanda "met zusters werken aan gezond eten"**.

2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Ook bij de uitgang kunt u uw gaven deponeren in de daarvoor bestemde collectezakken.

### **Autodiensten**

Wilt u van deze dienst gebruik maken dan kunt u bellen met:  
dhr. C. Bezemer, tel. 6912256.

### **Aanvragen voorbede**

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Inge Nieuwenhuis.

Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

### **Agenda 2022**

15 mei 2022: dhr. L. Stout uit Alblasterdam.

22 mei 2022: ds. Hester Radstake.

29 mei 2022: mw. ds. N. Verburg uit Den Haag.

## **Wel en wee uit de gemeente**

### **Omzien naar elkaar – gemeente onderling**

Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven verjaardagen (80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Dit geldt ook voor pastorale zaken. Als u de vermelding niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij onze scriba Inge Nieuwenhuis.

### **Verjaardagen**

08-05-2022: Viviëne de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL Papendrecht, 6 jaar

### **Huwelijken**

10-05-2022: Dhr en mw. W. Timmer, Peperstraat 11, 2969 AX Oud-Alblas, 54 jaar.

### **Verslag van de Rommelmarkt 2022**

Van Nico Verloop ontvingen wij de volgende en gewaardeerde bijdrage:

#### **De Eltheto rommelmarkt.....terug van weggeweest.**

Het was me zaterdag 30 april het dagje wel. Na twee coronajaren konden we onze rommel- en verkoopmarkt weer "vieren".

Al vanaf het begin van de week was een club Eltheto'ers druk in de weer met het leeghalen van garages en zolders. Spullen bij de vleet werden auto in, auto uit naar de kerk vervoerd.

Vrijdag was de kerkzaal plus de kleine zaal afgeladen. En de mooie spulletjes en lekkernijen alsook de cd's/dvd's/grammofoonplaten en de schilderijen stonden kant en klaar voor de verkoop.

Zaterdagmorgen vanaf 7.00 uur verhuisde de inhoud van de kerkzaal en kleine zaal naar het kerkplein. Met man en macht werd de hele handel naar buiten gebracht, al dan niet op steekwagens.

Ruim voor half negen zagen we al de eerste bezoekers achter het afsluitlint verschijnen. Even voor negen uur mochten alle wachtenden het plein op. Rennend ging menigeen op zijn/haar favoriete kraam af.



*De opbouw van het buitengebeuren*



*De eerste kijkers/kopers???*

Geleidelijk werd het in de loop van de ochtend steeds drukker. Het was dan ook ideaal rommelmarktweer. Bij de meeste kramen, buiten en binnen, mocht over klandizie niet worden geklaagd. We kwamen in gesprek met marktbezoekers die we jaren niet hadden gezien. Zeg maar een soort van reünie. Klanten wisten de koffie/theehoek binnen te vinden. En wij, als kraambezetting, werden door de catering in de watten gelegd met koffie, thee, soep en broodjes. "Spekkie naar ieders bekkie" was het, als gebruikelijk, bij de pannenkoekenkraam van Cokkie en Gerda. Als vanouds liet Leendert enthousiast van zich horen bij het Rad van Avontuur. Aan belangstelling geen gebrek. En aan prijzen evenmin.

Om 14.00 uur werd de rommelmarkt beëindigd. Tijd om wat niet verkocht was af te voeren of op te slaan voor een volgende markt. Ook dat was weer een hele klus. Net als het schoonmaken van de kerk. Daarna werd met elkaar nog wat gedronken en nagepraat. De meeste aanwezigen waren aardig uitgeteld. Alleen Coby en Ernst waren nog druk bezig met tellen.



*De "afrekenbalie van Coby..."*

Wie de opbrengst wilde weten, werd uitgenodigd zondagmorgen naar de kerk te komen. Zo kwam een einde aan een week van saamhorigheid en verbondenheid met een onmiskenbaar goed financieel doel. Dank aan iedereen die er, in welk opzicht dan ook, een bijdrage aan heeft geleverd.



*Leendert en "zijn" Rad van Avontuur*



*Ook de jamverkoop c.a. had veel aftrek*

**Nico, bedankt voor**



**je verslag!!**

Het fotomateriaal werd aangeleverd door Cor Resslerer.

### **Mededeling Taizé-vesper**

Wij ontvingen de mededeling dat de Taizé-vesper van zondag 8 mei 2022 is verplaatst naar zondag **22 mei 2022** om 19.00 uur in de Elthetokerk.

# ACTIVITEITEN

## Koffieochtend

**Woensdag 11 mei aanstaande** is het weer tijd voor de gebruikelijke koffieochtend!

Om 10.00 uur bent u weer van harte welkom voor een kop koffie en/of thee en

een gezellig praatje.

Van harte aanbevolen!!



## Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909, <a href="mailto:radstake@elthetokerk.nl">radstake@elthetokerk.nl</a>
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06 40574756, <a href="mailto:gerdavaartjes@msn.com">gerdavaartjes@msn.com</a>
Diaconale zaken:	Marian Jongebreur, 06-28419159, <a href="mailto:marianjongebreur@gmail.com">marianjongebreur@gmail.com</a>
Scriba:	Inge Nieuwenhuis, 6912704, <a href="mailto:inge.nieuwenhuis@hetnet.nl">inge.nieuwenhuis@hetnet.nl</a>
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	<a href="http://www.elthetokerk.nl">www.elthetokerk.nl</a>
Contactpersoon media:	Peter Dekker, 06-37238112, <a href="mailto:p.dekker004@online.nl">p.dekker004@online.nl</a>
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, <a href="mailto:c.resseler@hccnet.nl">c.resseler@hccnet.nl</a>