

Kerkdiensten

De dienst wordt om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie meenemen?

Kerkdienst zondag 20 februari 2022

De dienst van aanstaande zondag zal worden geleid door ds. Hester Radstake. In deze dienst zal het Avondmaal worden gevierd.

Het avondmaal zullen we nog op de eigen plaatsen met de kleine tafeltjes vieren.

Kinderkring

Aanstaande zondag wordt er kinderkring gehouden!!

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 20 februari 2022** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:
NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.
De collecteopbrengst is bestemd voor **het project de beschermde wieg**;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor Ressler. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur.

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2022

27 februari 2022: pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag.
06 maart 2022: de heer L. Stout uit Alblasterdam.
13 maart 2022: mw. ds. Hester Radstake.
20 maart 2022: dhr. dr. A.B.P. van Meeteren uit Sliedrecht.
27 maart 2022: mw. ds. Hester Radstake.

Wel en wee uit de gemeente

Omzien naar elkaar – gemeente onderling

Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven verjaardagen (80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij onze scriba Cor Ressler.

Verjaardagen

25-02-2022: mw. A.M. de Man – Kempe, Plantageweg 120 D, 2951 VH Alblasterdam, 89 jaar.
27-02-2022: Jasmijn Mannaerts, Jan Vethkade 16, 3314 EJ Dordrecht, 1 jaar.

Mededelingen Kerkrentmeesters en Diaconie

Kerkrentmeesters en Diaconie

Deze week geen mededelingen.

ACTIES Ontmoeting en Verbinding

Kom je bij mij eten?

In een tweetal nieuwsbrieven is aandacht besteed aan de actie Kom je bij mij eten? Inmiddels is er een achttal aanmeldingen ontvangen. Graag wijzen wij u nog een keer op deze actie want aanmelden kan nog steeds bij Heleen Dekker: h.dekker004@online.nl of 078-6158666/06-37446576. Aanbevolen!!

Hartelijke groet, Hester en Heleen

Voorleesmiddag

Afgelopen vrijdag was de eerste voorleesmiddag. Jeannette Luksen las voor uit het boek "Rinkel de Kink" van Martine Bijl.

Er waren twee belangstellenden. Niet veel, denkt u, maar het is een begin. Het ligt in de bedoeling om de voorleesmiddag tot een wekelijks gebeuren te laten uitgroeien.

Wil u ook aan de voorleesmiddag meedoen, meld u dan aan bij Jeannette Luksen, 078-6916989 of via de intekenlijst zondag bij de uitgang van de kerk.



Lezersbijdragen

Deze week ontvingen we van Bep van Veenendaal de volgende bijdrage:



Noten

Mijn zaterdag-quizphilippine is weer opgelost. De letters die bij de cijfers horen zijn in de balk eronder gezet.

Een verrassende en mooie zin komt tevoorschijn:

**'God geeft ons noten
maar kraakt ze niet voor ons'**

Componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski had daar een oplossing voor. Hij componeerde de muziek voor de Notenkraker, een ballet in twee bedrijven, waarvan de première op 18 december 1892 in het Marrinkitheater te Sint Petersburg plaatsvond.

Maar wat als je niet kunt componeren, hoe moet je die noten dan kraken?

Als kind deed ik dat soms aan de scharnierkant van de deur. Noot ertussen en dan de deur dichtdoen! Dat kraakte in ieder geval goed en de noot werd eetbaar.

Ze zijn niet allemaal even hard, die noten. Een aardnootje is geen enkel probleem. Dat is even kggt en open! Het nadeel is wel dat je er ineens twee hebt. Het voordeel is dat je die niet meer hoeft te kraken. Je kunt trouwens ook noten aanslaan, de ene keer zacht en dan weer hard. Je kunt ze ook overslaan, alleen dan hoor je niks. Een organist kan op een dag de gedachte opvatten om ze een keer over te slaan. Vandaag even niet! Die gedachte vind ik op zich wel grappig.

Ikzelf sla ze trouwens regelmatig over. Niet iedereen is immers begenadigd met goed ontwikkelde stembanden.

Met een cryptische omschrijving kan er nog een noot bijkomen. Daar komt ie: Klinkt als iemand die op de top van een berg staat en bang is.

Antwoord: 'Hoge noot hebben'!

Maar die andere noten hè. Die zijn van een ander kaliber. Dat zijn de harde noten des levens.

Hoe kraken we die? Tussen de deur is geen oplossing en erop kauwen ook niet.

Die noten hebben met gevoel te maken en bijna altijd met verlies. Vanwege de moeilijkheidsgraad noemen ze dat in de wielrennerij de 'buitencategorie'.

Die vragen om veel doorzettingsvermogen en geduld.

We komen ze allemaal een keer tegen. De één wat eerder dan de ander, maar een leven lang zonder is onmogelijk.

Het vormt en verandert ons. In de kern blijven we hetzelfde als vóór die harde noot, maar onze manier van kijken en interpreteren wijzigt .

Terugkomend op de zin 'God geeft ons noten, maar kraakt ze niet voor ons'. Deze frase pass ik als voetballiefhebber graag door naar iemand die er meer verstand van heeft. Misschien wel een dominee!

Bedankt Bep!

Veertigdagenkalender VVP (herhaald bericht)

Eén van onze gemeenteleden deelde ons mee dat hij al een paar jaar de Veertigdagenkalender van de VVP bestelt. In de kalender zijn inspirerende verhalen etc. opgenomen.

Bestellen kan via e-mail: info@vrijzinnig.nl. De prijs is € 3,50 per exemplaar excl. verzendkosten. Indien er voldoende belangstelling voor bestaat kan misschien collectief een aantal exemplaren aangeschaft en verspreid worden.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken bij de secretaris van de VVP, Peter Dekker, tel. 6158666 of per mail p.dekker004@online.nl.

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 radstake@elthetokerk.nl
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl
Scriba:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	www.elthetokerk.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler