

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 30 januari 2022** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:
NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.
De collecteopbrengst is bestemd voor **de Voedselbank**;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor Ressler.
Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur.

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2022

06 februari 2022: ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven.

13 februari 2022: ds. Hester Radstake.

20 februari 2022: ds. Hester Radstake.

Omzien naar elkaar – gemeente onderling

Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven verjaardagen (80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij onze scriba Cor Ressler.

Verjaardagen

31 januari 2022: Sabine de Vreede, Walmolen 11, 3352 AL Papendrecht, 11 jaar.

Lezersbijdragen

Deze week ontvingen we twee lezersbijdragen, te weten van Bep van Veenendaal en van Leen Stout.

I. Van **Bep van Veenendaal** is de volgende bijdrage:

Muren

Onlangs kwam er voor mij een nieuw woord voorbij. De 'dove wand' deed zijn intrede. ?????? Een klimwand misschien in een doveninstituut?

Het spreekwoord: 'muren hebben oren', gaat hier waarschijnlijk niet op. Niet omdat ze niet willen luisteren, maar ze het kunnen niet. Doof!!!

Alblasserdam krijgt er over niet al te lange tijd ook één en wellicht hebben we hem zelfs al zonder dat we het weten.

Hij ziet er verre van spectaculair uit. Je rijdt er ook zo aan voorbij. Er staat niks op geschreven. Het is eigenlijk gewoon een muur, die als taak heeft de overvloedige decibellen buiten te sluiten.

Is dat alles? Ja.

Er zitten trouwens wel ramen in de muur, niet dat deze open kunnen, want anders zouden die muren toch nog een beetje kunnen luisteren en dat is nu net niet de bedoeling. We spreken dus niet meer over een goed geïsoleerde wand, maar over een dove. Het is even wennen.

In de bouw is het misschien al jaren een veel gebruikte term, maar nu de politiek hem de ether in slingert, kan hij langzaam gemeengoed worden.

Ik heb ze niet.....die wanden en u waarschijnlijk ook niet.

Wat we wel kennen is de blinde muur. Deze heeft in tegenstelling tot de dove wand geen ramen. Hij kan dus wel horen maar niet kijken.

Nu we het toch over muren hebben, misschien zijn er nog meer soorten.

Ik noem er een paar: vrijstaande muren, stads- en verdedigingsmuren.

Wij hadden thuis vroeger ook een muurtje om het huis met van die zwart geplazuurde afdektegels. Die was niet blind en ook niet doof, maar ongeveer één meter tien met om de vijf meter een stukje dat dertig centimeter hoger was.

Zoiets! Ongeveer! Bijna!

Je kon er met gemak overheen kijken en heel belangrijk.....je kon er ook op lopen. Het stond om het hele huis met twee openingen voor het pad naar de voordeur dat in de Wilde Woutstraat lag en het andere in de Zeilmakerstraat dat naar de achterdeur ging. In beide deuren zat een brievenbus en een bel. We kregen heel vaak twee keer reclamefolders. Of collectes voor én achter.

Later verdween het muurtje omdat de gemeente een stukje van de tuin wilde voor de verbreding van de bocht, die met de komst van het Makadocenter te krap bleek. De grote Atlasceder verdween uit onze tuin. Hij hoefde niet om, maar kwam vanaf dat moment op gemeentegrond te staan. Daar staat hij nog steeds trouwens. Door de laatste straat-renovatie komt hij zelfs nog beter tot zijn recht. Hij is behoorlijk oud. De vorige bewoners hadden hem al geplant en die kwamen er begin van de oorlog wonen. Voordat de nostalgie bezit van me neemt, ga ik weer terug naar een muur waar ik in deze tijd toch af en toe tegenaan dreig te lopen. Dat is mijn eigen muur. En gelukkig komt er op het goede moment altijd weer een verhaaltje. Ik wens u nog een fijn weekend toe!

II. **Leen Stout** schreef de volgende bijdrage:

Stoffen

Eén keer in de paar jaar stof ik alle boeken in ons huis af. Nu zit stoffen toch al in mijn takenpakket, maar het afstoffen van de boeken is altijd een langdurige klus. Niet omdat het bij ons zo stoffig is, maar meer omdat er bij de boeken die je in je handen pakt, soms allerlei herinneringen in je naar boven komen.

Zo kwam ik in een boek, vermoedelijk als bladwijzer, een kaart tegen die ik eind zestiger jaren heb laten maken om bij de kerstbakjes voor de bejaarden te doen. Ik zat al vroeg als diaken in de kerkenraad. We waren nog maar net getrouwd.

De kaart dateert vermoedelijk uit het jaar 1968 Er was toen een interkerkelijk comité vanuit de diaconieën van de Baptisten Gemeente, de Elthetokerk, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde gemeente en de R.K. Parochie, dat jaarlijks een kerstbakje bezorgde bij bejaarden en zieken in ons dorp. Ik herinner me die samenwerking nog altijd als uiterst plezierig.

De foto op de voorkant van de kaart is al van een paar jaar daarvoor; die is gemaakt in de barre winter van 1963 bij de Lammetjeswiel. We weten het nog zo precies omdat we toen nog verkering hadden en we daar regelmatig kwamen. 's Zomers met de kano, die in de Lammetjeswiel lag achter mijn ouderlijk huis en 's winters te voet over het ijs.

Er liggen heel veel mooie herinneringen.

De originele foto hebben we in een lijstje ophangen; we hebben er een tekst bij geplakt: *Het pad van de ware liefde was nooit effen*. Het zijn woorden van William Shakespeare. Ze passen bij de enorme sneeuwduinen en de voetstappen die je er in ziet. Ik ben nog niet helemaal klaar met het afstoffen van de boeken, wie weet wat voor herinneringen er nog meer naar boven komen.



Leen Stout

Beide scribenten hartelijk dank! 😊👍

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 radstake@elthetokerk.nl
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl
Scriba:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	www.elthetokerk.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler