



Jaargang 2: nr. 46

Algemeen

Ds. Hester Radstake en haar gezin zijn op het moment van het opstellen van de nieuwsbrief in quarantaine geplaatst en dat betekent onder andere dat voor de dienst van aanstaande zondag een vervangende voorganger moest worden gezocht. De heer Leen Stout is bereid gevonden de dienst van Hester Radstake over te nemen, waarvoor onze dank.

Wij wensen Hester, Coen, Jochem en Janna sterkte en waar nodig een voorspoedig herstel.

Voorts deelde pastor mw. L. Kromhout mee dat zij vanwege gezondheidsredenen de dienst van 5 december 2021 niet kan leiden. Gelukkig is ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven op deze datum beschikbaar en neemt hij de dienst over.

Corona-maatregelen

Door het aanscherpen van de voorschriften betekent dit voor de kerkdiensten het volgende:

- U blijft thuis bij klachten, ook als u gevaccineerd bent.
- U komt binnen via de hoofdingang (grote deur), houdt uw jassen bij u en draagt een mondkapje tijdens de bewegingen.
- Houd bij het gaan zitten rekening met elkaar en ga niet zomaar rondlopen in de kerk!!
- Het koffiedrinken kan niet plaatsvinden omdat we daar de 1.5 meter niet kunnen garanderen
- We gebruiken voor het naar buiten gaan weer de hoofdingang.

Kanttekening: er wordt voorlopig nog geen aanmeldplicht ingevoerd. Eventuele invoering daarvan hangt af van het aantal deelnemers aan de kerkdiensten en de maatregelen die in het kader van de corona worden genomen.

Zondag 28 november 2021 wordt de dienst geleid door de heer Leen Stout uit Alblasserdam

De dienst wordt om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie meenemen?

Kinderkring

Zondag is er **wel** kinderkring.

Kerk op Schoot gaat niet door!!

Helaas zal de Kerk op Schoot viering van 28 november om 12 uur in de Elthetokerk niet doorgaan omdat ds. Hester Radstake met haar gezin in quarantaine zit.

De volgende datum (in het nieuwe jaar) wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief en de website en de kinderen die al eerder kwamen krijgen een persoonlijke uitnodiging tegen die tijd. Ben je geïnteresseerd om ook een keer te komen, mail dan naar radstake@elthetokerk.nl dan houden we je op de hoogte!

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 28 november** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:
NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.
De collecteopbrengst is bestemd voor **het eigen diaconale werk**;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Na de dienst kunt u uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten die bij de uitgang staan.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor Ressler. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur.

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

ACTIES ACTIES ACTIES

Kerstmarkt 2021: laatste kans om te bestellen

De uiterste datum voor het bestellen van kerststukken nadert al snel. Bestellen kan nog tot 1 december 2021!! Dit kan door te mailen naar Dini Ressler. Haar mailadres is:

d.resseler-vink@hccnet.nl of bellen naar 0184-641769.

Ophalen kan op vrijdag 10 december. U krijgt dan van ons een tijd op, zodat we niet alle ophalers tegelijk in de kerk hebben.

Bij het afhalen van de kerststukken kunt u **jam** (gemaakt door Lenie Rosloot) en **koekjes** (gebakken door Henneke Torn en Gerda Vaartjes) kopen. Ook de chocoladjes van Suzan zijn verkrijgbaar à € 0,50 per stuk. Alle artikelen van harte aanbevolen!!👍

Bij Coby Hartsuiker kunt u loten voor de levensmiddelenmanden kopen.

Ook levensmiddelen om de manden te vullen zijn hartelijk welkom.

Vanaf 26 november kunnen wij weer kerstgroen gebruiken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij één van commissieleden:

Cokkie de Geus, tel. 078-6732353, sdegeus@hetnet.nl

Coby Hartsuiker, tel. 0184-682291, c.hartsuiker@hetnet.nl

Ria van Houwelingen, tel.078-6917925, houwelingenvan@planet.nl

Lenie Rosloot, tel.078-6915771, ajrosloot1941@gmail.com

Dini Ressler, tel. 0184-641769, d.resseler-vink@hccnet.nl

Met vriendelijke groet,
de Marktcommissie

Agenda 2021

05 december 2021: ds. J.F. Klijnsma uit Brouwershaven.

12 december 2021: mw. ds. Hester Radstake. Viering Heilig Avondmaal.

Omzien naar elkaar – gemeente onderling

Zolang ons kerkblad Eltheto-taal niet regelmatig verschijnt, worden in de nieuwsbrieven verjaardagen (80plus) en huwelijks(verjaar)dagen opgenomen. Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij onze scriba Cor Ressler.

Verjaardagen

Huwelijken

VVP

Lezersbijdragen

I. In haar wekelijkse bijdrage aan deze nieuwsbrief schrijft Bep van Veenendaal over het volgende onderwerp:

Wet van Murphy

Onlangs stapte ik in een punaise. Het puntje stond omhoog natuurlijk. Hij had ook kunnen liggen, maar dat deed ie niet. Het was niet zo erg omdat hij niet in mijn voet prikte maar in mijn schoenzool. Het was wel een gevalletje Murphy, u kent hem ongetwijfeld: de man van de wet die zijn naam draagt.

Ook de man van de boterham met jam, die als hij valt, niet met de ongesmeerde kant maar met de jamkant op de grond komt en dan het liefst ook nog op het witte kleed. Soms heb je geluk en valt hij gunstig op je nieuwe blouse, maar de kans is groot dat het stukje brood er de voorkeur aan geeft om uw nieuwe kledingstuk met jam te ontsieren.

Zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken waar het net niet goed gaat. Die papieren zak met appels bijvoorbeeld die bijna je fietstas haalt. En aangezien appels toch de neiging hebben om te rollen, komen ze niet precies naast je wiel te liggen.

Soms stoot je bij de aanrecht iets om en kun je een val nog net voorkomen, maar als de wet van Murphy is ingetreden is de kans groot dat het kopje ernaast ook aan de rol gaat. Laatst pakte ik een potje uit de koelkast. Dat deed ik niet zo handig, want ik tilde het bij het dekseltje op. En wat zei ik vroeger tegen de kinderen als er een potje op de grond kletterde: 'Nooit een potje bij het dekseltje optillen'!! Op zich een heel goed advies.

Van de week trok ik de gordijnen open, terwijl ik weet dat ik dat voorzichtig moet doen omdat er allemaal plantjes achter staan. U raadt het al. Daar gingen er twee. Die bleven natuurlijk niet keurig in het potje zitten. En wat zit er in zo'n potje? GROND! En waar komt het dan te liggen? Op de vloer, op en tussen de radiator en op de vensterbank! En dat 's morgens om half acht.

En dan die hark hè. Toch is het een keer gebeurd. Eén keer maar, zo onhandig ben ik nou ook weer niet. Handig of niet handig, Murphy trekt zich daar niets van aan. Hij laat zich gewoon af en toe zien. En aan ons de schone taak om zo'n dag zonder al te grote kleerscheuren door te komen. Tot op heden is dat aardig gelukt.

II. Van Leen Stout ontvingen wij de volgende bijdrage:

Gedicht

Het staat er al jaren: op de kamer van Rineke, waar haar bureau staat en zij strijkt: een lijstje met een oud gedichtje. We hadden het al in Elst. De dichter is onbekend (misschien zou het via Google te achterhalen zijn, maar dat heb ik niet geprobeerd). Het komt waarschijnlijk uit de Elisabethbode, een blad dat destijds nog wel eens als evangelisatieblad werd gebruikt.

Het lijstje staat in één van onze nostalgische kasten met allerlei dingen die wij op onze vakantie-reizen hebben verzameld en die wij bij de verhuizing toch niet kwijt wilden. Dat gold ook voor dit lijstje. We kijken regelmatig naar dit gedicht, soms onbewust, in bepaalde omstandigheden wat intensiever.

Als geëmancipeerde man stof ik regelmatig het huis. Rineke strijkt, zoals ik al zei, maar natuurlijk doet zij nog veel meer dingen in het huishouden.

Jaren terug, in mijn arbeidzame leven, kwam ik regelmatig bij een klant, die intussen meer een huisvriend was geworden. We voerden diepgaande gesprekken en die gingen zeker niet alleen over verzekeringszaken. Hij had veel meegemaakt en hij had ook regelmatig zorgen over zijn

partner, die geestelijk soms door diepe dalen ging. We hebben hem op een keer dat gedichtje ook toegestuurd. Of het hem geholpen heeft?
Natuurlijk bent u nu wel nieuwsgierig geworden naar de tekst.

*U, die het licht heet en groeiende helderheid zijt,
verwijder de nevel, die onze blik verduistert.
Geef ons de moed, om tastend en proberend verder te zoeken.
Geen rechte weg vragen we, alleen maar dit:
het spoor niet bijster te raken in de wirwar van het dagelijkse bestaan.*

Wellicht geeft dit gedicht in deze corona-tijd, die maar niet over wil gaan, ook ons nog houvast.

Bep en Leen, hartelijk dank voor jullie bijdrage! 😊

Bereikbaarheid/Colofon:

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 radstake@elthetokerk.nl
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl
Scriba:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	www.elthetokerk.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler