



Jaargang 2: nr. 39

Algemeen

'Geef elkaar de ruimte'

Voor de goede orde herhalen we nog even de van belang zijnde Coronamaatregelen:

- thuisblijven bij klachten, ook als u gevaccineerd bent;
- de kerk wordt op zaterdag en zondagmorgen goed geventileerd en een raampje blijft open tijdens de dienst;
- U komt binnen via de hoofdingang (grote deur) en houdt uw jassen aan of bij u;
- In de kerk kunt u kiezen:
 - o het middenvak heeft vrije zitplaatsen, we laten het aan uw eigen verantwoordelijkheid en gevoel over hoe ver u van anderen af gaat zitten;
 - o in het vak bij de schuifwand en het schuine vak voor het orgel liggen hartjes op plekken op veilige afstand. Per hartje kan één huishouden plaats nemen.
- We vragen u na binnenkomst ergens een plek te zoeken en niet meer rond te lopen in de kerk;
- na de dienst kunt u via de deur naar de hal (langs het geluid) naar buiten. Houd hierbij rekening met elkaar en gepaste afstand van elkaar en blijf niet in de kerk met elkaar staan praten. Bij de uitgang staat een tafel met potten voor het collectegeld en daar kunt u de predikant groeten.
- U heeft dan de keuze:
 - a of u gaat via de buitendeur naar huis
 - b. of u komt in de grote zaal koffie drinken. U neemt plek aan één van de tafels en koffie en thee wordt bij u langsgebracht;
- we verzoeken u vriendelijk om niet teveel rond te gaan lopen, gepaste afstand te bewaren en rekening te houden met elkaar.

Ontmoetingsmomenten!!!!!!

Omdat de corona-regels weer wat versoepeld zijn, denken we dat het mogelijk is om ook weer wat meer activiteiten door de week op te starten. We merken dat mensen veel behoefte hebben aan 'elkaar weer ontmoeten'. Daarom willen we de komende tijd elke week een ontmoetingsmoment aanbieden, in de grote zaal van de Elthetokerk.

We vinden het fijn als u aangeeft dat u wilt komen, zodat we weten hoeveel koffie we gaan zetten. Maar, mocht u op het laatste moment pas willen besluiten of u komt, ook dan bent u ook van harte welkom!

De data de komende weken zijn:

dinsdag 12 oktober om 15.00 uur

vrijdag 22 oktober om 10.00 uur

woensdag 27 oktober om 10.00 uur

dinsdag 2 november om 10.00 uur



Hartelijke groet,

Gerda Vaartjes, Heleen Dekker en Hester Radstake (radstake@elthetokerk.nl, 078 6912690, 0682322909)

Zondag 10 oktober 2021 wordt de dienst geleid door ds. Hester Radstake

De dienst wordt om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebelevan.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur

zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie meenemen?

Kinderkring

Zondag is er kinderkring.

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 10 oktober** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:
NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.
De collecteopbrengst is bestemd voor **Warchild**;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Na de dienst kunt uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten die bij de uitgang in de hal staan.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend 12.00 uur**.

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2021

17 oktober 2021: mw. ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam.

24 oktober 2021: mw. ds. Rini Rikkert uit Dordrecht.

4 november 2021: algemene ledenvergadering VVP en gemeenteavond (informatie volgt).

Stilte/Taizéviering 10 oktober 2021

Zondagavond 10 oktober 2021 zal er om 19.00 uur weer een stilte/Taizeviering zijn in de Ontmoetingskerk. Een half uur van verstillende liederen, korte Bijbellezing, gebed en ruimte voor stilte.

Aanleveren kopij voor Eltheto-taal

Ons gemeenteblad Eltheto-taal verschijnt, sinds het aanbreken van de Coronatijd, minder keren dan tot voorheen het geval was. De Nieuwsbrief heeft een deel van de berichtgeving overgenomen en verschijnt vrijwel wekelijks. Bij bijzondere gelegenheden/kerkelijke feestdagen zal echter wel een uitgave van Eltheto-taal worden verzorgd en wel het kerstnummer. Voor dit komende nummer kunt u weer kopij aanleveren bij de redactie van Eltheto-taal. De uiterste aanleverdatum van kopij is **29 oktober 2021**. Wilt u hiermee rekening houden?

Omzien naar elkaar – gemeente onderling

We kunnen er nog niet zeker van zijn wanneer ons kerkblad weer regelmatig zal/kan verschijnen. Dat hangt echt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarom gaan we door met het per week vermelden van de jarigen (80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders in Eltheto-taal zouden staan. Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken.

Verjaardagen

13 oktober 2021: mw. F. Huttinga-Boxem, Oost Kinderdijk 6, 2953 CP Alblasserdam, 81 jaar.

Huwelijken

Pastoraat

De heer en mevrouw De Klerk/Labrijn, Van Eesterensingel 93, Alblasserdam, zijn op 23 september 2021 verhuisd naar Lijsterweg 27/234, 3362 BB Sliedrecht.

V.V.P.

Vrijzinnige Ontmoetingsdag 6 november 2021:

In de vorige nieuwsbrieven hebt u al informatie gelezen over de Vrijzinnige Ontmoetingsdag op zaterdag 6 november 2021. Bij Peter Dekker kunt meer inlichtingen inwinnen.

Zinondag 10 oktober VVP-afdeling Lekkerkerk en omstreken:

Erik Jan Tillema en Victor Posch spelen in de Grote of Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk hun theatervoorstelling "Van het begin tot het absolute einde". De voorstelling begint om 15.00 uur. In de omgeving is voldoende parkeerruimte aanwezig. De toegang is vrij evenals koffie en thee. Na afloop is er een open schaalcollecte. Meer informatie: 06-54392483, adrivanvliet@planet.nl of www.pkn-lekkerkerk.nl.

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief

Van Peter van den Berg werd het volgende artikel ontvangen:

Gestrand en weer vlot op km 850

Schip X is onderweg van Asuncion naar Parana en loopt met een 14 mijls vaartje stroomafwaarts op de Parana rivier. Met een harde klap komt het schip plotseling tot stilstand. De rivierloodsen hebben de vaargeul verkeerd ingeschat. We zitten 12 meter naast de vaargeul. Dat blijkt wanneer we het schip rondpeilen. Onze diepgang van 2.50 meter is ineens 2 meter. Het schip zit vast over een lengte 35 meter, een halve scheepslengte en muurvast. Het achterschip ligt vrij en aan bakboord staat 3 meter water. Er wordt scheepsraad gehouden. Het is zaak hier zo snel mogelijk weg te komen want de waterstand zakt.

Uit de scheepsraad komen 2 opties. Optie 1: De vaargeul loopt dicht onder de oever. Er worden trossen op bommen op de oever uitgebracht. Door te hieuwen op de trossen en de motor vol vooruit en achteruit te draaien hopen we los te komen. Resultaat: nul. Omdat de avond valt wordt een rode lamp boven de vaargeul gebracht ten teken dat deze versperd is. Optie 2: De hele reis al ligt er een stalen pijp van 8 meter aan dek. De 1ste machinist en de 2de stuurman willen deze gebruiken om zo zand onder het schip weg te spuiten en wel aan bakboord. Op de pijp wordt een spruitstuk gelast en een koppeling voor de brandslang. Een en ander wordt in de vlet afgevoerd en het spuiten kan beginnen. Het is 19.00 uur en pikkedonker. Met 2 schijnwerpers kunnen we zien wat we doen. Na een uur hebben we een slagzij van 1 graad over bakboord. We zullen doorgaan tot 13 graden. Omstreeks 23 uur liggen we met 13 graden slagzij over bakboord. Het is nu inpakken en wegwezen en wachten tot daglicht. 's-Morgens om 6 uur is de spanning te snijden. De machine wordt gestart, volle kracht achteruit om nog zand weg te spoelen. Hieuwen op 2 trossen en ja hoor binnen 10 minuten hebben we onder gejuich en blazen op de scheepsfluit een dwarsscheepse te waterlating over bakboord.

Het schip wordt gaande gehouden, de trossen losgemaakt. Op de oever en thuis gehieuwd. De dubbele bodemtanks worden gepeild op eventuele lekkages waarna de reis wordt voortgezet. 16 uur hebben we doorgebracht op kilometer 850 op de Rio Parana in Argentinië.

De volgende bijdrage is van Bea van der Zouw:

Kijk naar buiten.....

Als ik dit aan het schrijven ben, en door het raam naar buiten kijk zie ik de zon. Het blad aan de struiken en bommen in de tuin is nog groen. Gisteren kwam er een roodborstje een kijkje nemen, maar het voer in de silo's is nog niet aangevuld. Kortom, we zijn in de overgang van de zomer naar de herfst. De afgelopen dagen heeft het zo enorm geregend dat er waarschijnlijk al paddenstoelen uit de vochtige grond komen, maar die hebben onze tuin nog niet bereikt. De overgang van het ene naar het andere seizoen ervaar ik nog elke keer als een soort wonder. Helemaal "vanzelf" gaat in de natuur alles zijn gang. Gisteren liep ik langs de flat waar mijn moeder tot haar dood in 2015 woonde en de kastanjeboom bij de ingang hangt helemaal vol

met bolsters waar ongetwijfeld weer de mooiste glimmende kastanjes in verborgen zitten. Iedereen zal hier met een andere blik naar kijken, maar persoonlijk vind ik het een geruststellende gedachte dat ondanks alles wat er in ieders leven persoonlijk en in een groter geheel gebeurt, sommige dingen zoals de natuur om ons heen ons niet in de steek laten. Af en toe maar eens even uit het raam kijken en je laten verrassen door wat er te zien is. En als u/ jij nog de mogelijkheid hebt om een eindje te wandelen, zeker doen!

Maar neem wel een paraplu mee, want je weet maar nooit.....

Peter en Bea: bedankt voor jullie bijdrage!!

Bereikbaarheid

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 radstake@elthetokerk.nl
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl
Scriba:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536, c.resseler@hccnet.nl
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	www.elthetokerk.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler