



Jaargang 2: nr. 38

Algemeen

'Geef elkaar de ruimte'

In de laatste Nieuwsbrief (nr. 37) hebben wij aangegeven hoe de versoepeling van de Corona-bepalingen in en rond ons kerkgebouw zou worden toegepast. De ervaringen voor, tijdens en na de dienst van 26 september jl. hebben de Covid-commissie en Kerkenraad en Bestuur positief ervaren en willen we op de ingeslagen weg (voorlopig) voortgaan.

Voor de goede orde herhalen we nog even de van belang zijnde maatregelen/bepalingen:

- thuisblijven bij klachten, ook als u gevaccineerd bent;
- de kerk wordt op zaterdag en zondagmorgen goed geventileerd en een raampje blijft open tijdens de dienst;
- U komt binnen via de hoofdingang (grote deur) en houdt uw jassen aan of bij u;
- In de kerk kunt u kiezen:
 - o het middenvak heeft vrije zitplaatsen, we laten het aan uw eigen verantwoordelijkheid en gevoel over hoe ver u van anderen af gaat zitten;
 - o in het vak bij de schuifwand en het schuine vak voor het orgel liggen hartjes op plekken op veilige afstand. Per hartje kan één huishouden plaats nemen.
- We vragen u na binnenkomst ergens een plek te zoeken en niet meer rond te lopen in de kerk;
- na de dienst kunt u via de deur naar de hal (langs het geluid) naar buiten. Houd hierbij rekening met elkaar en gepaste afstand van elkaar en blijf niet in de kerk met elkaar staan praten. Bij de uitgang staat een tafel met potten voor het collectegeld en daar kunt u de predikant groeten.
- U heeft dan de keuze:
 - a of u gaat via de buitendeur naar huis
 - b. of u komt in de grote zaal koffie drinken. U neemt plek aan één van de tafels en koffie en thee wordt bij u langsgebracht;
- we verzoeken u vriendelijk om niet teveel rond te gaan lopen, gepaste afstand te bewaren en rekening te houden met elkaar.

Zondag 3 oktober 2021 wordt de dienst geleid door ds. Hester Radstake

De dienst wordt om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie meenemen?

Kinderkring

Zondag is er kinderkring.

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 3 oktober** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:
NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.

- De collecteopbrengst is bestemd voor **SIHVA**;
- kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Na de dienst kunt uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten die bij de uitgang in de hal staan.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor Ressler. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur.

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2021

10 oktober 2021: ds. Hester Radstake.

17 oktober 2021: mw. ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam.

24 oktober 2021: mw. ds. Rini Rikkert uit Dordrecht.

Omzien naar elkaar – gemeente onderling

We kunnen er nog niet zeker van zijn wanneer ons kerkblad weer regelmatig zal/kan verschijnen. Dat hangt echt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarom gaan we door met het per week vermelden van de jarigen (80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders in Eltheto-taal zouden staan. Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken.

Verjaardagen

Huwelijken

26-09-2021: dhr. en mw. B.M. Luksen-Bredius, Zeelt 126, 2954 BK Alblasserdam, 52 jaar.

27-09-2021: dhr. en mw. L. van Eenbergen, Kamgras 37, 2954 AB Alblasserdam, 53 jaar.

Deze huwelijksdata hadden natuurlijk in de vorige nieuwsbrief opgenomen moeten worden, maar dat is abusievelijk niet gebeurd, waarvoor de redactionele excuses!

Beide echtparen alsnog van harte gefeliciteerd!!!

Pastoraat

Deze week ontvingen wij het bericht dat op 94-jarige leeftijd is overleden mevrouw Lydia van Heel – Koomans. Op zaterdag 2 oktober 2021 zal in Rotterdam afscheid van haar worden genomen waarna zij zal worden gecremeerd. In de rouwbrief staat de volgende tekst: " Zij heeft in haar lange leven met haar wijsheid, humor en kracht veel betekend voor ons en vele anderen". Bij de oudere gemeenteleden was de overledene zeer bekend en heeft zij, samen met haar man, veel voor onze gemeente betekend. Zij heeft zich, als lid van Kerkenraad en Bestuur jarenlang als diaken ingezet voor de diaconale belangen van onze gemeente(leden). Indien u een reactie op haar overlijden wilt sturen, dan kunt u dat richten aan mw. Liesbeth van Heel, Proveniërsingel 35b, 3033 EG Rotterdam.

Bericht van de kerkrentmeesters

Solidariteitskas

Bij het opmaken van de stand van openstaande posten eind augustus bleek dat een 12-tal lidmaten/leden nog niet de bijdrage voor de Solidariteitskas hadden voldaan.

Hiervoor is eind mei een acceptgirokaart aan iedere lidmaat verstuurd.

Mocht u één van deze 12 personen zijn, wilt u dan de € 10,-- alsnog overmaken?

Alvast bedankt.

Namens de Kerkrentmeesters,

Wim Timmer

V.V.P.

In de laatste nieuwsbrief trof u een wat onduidelijke flyer aan met betrekking tot de Vrijzinnige Ontmoetingsdag op zaterdag 6 november 2021. Door het formaat van de flyer en de minder goede afdrukkwaliteit is het geheel niet goed te lezen. Mocht u meer informatie willen hebben, wilt u zich dan in verbinding stellen met Peter Dekker?

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief

Van Bea van der Zouw werd het volgende artikel ontvangen:

Het stokje en het lintje.

Het stokje moest worden doorgegeven, Bep van Veenendaal en Leen Stout hebben zich meer dan goed van hun taak gekweten, nu zou er een volgende persoon aan moeten treden die in de wekelijkse nieuwsbrief een kleine bijdrage levert. Hier ben ik dan, ik heb het stokje overgenomen voor de komende periode. Helemaal spontaan is dat eerlijk gezegd niet gegaan, want als u op zondag 12 september j.l. de kerkdienst heeft bijgewoond dan wel bekeken, weet u dat er na de dienst sprake was van een buitengewone verrassing. En aan het eind daarvan, in zijn toespraak stelde Cor Ressler de kwestie van het stokje luid en duidelijk aan de orde.

En dan nu het lintje. " Het heeft Zijne Majesteit koning Willem Alexander behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau." Deze woorden, uitgesproken door een burgemeester, heb ik regelmatig gehoord. Maar zondag 12 september 2021 werden ze tot mij gesproken, door onze Alblasserdamse burgemeester Jaap Paans. En dat was zo'n enorm bijzondere gebeurtenis. Even daarvoor was de schuifwand naar de grote zaal open geschoven en zag ik opeens allemaal voor mij heel dierbare mensen. Daar zit mijn hele leven, zei ik. Toen zag ik voor me de burgemeester staan, met ambtsketting om en bode naast zich. Even daarvoor was ik door de kinderen van de kinderkring in het zonnetje gezet met een prachtige slinger vol lieve wensen en plaatjes en tekeningen ter gelegenheid van mijn 65^e verjaardag op 9 september. Het was wel een 'beetje eng' om naar voren te lopen en op een stoel vooraan te gaan zitten, maar de huldiging door de kinderen was heel ontspannen en lief. Gelukkig bleven ze gezellig zitten, ook tijdens alles wat er daarna gebeurde.

Nu hebben zowel het stokje als het lintje voldoende aandacht gehad. Mijn blijdschap is nog steeds heel groot. Wat een werk is er verricht nadat mijn man Hennie het initiatief nam om voor mij een Koninklijke Onderscheiding aan te vragen. Zoveel mensen, uit de familie en zeker ook uit de kerk, hebben zich ingespannen en daar ben ik ze enorm dankbaar voor.

"Join the club", zei een van onze gemeenteleden. Want er zijn er meer die dit ook mee hebben mogen maken. Ik sluit me graag bij hen aan.

Bep van Veenendaal schreef het volgende:

De Pion

De Pion? Dat leg ik zo even uit.

De deur rolt soepel omhoog.

Een wiel komt naar buiten, het tweede wiel volgt meteen. Er komt iemand mee. Een vrouw. Zij heeft haar helm op. Het was even wennen, maar na een jaar is het al een vast onderdeel van haar uitrusting geworden. De helm en zij horen bij elkaar, tenminste in combinatie met de fiets, anders zou het toch een beetje een vreemde aanblik geven.

De fiets gaat links af en komt langs de Elthetokerk. En het grappige is dat de vrouw altijd even kijkt of er bedrijvigheid is. De vrouw is op weg naar een andere kerk, namelijk naar de oude Christelijk Gereformeerde kerk in de Waalsmondelaan.

Hè? Wat is er gebeurd dan? Waarom deze move?

Nou die is heel eenvoudig uit te leggen. Die kerk fungeert namelijk niet meer als gebedshuis maar als buurthuis.

Oh, dat geeft een andere kijk op het geheel! Elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur kun je daar onaangekondigd binnenvallen voor een kop koffie. En altijd is er ook iets lekkers bij. Bijzonder aardige vrijwilligers ontvangen u daar hartelijk.

Daar is ze dus naar op weg. Plausibele route dus. Op de Van Eesterensingel kijkt ze naar rechts en ziet bij toeval dat er bij de Grote kerk werkzaamheden bezig zijn aan de torenspits.

Zijn ze het haantje aan het oppoetsen of stond er gaan haantje en zijn ze bezig om er een te plaatsen? De toren is ruim 38 meter hoog dus de hoogwerker heeft zijn telescopen aardig uit moeten schuiven. Bij navraag bleek dat het om de jaarlijkse controle van de torenspits ging. Je moet het maar willen weten! Dat haantje stond er dus al! Jaren geleden klommen ze naar buiten voor de controle, maar gelet op de veiligheid is dat niet meer wenselijk. Vandaar dus de hoogwerker.

De Waalsmondelaan komt in beeld en omdat het mooi weer is staan de stoelen buiten.

De koffie is prima net als het gezelschap.

Dit wilde ik even met u delen voor het geval u het nog niet wist. Elke donderdagmorgen is er dus koffie vanaf 10.00 uur in de Pion, ook voor degenen die niet in deze buurt wonen.

Hartelijk dank voor de bijdragen!

Bereikbaarheid

| | |
|---------------------------|---|
| Predikant: | Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 radstake@elthetokerk.nl |
| Pastorale zaken: | Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com |
| Diaconale zaken: | Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl |
| Scriba: | Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536 c.resseler@hccnet.nl |
| Reserveren zaalruimte | |
| Elthetokerk: | Margo v.d. Graaf, 6914435 |
| Website: | www.elthetokerk.nl |
| Eindredactie Nieuwsbrief: | Cor Ressler |