

Jaargang 2: nr. 37

Algemeen

'Geef elkaar de ruimte'

De scriba van de Protestantse Kerk Nederland René de Reuver: "Dat alles weer kan, betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast afstand houden, blijft het advies. Houd bovendien rekening met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat het past bij de situatie in hun gemeente. Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de ruimte geven."

Met dit citaat van de scriba willen we u laten weten hoe we in de Elthetokerk willen omgaan met de versoepelingen. We kunnen nog niet helemaal terug naar hoe het was vóór corona, maar we laten wel een aantal regels los en kunnen een aantal andere dingen weer voorzichtig proberen op te pakken.

Wat blijft is dat u thuisblijft bij klachten, ook als u gevaccineerd bent.

Wat blijft is dat de kerk op zaterdag en zondagmorgen goed geventileerd wordt en er een raampje open blijft tijdens de dienst.

Aanmelden is niet meer nodig.

U komt binnen via de hoofdingang (grote deur) en houdt uw jassen aan of bij u.

In de kerk kunt u kiezen:

- het middenvak heeft vrije zitplaatsen, we laten het aan uw eigen verantwoordelijkheid en gevoel over hoe ver u van anderen af gaat zitten.
- in het vak bij de schuifwand en het schuine vak voor het orgel liggen hartjes op plekken op veilige afstand. Per hartje kan één huishouden plaats nemen.

We vragen u na binnenkomst ergens een plek te zoeken en niet meer rond te lopen in de kerk. Na de dienst kunt u via de deur naar de hal (langs het geluid) naar buiten. Houd hierbij rekening met elkaar en gepaste afstand van elkaar en blijf niet in de kerk met elkaar staan praten. Bij de uitgang staat een tafel met potten voor het collectegeld en daar kunt u de predikant groeten.

U heeft dan de keuze:

- of u gaat via de buitendeur naar huis
- of u komt in de grote zaal koffie drinken. U neemt plek aan één van de tafels en koffie en thee wordt bij u langsgebracht.

We verzoeken u vriendelijk om niet teveel rond te gaan lopen, gepaste afstand te bewaren en rekening te houden met elkaar.

We zijn ons ervan bewust dat voor sommigen van u deze versoepelingen al veel eerder hadden mogen komen en dat anderen het nog spannend vinden om de 1,5 meter los te laten. We hopen dat iedereen elkaar hierin de ruimte geeft en de keuzes die iemand hierin maakt respecteert.

Zondag 26 september 2021 wordt de dienst geleid door ds. P.A. Wilbrink uit Delft

De dienst wordt om 10 uur ook live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie meenemen?

Kinderkring

Zondag is er **geen** kinderkring.

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van **zondag 26 september** aan:

1. Diaconie, op het rekeningnummer van de diaconie:
NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk.
De collecteopbrengst is bestemd voor **Kerk in Actie. Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen**;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk:
NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Na de dienst kunt uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten die bij de uitgang in de hal staan.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor Ressler. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur.

Uw verzoek zal dan de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2021

03 oktober 2021: ds. Hester Radstake.

10 oktober 2021: ds. Hester Radstake.

17 oktober 2021: mw. ds. Annemike van der Meiden uit Amsterdam.

Omzien naar elkaar – gemeente onderling

We kunnen er nog niet zeker van zijn wanneer ons kerkblad weer regelmatig zal/kan verschijnen. Dat hangt echt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarom gaan we door met het per week vermelden van de jarigen (80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders in Eltheto-taal zouden staan. Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken.

Verjaardagen

Huwelijken

--

Pastoraat

Op 19 september 2021 overleed op de leeftijd van 89 jaar ons gemeentelid Jansje Cornelia Wilhelmina Burg – Bisdrom. Gedurende een aantal jaren heeft zij op goede wijze gezorgd voor het invullen van het preekrooster. Jannie is vrijdag jl. na een afscheidsbijeenkomst in Rotterdam gecremeerd. Wij betuigen onze deelneming aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief

Een wereld van verschil

Op een zondag in 1962.

Het schip is onderweg van New York naar Montevideo in de Zuid Atlantic. Stuurman hebt u de uitslagen al? Aan boord hebben we een voetbaltoto, waar bijna de hele 16 tallige crew aan deelneemt. Het zijn de voetbaluitslagen van de 1e en 2e divisie en die krijgen we via de wereldomroep. Op mijn Philips met bandspreiding kan ik op de 13,16 en 19 MC band de wereldomroep ontvangen. Voordat een uitzending begint geeft de wereldomroep een herkenningsmelodie als bijvoorbeeld "In naam van Oranje doe open de poort" en dat meerdere malen zodat je kunt tunen welke band het beste is. Eerst het nieuws en dan de voetbaluitslagen op dicteersnelheid. Een prachtig medium in 1962 hoorbaar tot in Nieuw Guinea waar onze troepen gelegerd zijn. Ook is op elke zondag een kerkdienst te beluisteren. Daarin is de wereldomroep niet de enige. Ook de Zuid-Afrikaanse "uitzaai korporatie" zendt kerkdiensten uit.

Er valt voor de religieuze zeeman wat te kiezen. We maken nu een stap naar de wereld van verschil. Onze tijd: 2021. Bijna 60 jaar later, dan kan er heel wat veranderd zijn. De wereldomroep is er niet meer. Dat wat toen kon gaat niet meer. Druk op de knop en je krijgt je eigen kerk in beeld en geluid. Zie hier een wereld van verschil.

Peter van den Berg

Vrijzinnig en naar de Taizé viering.



Afgelopen zondag was er, eindelijk, weer een Taizé viering in onze kerk en ik was er bij!

Als iemand die zichzelf als een rasechte vrijzinnige ziet, ben ik ook iemand die toch een beetje met argusogen naar zulke diensten kijkt. Waarschijnlijk doen veel van onze gemeenteleden dat. Maar zijn we soms ook niet zo van wat niet echt duidelijk voor je is, daar ga je niet aan beginnen en niet naar toe.

Wij vrijzinnigen zijn van het "vrij denken" tegenover het "bevangen denken" van veel anderen. We nemen niet alles aan en zoeken antwoorden op onze vragen.. en vragen hebben we genoeg over het leven en over onszelf. En juist met die gevoelens is het goed om eens een Taizé viering te bezoeken. De ruimte om stilte te ervaren, je gedachten te laten gaan, het zingen met elkaar van prachtige liederen.....

Ik kan u vertellen dat mijn hartslag en ademhaling, zoals ik op mijn fitbit kon zien, waren zelden zo laag. Het gaf dus echt rust!

Misschien haalde ik er iets anders uit dan wat de opzet van zo'n dienst is, maar ik zou zeggen kom gewoon een keertje. Steek ook een kaarsje aan en ervaar even een klein uurtje de rust die dit brengt.

En na afloop kun je altijd zeggen, wat mijn vader altijd zei als een overdenking hem niet zoveel deed, "we hebben in elk geval wel mooi gezongen", en dat was zeker zo!

Omdat we het koffie drinken zo missen!

Afgelopen dinsdag was er de eerste "koffie-ontmoeting" in de Rederij met een aantal dames. Hierover was al eerder een oproep gedaan in de nieuwsbrief. Wat was het heerlijk om elkaar weer eens te zien, weer eens te spreken. Koffie met iets lekkers maakte het compleet. Duidelijk is wel dat door alle beperkingen van de laatste tijd het "alleen zijn" best een dingetje is. Wat mooi is het dan dat zo'n uitje dan toch gedaan kon worden, wie weet binnenkort weer met een groepje naar de Rederij in Alblasterdam, wat trouwens een aanrader is!



Deze 2 bijdragen zijn verzorgd door Heleen Dekker.

Dat was wel heel stil!

Het is een mooie dag. Het zonnetje schijnt. Bij de Lammetjeswiel is het stil. Dat had ik ook wel verwacht, omdat het windje fris is. Maar dat er echt niemand zou zijn verraste me toch een beetje. Zelfs de wandelaar of de hondenbezitter bleek nergens te bekennen. Ik ga het toch doen! Gewoon omdat ik me dat had voorgenomen. Mijn kleren gaan uit. Die geef ik een plekje op een bankje, stap vervolgens van het betonnen randje het zand in en loop naar de waterrand. Mijn

rechtervoet wordt al nat. De bodem is bij elke stap die ik zet nog steeds goed zichtbaar, ondanks het feit dat er kleine golfjes zijn. Het water is wat je noemt behoorlijk brrrr, brrrr! Gewoon doorlopen maar. Ik ben hier niet heen gekomen om meteen weer om te draaien. De gele lijn is de scheidslijn van nog goed kunnen staan naar langzaam niet meer kunnen staan.

Eronderdoor is niet zo'n goed idee. Ik kies voor .. optillen.

En dan komt het. Je moet door, ook dat laatste stukje wat je nog angstvallig droog hebt gehouden. Ik schat het water op 16/17 graden. Behoorlijk fris dus!

Plons en nu zwemmen. Dat is genieten, niet meteen in het begin natuurlijk, want dan vergeet je in eerste instantie even adem te halen. Daarna wordt het beter. Het blijft koud maar die ruimte die dan helemaal van jou is, voelt heerlijk. Op de vlonder ligt één eend. Hij kijkt even op als ik langs zwem, doet zijn snavel open, klapt hem weer dicht en laat hem daarna weer in zijn verendons verdwijnen. Ik ben op weg. Waarheen? Naar de overkant. Dat is altijd verder weg dan je denkt, maar ik heb de tijd en het plezier dat ik aan zo'n zwemsessie beleef is veel waard. Daarbij was het ook weer lang geleden. Op de dijk komt net een brandweerauto met zwaailicht en gillende sirene voorbij. Daar is haast geboden, terwijl er in dat water niets is waarvoor ik me moet haasten.

Ik ben trouwens al weer op de terugweg. En die eend.....? Die ligt nog steeds te liggen.....

Het wordt ondieper. Op sommige plekken kan het hier wel vier meter diep zijn en misschien nog wel meer. Mijn voeten staan weer, niet dat ik voel dat ze er zijn, maar ik weet dat ze er nog zitten. Ik ben ze echt niet verloren onderweg.

Nog even het zand door, het betonnen randje op en richting bankje, waar alles onaangeroerd is blijven liggen. Ik draai me om naar het water en heb eigenlijk de neiging om meteen weer terug te gaan. Mijn verstand houdt me tegen. Andere keer weer Bep en vertel vooral niet tegen je kinderen dat jij de enige was in de hele Lammetjeswiel! Nee dat ga ik niet doen, want ja dan kan iedereen bedenken wat er dan gezegd of in ieder geval gedacht gaat worden. Daar worden ze alleen maar onrustig van. Sommige dingen moet je gewoon stil houden.

Nou ja, de Eltheto-ers die mogen het dan wel weten, die vertellen het toch niet door!

Bep van Veenendaal

Bereikbaarheid

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 radstake@elthetokerk.nl
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken:	Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl
Scriba:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536 c.resseler@hccnet.nl
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	www.elthetokerk.nl
Eindredactie Nieuwsbrief:	Cor Ressler

Aanvulling vanuit de V.V.P.:

Op de volgende pagina van deze nieuwsbrief treft u een flyer aan met betrekking tot de Vrijzinnige Ontmoetingsdag op zaterdag 6 november 2021. Door het formaat van de flyer is het niet goed mogelijk om een heel duidelijke kopie over te nemen. Mocht u meer informatie willen hebben, wilt u zich dan in verbinding stellen met Peter Dekker?



Vrijzinnige ontmoetingsdag ALLEDAAGSE SPIRITUALITEIT

Het kan je zomaar overkomen; terwijl je grasmaait, boodschappen doet of aan het koken bent: een gevoel dat je wordt opgetild uit het alledaagse en dat ervoor zorgt dat alles even op z'n kop staat. Het ene moment is het er, het volgende moment is het alweer verdwenen. Heel plotseling.

Het is alledaags omdat het ons op elk moment van de dag kan overkomen. Zonder aankondiging. We hoeven ons er niet op te concentreren, we hoeven er niet getraind voor te zijn en we hebben ook geen kennis vooraf nodig. Het gebeurt gewoon.

De ontmoetingsdag van de VVP Nederland staat dit keer in het teken van deze spiritualiteit.

Programma

- Rondetafelgesprek over spiritualiteit
- Boekpresentatie van 'Zomaar ineens, verhalen over alledaagse spiritualiteit
- Zinnenprikkelende muziek
- Cabaretvoorstelling van Thjum (finalist van het Leids Cabaretfestival – Thjum verbindt op unieke wijze spiritualiteit met humor)

Praktische informatie

Wanneer: 6 november 2021
Tijd: 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) tot +/- 16.00 uur
Waar: Geertekerk Utrecht
Kosten: 20 euro (inclusief lunch en het boek 'Zomaar ineens')
Opgave: via info@vrijzinnig.nl
Meer informatie: op www.vrijzinnig.nl