

### **Algemeen**

Voor het bezoeken van kerkdiensten gelden voor onze gemeente de volgende regels:

- het aantal medewerkers en kerkgangers mogen de door de 1,5 meter maatregel toegestane 35 – 40 personen niet overschrijden, het systeem van de aanmeldingen blijft gehandhaafd;
- onder beperkende voorwaarden wordt het zingen van enkele liederen tijdens de dienst weer toegelaten.

Natuurlijk houden we ons ook aan de basisregels:

- Thuisblijven bij verkoudheidsklachten;
- Handen desinfecteren bij binnenkomst;
- Het dragen van mondkapjes is niet langer verplicht; het wordt aan uzelf overgelaten of u al dan niet gebruik wilt (blijven) maken van mondkapjes;
- 1,5 Meter afstand in acht houden!
- De toewijzing van de zitplaatsen en het vertrek na afloop van de kerkdienst blijft **gehandhaafd**.

Wij hebben de bovenstaande regels nu al geruime tijd gepubliceerd en gehanteerd en u houdt zich daar keurig aan, waarvoor onze dank en die van de Covid-commissie!

Als u de kerkdienst wilt bijwonen dient u zich voor vrijdagavond 9 juli 2021 te melden bij:

- **Els Beugelink**, tel. **bereikbaar onder nummer 06 – 22697732** of per mail: [beuge072@gmail.com](mailto:beuge072@gmail.com).

### **Zondag 11 juli 2021 wordt de dienst geleid door ds. R. Radstake uit Rotterdam**

Deze viering wordt om 10 uur live uitgezonden via [www.kerkdienstmeebeleven.nu](http://www.kerkdienstmeebeleven.nu).

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

**Als u zondag tijdens de dienst aanwezig bent, wilt u dan zelf uw liedboek en de liturgie meenemen?**

### **Kinderkring**

Zondag is er **geen** kinderkring.

### **Collecte**

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van "zondag 11 juli" aan:

1. Diaconie, ten behoeve van **het Babyhuis Dordrecht** op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Na de dienst kunt u bij de uitgang ook uw collectegeld en collectebonnen deponeren in de twee potten die bij de uitgang staan.

### **Aanvragen voorbede**

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij Hester Radstake en/of Cor Ressler. Dit kan tot uiterlijk **vrijdagochtend** 12.00 uur.

Uw verzoek zal dan zondag in de gebeden worden meegenomen.

## **Agenda 2021**

18 juli 2021: ds. Hester Radstake (ook kinderkring). In deze dienst wordt ook het Heilig Avondmaal gevierd. Dit gebeurt niet in de kringopstelling maar op de eigen plek met gebruik van de tafeltjes.

25 juli 2021: pastor mw. L. Kromhout uit Den Haag.

1 augustus 2021: ds. J. Klijnsma uit Brouwershaven.

## **Omzien naar elkaar – gemeente onderling**

We kunnen er nog niet zeker van zijn wanneer ons kerkblad weer regelmatig zal/kan verschijnen. Dat hangt echt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarom gaan we door met het per week vermelden van de jarigen (80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders in Eltheto-taal zouden staan. Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken.

## **Verjaardagen**

12 juli 2021: Dhr. C.P. de Klerk, van Eesterensingel 93, 2952 CJ Alblasserdam, 95 jaar.

12 juli 2021: Roef Hakstege, Johan de Wittstraat 35, 2953 BG Alblasserdam, 5 jaar.

## **Huwelijken**

16 juli 2021: Dhr. en mevr. De Groot/Horsman, Abbekesdoel 31, 2971 VB Bleskensgraaf, 50 jaar.

Van harte gefeliciteerd met de verjaardag en het huwelijksjubileum!

## **Berichten en artikelen van lezers/lezeressen van de Nieuwsbrief**

### **Kinderen in de kerk (bijdrage van Leen Stout)**

Wat is het toch een genot als je 's zondags in de kerk naar de kinderen kijkt! Ze horen er helemaal bij en dat merk je aan van alles. Ze stralen gewoon!

Dat was vroeger wel anders. Toen moest je je als kind in de kerk eigenlijk als volwassene gedragen. Stilzitten en luisteren. Maar dat luisteren viel niet altijd mee. Het waren veelal geen preken die op kinderen waren afgestemd en zo'n dienst duurde soms wel heel erg lang. Maar er was, naast een pepermunt wel een alternatief voor het zomaar stilzitten: op maandagmorgen moest je voor school altijd een psalmversje uit je hoofd leren. Daar was zo'n lange kerkdienst eigenlijk best geschikt voor. En zolang je maar stil zat werd er door je vader of moeder (mannen en vrouwen zaten in die tijd nog gescheiden in de kerk) niets van gezegd.

Soms gebeurde er iets tijdens de dienst waardoor het stilzitten ruw werd verstoord. De grotere jeugd zat vroeger in de Grote Kerk veelal op de galerij en er werd met elkaar natuurlijk ook wel eens wat gepraat of gelachen. Als het te erg werd stopte de dominee even met z'n preek. Een enkele keer stooft een kerkvoogd die beneden in de kerk in een speciale bank zat, met veel lawaai dwars door de hele kerk naar de galerij om de orde weer te herstellen en de dominee verder kon gaan met z'n preek. Het middel was erger dan de kwaal zou je zeggen, maar het waren nu eenmaal andere tijden.

Geef mij de diensten van nu maar met blije kindergezichten. Een beetje herrie mag er best bij horen. Ik weet zeker dat dit van boven ook met een glimlach wordt gadeslagen!

### **Wat gelooft u eigenlijk? (bijdrage van Bep van Veenendaal)**

Op het gebied van geloof ben ik een niet-weter. Dat is sneu denkt u nu misschien. Ik kan u geruststellen: dat valt reuze mee.

Er zijn woorden waar ik niks mee kan. Ik kan niks met het woord Christen, maar ook niks met God.

Die woorden hebben voor mij geen inhoud. Waar ik wel iets mee kan, is de liefde, de warmte, de loyaliteit, de vriendschap, de trouw, de verwondering en het mysterie. Dit is zomaar een onvolledige greep uit waar ik in geloof.

Vorige keer zei iemand tegen me: jij bent toch ook Christen. Oh, sinds wanneer dan? Wat ben ik dan? Ben ik dan anders? Ben ik een categorie geworden?

Mijn antwoord: ik hou van mensen, werd ook goed gevonden. Pfft. . . gelukkig.

Je hoort mij overigens niet zeggen dat ik het niet ben, maar je zult mij ook nooit horen zeggen dat ik het wel ben. Voor mij dus een inhoudsloos begrip. Ik leef zoals ik leef zonder dat etiket. Ik hoef het ook niet. Op mij zou het een beklemmende werking hebben.

En dan God. Ik zeg niet dat hij niet bestaat, maar ook niet dat hij wel bestaat. Voor veel mensen is dat raar.

'Jij gelooft dus nergens in' of 'jij bent dus niks'.

Twee zinnen die ik regelmatig gehoord heb en die komen altijd raar binnen. Dan doe je me wel tekort. Natuurlijk geloof ik ergens in, alleen het is niet zo vast omlijnd.

Ik kijk plantjes de grond uit, hang met mijn neus in de rozen om ze te besnuffelen en blijf me verwonderen over hoe prachtig de natuur in elkaar zit. Die schoonheid gaan wij niet begrijpen, maar hem zien en beleven lijkt me het belangrijkste.

Ik hou ook van mensen, niet dat ik ze allemaal even leuk vind, maar ik zie altijd wel iets wat me toch bevalt. Daar moet ik soms wel mijn best voor doen, maar blijkbaar vind ik dat toch de moeite waard om me daarvoor in te zetten.

Slotconclusie: Ik geloof. Misschien ben ik uiteindelijk toch een categorie, maar dan van de niet-weters. En u? Ik ben benieuwd naar uw geloof. Ik lees er graag volgende week meer over.

*Dank voor uw bijdragen en een vraag: wie neemt de uitdaging van Bep van Veenendaal aan? Uw reactie kunt u bij Cor Ressler inleveren.*

## **Dankbetuigingen**

### **I.**

**De familie Speksnijder** heeft ons de volgende dankbetuiging gezonden:

“Wij willen u bedanken voor uw medeleven  
na het overlijden van mijn man,  
onze vader en opa

### **Arie Speksnijder**

De vele persoonlijke reacties zijn voor ons een grote troost geweest”.

Joke Speksnijder en kinderen.

### **II.**

Van de **familie Van der Meiden** laat ons weten dat zij ons hartelijk bedanken voor de steun, condoleanties en dankbetuigingen die zij ontvingen tijdens de ziekte en het overlijden van **Anne van der Meiden**.

## **Bereikbaarheid**

Predikant:	Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909 <a href="mailto:radstake@elthetokerk.nl">radstake@elthetokerk.nl</a> .
Pastorale zaken:	Gerda Vaartjes, 06 40574756, <a href="mailto:gerdavaartjes@msn.com">gerdavaartjes@msn.com</a>
Diaconale zaken:	Els Beugelink, 06-22697732, <a href="mailto:diaconie@elthetokerk.nl">diaconie@elthetokerk.nl</a>
Scriba:	Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536 <a href="mailto:c.resseler@hccnet.nl">c.resseler@hccnet.nl</a>
Reserveren zaalruimte	
Elthetokerk:	Margo v.d. Graaf, 6914435
Website:	<a href="http://www.elthetokerk.nl">www.elthetokerk.nl</a> .