



Algemeen

In verband met de solidariteit met de samenleving en het zoveel mogelijk beperken van elk besmettingsrisico, is besloten dat er tijdens de diensten **niet** wordt gezongen en **geen** gemeenteleden aanwezig kunnen/mogen zijn.

Er geldt één uitzondering:

- Als u thuis **geen** mogelijkheid hebt om digitaal mee te kijken, maar u wilt wel graag een kerkdienst bijwonen, kunt u zich aanmelden bij Cor Ressler voor de desbetreffende dienst: telefonisch via 0184-641769; e-mail: c.resseler@hccnet.nl.

40-dagentijd in de Elthetokerk

In deze veertigdagentijd, waarin we voorlopig nog niet samen in de kerk zullen zijn, maar enkel digitaal met elkaar verbonden zijn, willen we als thema het thema voor deze periode van Kerk in Actie volgen: *Ik ben er voor jou*.

Een thema dat alle kanten op kan gaan, dat toepasselijk is in deze tijd waarin we elkaar missen en alles zo anders is. Dat we toch laten merken aan de ander: *ik ben er voor jou*.

Ook in de verhalen van Jezus zien we dit thema terug: Jezus is er voor alle mensen die hij tegenkomt en laat daarmee zien hoe God er voor alle mensen wil zijn.

Ik ben er voor jou. Een mooi thema dat we wat concreter willen maken door elke week een actie/opdracht mee te geven. Zes opdrachten die ook in coronatijd, door jong en oud te doen zijn. Doen jullie mee?

U/je mag natuurlijk altijd een foto of een verslagje ervan mailen of appen naar radstake@elthetokerk.nl of 06 82322909 die we dan de week erop in de nieuwsbrief plaatsen.

Actie week 1 (21 feb – 27 feb): Ik ben er voor jou: zeg het met bloemen!

Breng bij iemand een "bloemetje" met een kaartje erbij. Een bosje uit de tuin, een bosje tulpen of narcissen, bolletjes – het hoeft niet veel te kosten, het gaat om het gebaar. Of stuur iemand een bloemenkaart. Bedenk iemand die dat best zou kunnen gebruiken.

Zondag 21 februari 2021: mevrouw M. Nieuwenhuis – Den Dulk (Schiedam)

Deze viering wordt om 10 uur live uitgezonden via www.kerkdienstmeebeleven.nu.

U klikt deze link aan, vervolgens zoekt u de Elthetokerk op in de lijst die verschijnt. U komt nu op de pagina van de Elthetokerk. U kunt nu kiezen voor de video als u om 10 uur zondagmorgen kijkt. Als u later terug wilt kijken, klikt u op archief en klikt de desbetreffende dienst aan.

Het kan mooi zijn om van tevoren een liedboek klaar te leggen en een kaars neer te zetten. Aan het begin van de dienst steken we een kaars aan in verbondenheid met elkaar.

Collecte

U kunt uw digitale bijdragen overmaken met vermelding van "zondag 21 februari" aan:

1. diaconie, ten behoeve van **Kerk in Actie** voor het project **Moldavië: Kerk helpt kwetsbare mensen** op het rekeningnummer van de diaconie: NL61 INGB 0006475321 ten name van Diaconie Elthetokerk;
2. kerkelijke doeleinden, op het rekeningnummer van de kerk: NL04 SNSB 081 52 94 689 t.n.v. Kerkvoogdij Elthetogemeente.

Omzien naar elkaar – gemeente onderling

We kunnen er niet zeker van zijn wanneer ons kerkblad weer regelmatig zal/kan verschijnen. Dat hangt echt af van de ontwikkelingen rond het coronavirus. Daarom gaan we door met het per week vermelden van de jarigen (80plus en kind) en huwelijksjubilea zoals die anders in Eltheto-taal zouden staan. Als u dit niet wilt, kunt u dit kenbaar maken.

Verjaardagen

25 februari: mw. A.M. de Man – van Kempe, Plantageweg 120 D, 2951 VH Alblasserdam, 88 jaar.

Aanvragen voorbede

Wilt u een voorbede indienen, dan kan dat telefonisch of per mail bij scriba Cor Ressler (zie adres scriba). Dit kan tot uiterlijk donderdagochtend 12.00 uur.

Uw verzoek zal dan op de eerstvolgende zondag in de gebeden worden meegenomen.

Agenda 2021

28 februari: kerkdienst 'live en online', mw. ds. A. van der Meiden uit Amsterdam.

07 maart: kerkdienst 'live en online', mw. ds. Hester Radstake.

14 maart: kerkdienst 'live en online', dhr. drs. H. de Boer uit Barneveld.

21 maart: kerkdienst 'live en online', mw. ds. R. Rikkert uit Dordrecht.

Aanleveren kopij

Mocht u kopij willen aanleveren voor de volgende nieuwsbief, dan kan dat uiterlijk op **woensdag 24 februari tot 20.00 uur** bij Cor Ressler (zie adres scriba).

Tijdslijn van het ontstaan van de VVP Alblasserdam

Op de bijlage treft u **deel 3** aan van de tijdslijn. Veel leesplezier!

Peter Dekker.

Ingezonden artikel

Van ons gemeentelid mevrouw Bep van Veenendaal ontvingen wij de volgende bijdrage:

Soms besluit de matheid me. Matheid en ik zijn geen goede vrienden. Toch moet ik het er mee doen. Tijd om weer iets te bedenken. Soms ook is mijn bedenkpotje leeg. Dat is vervelend, omdat ik gewend ben dat er altijd iets inzit. Vandaag dus niet. Er borrelt niks.

Dan maar een ommetje. Vandaag heb ik dat voor de eerste keer met Erik Scherder gelopen, de neuropsycholoog. Niet dat ik hem persoonlijk ken, maar ik heb een app van hem gedownload. Dan kan ik mijn score bijhouden en na mijn loopje krijg ik een complimentje van hem. Hij vertelt dan meteen dat lopen gelukshormoontjes bevordert. Dat weet ik mijn hele leven al, maar nu vind ik het wel fijn dat hij dat "persoonlijk" tegen me zegt. Ik weet al lang dat ik dit hooguit een paar keer op deze manier ga doen. Daarna ga ik gewoon weer zonder app: "even luchten".

Soms heeft een mens wat bemoediging nodig. Er zijn alleen zoveel mensen die zichzelf elke dag moeten bemoedigen, dat er weinig voor de ander overblijft.

Toch ga ik ervoor.

Hoe dan?

Ik ga een verhaal(tje) schrijven. Waarom? Omdat ik dat leuk vind.

En als het af is, stuur ik het op. Wil iemand het hebben dan? Soms wel.

Ik zet het op een stick als verhaaltje nummer 13.

En dan is morgen 14 aan de beurt! En huppatee!

Zo heb ik mezelf weer een doel gesteld, want doelloosheid is fnuikend. Maar mijn endorfine wil nog niet echt loskomen. Het zit ergens vast. Ik weet niet precies waar. Dat moet ik dan maar een keer aan Erik vragen. We zijn nou zo close geworden na dat eerste ommetje dat ik die vraag wel durf te stellen.

Het is vreemd. Ik heb het woord bemoedigen eigenlijk nooit in mijn mond gehad. Waarschijnlijk omdat het zo ingebed zat in wie ik ben dat het nooit letters heeft gekregen. Maar nu is het ineens iets wat geformuleerd moet worden. Bemoedigen en bemoedigd worden. Misschien heeft iemand nog een bemoedigende gedachte. Laten we elkaar bemoedigen.

Noot redactie

Bijdragen voor de nieuwsbrief zijn van harte welkom! Wilt u voor de nieuwsbrief iets aan het papier toevertrouwen, mail het aan de scriba.

Bereikbaarheid

Predikant: Ds. Hester Radstake, 078-6912690, 06-82322909
radstake@elthetokerk.nl.
Pastorale zaken: Gerda Vaartjes, 06 40574756, gerdavaartjes@msn.com
Diaconale zaken: Els Beugelink, 06-22697732, diaconie@elthetokerk.nl
Scriba: Cor Ressler, 0184-641769, 06-17912536 c.resseler@hccnet.nl
Reserveren zaalruimte
Elthetokerk: Margo v.d. Graaf, 6914435
Website: www.elthetokerk.nl