

Kerstmorgen 2020 vanuit de Ontmoetingskerk te Alblasserdam



'Luister, lieve dwaas'

voorganger: ds. Hans van Walsum

ouderling: Hennie van Tienhoven

muziekgroep: Marina en Pico Brand, Pascal van den Dool, Jolanda Huigen, Bert Nuninga, Luuk van der Pluijm

Orde van dienst

* Lied: 'In deze stilte'

Hemelhoog 533

Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Geef ons uw zegen, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

* Welkom door ouderling

* Lied: 'Kom, vier het feest met mij'

Hemelhoog 141

Een vreugdevuur gaat van huis tot huis
en zet alle harten in vuur en vlam.
Het wonder dat de Verlosser kwam,
geeft ons reden om kerstfeest te vieren.

In alle landen op heel de aarde
beleven mensen het met elkaar.
Een nieuw begin in een grauw bestaan,
waaruit vreugde en kleur zijn verdwenen.

*Kom, vier het feest met mij,
kom, dans en zing want jij hoort erbij.
Deel de vreugde met arm en rijk,
dat Jezus voor ons is gekomen.*

Kleur nu je leven met rood van liefde,
met wit van vrede en groen van hoop.
En houd je vast aan wat is beloofd,
want het rijk van het licht is gekomen.

* Begroeting en inleidende woorden

* Lied: 'Wij trekken in een lange stoet'
Liedboek 506

1. Wij trekken in een lange stoet
op weg naar Bethlehem,
wij gaan uw koning tegemoet,
o stad Jeruzalem!
Gezegend die zijn komst begroet
en knielen wil voor hem!
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

2. Al bent U nu nog maar een kind,
zo hulpeloos en klein,
wij weten dat het rijk begint
waarvan U Heer zult zijn,
een rijk waarin de vrede wint
van oorlog en van pijn.
Wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

3. Al gaat de vijand in het rond,
de koning van het kwaad.
Al dreigt hij met zijn grote mond
dat hij U eens verslaat,
straks ligt hij dodelijk gewond
wanneer zijn rijk vergaat.
Wij loven U, koning en Heer,
koning en Heer,
wij loven U, koning en Heer!

4. Wij gaan op weg naar Bethlehem,
daar ligt Hij in een stal,
die koning in Jeruzalem
voor eeuwig wezen zal!
Laat klinken dan met luider stem
en blij bazuingeschal:
wij loven U, koning en Heer, koning
en Heer, wij loven U, koning en Heer!

* Gebed

* Lied: 'Een kind is ons geboren' – Jesaja 9:5 Muziekgroep
Sela

Want een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
en de heerschappij rust op zijn schouders.

Wonderbare raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.

* Lezing van het Kerstevangelie 'op straat': Lucas 2:1-20

* Lied: 'Kerstnacht boven Bethlehem'
Sela

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezing
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

* Preek

* Lied: 'Mary did you know'

samenvatting in het Nederlands:

Maria, wist je dat jouw kind eens over water zou lopen?
Dat Hij onze zonen en dochters en ook jou zou bevrijden?
Dat hij de blinden het gezicht weer terug zou geven en een storm door Zijn hand zou doen
verstillen?
Wist je dat Hij heeft gelopen waar engelen hebben gelopen?
En dat je, toen je een kus op Zijn gezicht gaf, God hebt gekust?

De blinden zullen weer zien en de doden zullen opstaan.
De lammen zullen lopen en de stommen zullen het Lam prijzen.

Wist je dat jouw kind de Heer van de Schepping is en op een dag over alle natiën zal regeren?
Wist je dat het slapende kindje dat je nu vasthoudt de machtige God is?

* Aandacht voor Kerstcollecte Kerk in Actie: 'Vluchtelingekinderen in Griekenland'

* Gebeden

* Lied: 'Ere zij God'

* Zegen

* Muziek

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.
Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

