



Beste gemeenteleden,

We leven in een vreemde tijd. Dit hebben we met z'n allen nog nooit zo meegemaakt. Ons land (en vele landen om ons heen) geteisterd door een nieuw virus. Een virus dat mensen ziek maakt en dat mensen angst aanjaagt. Iedereen kan er ziek van worden. Wat als het mij overkomt?

Sinds dit weekeind zijn de maatregelen tegen dit virus ook steeds strenger geworden om het virus in te dammen én om het meer geleidelijk te laten verlopen zodat ziekenhuizen niet overbezet raken. Openbare gelegenheden dicht. Scholen dicht. Kerken dicht.

Waar men altijd zegt dat de kerken in crisistijd juist voller zitten, wordt de kerk nu gesloten als plek van samenkomst. Ouderen, zieken en kwetsbaren mensen moeten we zo weinig mogelijk bezoeken om elkaar niet te besmetten. Het is verstandig, maar druist in tegen ons gevoel van omzien naar elkaar.

We zitten midden in de Veertigdagentijd. De tijd van inkeer en bezinning. En juist nu worden we op onszelf teruggeworpen. Juist nu brengen de meeste van ons veel meer tijd thuis door. Het zal voor sommigen extra stil en eenzaam zijn. Anderen proberen te genieten van meer tijd samen doorbrengen als familie. Voor mensen die werken in het onderwijs is het een vreemde tijd van onderwijs op afstand. Voor kinderen en jongeren is het thuis scholing hebben een nieuwe uitdaging (en voor hun ouders ook!). Mensen die in de zorg en in de ziekenhuizen werken is het een zeer hectische en spannende en drukke tijd. Iedereen krijgt hier op één of andere manier meer te maken. We worden bepaald bij onze kwetsbaarheid. Dat is niet altijd makkelijk.

Nu we geen samenkomsten meer mogen hebben op de zondagmorgen, maar we toch menen dat het gebed, dat de viering door moet gaan, hebben we nagedacht over een alternatieve invulling.

De komende twee zondagen kunt u om **11 uur live**, of later op de dag/in de week een korte viering bekijken via www.kerkdienstmeebeleven.nu. U krijgt de orde van dienst voor deze twee vieringen meegestuurd als bijlage. Zo kunt u alleen, of samen met een aantal anderen de dienst meebeleven, mee bidden, mee zingen vanuit uw huiskamer.

Nu het samenkomen in de kerk op zondag (en op doordeweekse momenten) vervalt, missen een hoop van u ook het sociale contact met elkaar. Een praatje bij de koffie, informeren bij elkaar hoe het gaat, het valt opeens weg. Ik kan me voorstellen dat sommigen van u zich eenzaam voelen.

We hebben daarom als kerk bedacht dat we dat gat een klein beetje moeten proberen te vullen. We hebben aan een aantal mensen gevraagd of ze elk met een

aantal andere gemeenteleden de komende weken contact willen leggen om aan elkaar te vragen hoe het gaat, om een luisterend oor voor elkaar te zijn, om even om te zien naar elkaar in deze vreemde tijden. Binnenkort kunt u dus een telefoontje verwachten van een medegemeentelid. We hopen dat u dat op prijs stelt.

Daarnaast vinden we het als pastores van de Havenkerk, Ontmoetingskerk en Elthetokerk een goede zaak om enkele keren per week de deuren van de kerk open te zetten (zolang de landelijke richtlijnen dit toestaan) voor een moment van stille bezinning, gebed, aansteken van een kaarsje. Dit zal gebeuren in de Havenkerk op **zondag van 11.30-13.00 uur, dinsdag van 19.00-20.30 uur en donderdag van 15.30-17.00 uur**. Tijdens openstelling van de kerk is er altijd één van de pastores aanwezig, ook voor een kort pastoraal contact. Wij waken er dan ook voor dat er niet meer dan 5 mensen tegelijk in de speciaal ingerichte hoek in de kerkzaal aanwezig zijn.

Naast deze mogelijke contactmomenten kunt u ook altijd contact opnemen met mij via telefoon, mail of whatsapp via onderstaande gegevens (of natuurlijk met één van de andere kerkenraads- en bestuursleden). Bijvoorbeeld als u uw verhaal kwijt wilt, uw angsten en zorgen wilt delen, als u zich alleen voelt of even wilt praten.

We weten niet hoe lang deze situatie gaat duren. Voorlopig tot 6 april, maar vermoedelijk nog langer. Samen met de Ontmoetingskerk en Havenkerk denken we momenteel na hoe we de vieringen in de Stille Week – gezamenlijk – vorm kunnen geven.

Ondanks alles wat nu op ons afkomt aan angst en onzekerheid wil ik u vragen om hoop te houden. Hoop en vertrouwen. Hoop dat deze tijd ook weer overgaat en vertrouwen dat er mensen zijn die naar ons omkijken én dat we altijd mogen schuilen bij God.

Tot slot een couplet uit Lied 416 dat we ook de komende twee weken zullen zingen als slotlied:

*Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

Ik wens u zegen en kracht toe in de komende periode.

Met hartelijke groet,

Ds. Hester Radstake

078 6912690

06 82322909

radstake@elthetokerk.nl